

Mysticisme/Mystiek

Een definitie

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))

Geraadpleegde bronnen o.a. Wikipedia Eng./Nl. en Encarta Eng./Nl. - M.V.

Mystiek: Het woord mystiek wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In het dagelijkse taalgebruik is mystiek vooral een bijvoeglijk naamwoord en betekent dan geheimzinnig, verborgen of raadselachtig. In andere betekenissen heeft het woord betrekking op ofwel een *streven naar* dan wel een *beleving*. De neiging tot mystiek wordt wel aangeduid als *mysticisme*.

Mysticisme: (van het Grieks *mystikos* = tot de mysteriën behorend; geheim; ingewijde) is een leer of discipline die vooropstelt dat kennis van een voor de zintuigen of voor de rede ontoegankelijke vorm van kennis over de werkelijkheid mogelijk is. In het algemeen wordt het geassocieerd met religieuze tradities. Mystici claimen gewoonlijk - maar niet altijd - dat de mystieke ervaring die hen deze kennis brengt het resultaat is van een intensieve training waarbij bidden, meditatie, vasten, lichamelijke discipline en verzaking aan het wereldlijke van belang zijn. Theïstische varianten van mysticisme geloven eerder in bemiddeling van god - mysticisme als gave.

Een andere bron zegt: Mysticisme is een onmiddellijke, directe, intuïtieve kennis van God van bepaalde ultieme realiteit, verkregen door persoonlijke, religieuze, spirituele ervaring. Een mysticus probeert dus diepere betekenissen of kennis te vinden in de Schrift, of rechtstreeks van God, die normaal niet beschikbaar zijn of niet bestaand.

Het begrip “christelijke mystiek” of “bijbelse mystiek” (of: christelijk mysticisme / bijbels mysticisme) is een oxymoron, oftewel een paradoxaal begrip. Mystiek is niet christelijk. Christendom is zintuiglijk en redelijk en haar kennisbron is het geschreven Woord van God. Alles moet aan het Woord, de Bijbel, kunnen getoetst worden (vgl. Hand. 17:11) en het Woord geeft alles (!) wat wij nodig hebben (zie het woord “volmaakt” in 2 Tim. 3:15-17). Alles wat niet geopenbaard is in het geschreven Woord is verboden kennis, of leugen.

Het principe in Deuteronomium 29:29:

“De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen”.

Lees verder:

“Ga niet boven hetgeen geschreven staat!”: [DOC](#) of [PDF](#)

“Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk?": [DOC](#) of [PDF](#)

“God in een doos, of God zoals Hij zich heeft geopenbaard?": [DOC](#) of [PDF](#)

“De Bijbel een papieren paus?": [DOC](#) of [PDF](#)

“Het geschreven Woord niet vergoddelijken?": [DOC](#) of [PDF](#)

“Rèma versus Logos": [DOC](#) of [PDF](#)

“Het Vacuüm vullen met Mystiek": [DOC](#) of [PDF](#)

“Mystieke gekte: op weg naar de Hel": [DOC](#) of [PDF](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)