

Moslams zien uit naar de “Volmaakte Man van Vrede”

Friday Church News Notes, 20 oktober 2006, <http://www.wayoflife.org>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de [Herziene Statenvertaling](#)
Vertaling, inlas en voetnoten door M.V.

Veel moslams zien uit naar de “Imam Mahdi” of “Redder”, een volmaakte man van vrede die een nieuwe maatschappij zal inleiden.

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

De moslams, de joden en de christenen hebben allemaal iets gemeen. Behalve dat zij allemaal in één God geloven, wachten zij ook allemaal op een verlosser die de wereld zal bevrijden van het kwaad, de onderdrukking en de onrechtvaardigheid. Zij geloven allemaal dat iemand aan het eind der tijden, als de Dag Des Oordeels nabij is, zal verschijnen om gerechtigheid te laten zegevieren.

Voor ons moslams, staat deze verwachte redder bekend als Imam Mohammed Al Mahdi (a.s.). Wij zijn ervan overtuigd dat hij niet zomaar een voorspelling is, maar dat hij werkelijk bestaat en onder ons leeft. Hij deelt onze hoop, onze teleurstellingen, onze vreugden en onze zorgen. En terwijl hij getuige is van wat op aarde gebeurt, wacht onze geliefde Imam Al Mahdi (as) verlangend op het ogenblik dat Allah (swt) hem de opdracht geeft om te verschijnen en de onrechtvaardigheid en onderdrukking volledig uit te roeien.

http://www.ahlalibait.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=38

In zijn toespraak, verleden maand voor de Verenigde Naties, besloot de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad met deze woorden:



Mahmoud Ahmadinejad

“Ik verklaar nadrukkelijk dat de hedendaagse wereld, meer dan ooit, verlangt naar een eerlijk en rechtvaardig volk met liefde voor de gehele mensheid; en bovenal naar HET VOLMAAKTE MENSELIJKE WEZEN EN DE ECHTE REDDER die beloofd werd aan alle volken en DIE RECHTVAARDIGHEID, VREDE EN BROEDERSCHAP ZAL STICHTEN OP DEZE PLANEET. O, Almachtige God ... schenk aan de mensen die dorsten naar gerechtigheid HET VOLMAAKTE MENSELIJKE WEZEN die aan allen door u beloofd werd, en breng ons onder zijn volgelingen en onder hen die streven naar zijn wederkomst en zijn zaak” (“Iran Leader’s U.N. Finale Reveals Apocalyptic View”, *WorldNetDaily*, Sept. 21, 2006).

Ahmadinejad beweerde dat hij tijdens zijn toespraak baadde in een groen licht van de hemel.

Volgens de Bijbel zal de Antichrist op het toneel verschijnen met een adembenemend vredesprogramma en een belofte van broederschap onder alle mensen. Als een indrukwekkend en briljant man zal hij schijnbaar de Midden-Oosten crisis oplossen, maar na drie en een half jaar zal hij zijn verbond verbreken en zal hij de wereld regeren met een ijzeren vuist, voor een korte tijd voordat de Vrededorst, de Heer Jezus Christus, wederkomt om Zijn rechtvaardig Koninkrijk op te richten op aarde.

“Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De

Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en krachteloos maken door de verschijning van Zijn komst. 9 Zijn komst is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen 10 en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:7-12).

Zie ook het artikel “De Twaalfde Imam”:

http://www.ibmagazine.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=3



E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>