

Moderne Profeten?

Bron: L.W.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.

Er zijn veel mensen die beweren hedendaagse profeten te zijn. Sommigen vinden dat dezen niet profeteren maar wel “profiteren” omdat ze worden gemotiveerd door geld en het doen van sensationele beweringen, zoals het beloven van financiële zegen voor iedereen die hen “zaden van geloof” zendt. We horen over hedendaagse profeten die profeteren over toekomstige dingen die buiten het Woord van God liggen. Het is gemakkelijk te zeggen dat veel van deze hedendaagse profeten wolven zijn in schaapskleren, maar hoe zit het met degenen die niet lijken te misbruiken voor financieel gewin? Zijn er hedendaagse profeten van God? Wat zegt de Schrift over profeten en wat is de echte test om te valideren of de hedendaagse profeten zijn wie ze beweren te zijn?

Profeten waren fundamenteel voor de kerk. De Bijbel vertelt ons dat de kerk “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” (Efeziërs 2:20). De profeet verkondigde een boodschap van de Heer aan de vroege gelovigen en hun boodschap varieerde van persoon tot persoon. Soms was de boodschap van een profeet openbarend en bracht hij nieuwe openbaring en waarheid van God. Andere keren was de boodschap van de profeet voorspellend. De waarheid is dat God iemand een boodschap kan geven om aan iemand anders te brengen en ook de waarheid op een bovennatuurlijke manier aan iemand kan onthullen. God kan die persoon ook in staat stellen die boodschap aan anderen over te brengen. **Deze mensen hebben echter niet de bijbelse gave van profetie.** Dit is waarom.



Hoewel alle christenen het vermogen hebben om te profeteren in de zin dat ze de waarheid naar voren brengen, was er een groep kerkleiders in de apostolische kerk die uniek als profeten functioneerden. Ze stonden blijkbaar naast de apostelen in de volgorde van gezag binnen de kerk. Volgens de Schrift was de functie van profeet het opbouwen, troosten en vermanen (Handelingen 15:32; 1 Korintiërs 14:3). **Er zijn tegenwoordig geen profeten in dezelfde zin als onder het oude verbond en in de apostolische kerk.** Voordat de canon van de Schrift compleet was, gebruikte God profeten om de orde te handhaven en de juiste leer te onderwijzen. Nadat de canon was voltooid,

begon de profetie echter meer een probleem dan een hulp te zijn. Uiteindelijk stierf het ambt van profeet uit.

In het Nieuwe Testament was de gave van het ambt van profeet een tijdelijke gave die door God was verleend om zijn kerk te bouwen. In tegenstelling tot de apostelen, die brede bedieningen hadden, hadden deze mannen plaatselijke bedieningen in plaatselijke kerken. We zien deze voorbeelden in Handelingen 11: 21-28 en Handelingen 13: 1. Om te begrijpen waarom ze vandaag niet bestaan, moet je de belangrijkste doelen van de profeten in het Nieuwe Testament begrijpen. Het waren be- gaafde mannen die aan de kerk waren gegeven en door God waren aangesteld om te helpen het fun- dament van de kerk te leggen. Zij ontvingen, net als de apostelen, Gods openbaring en waarheid en verkondigden het aan hun kerken. Het is belangrijk om te onthouden dat de vroege kerk geen vol- tooide bijbel had, dus gaf God deze openbaring om zijn boodschap aan de kerk te onderwijzen. De nieuwtestamentische profeten spraken ook vooraan en onderwezen de leer van de apostelen. Alles wat deze profeten onderwezen moest in overeenstemming zijn met de leer van de apostelen.

Tegenwoordig kan in de kerk echter een profetisch woord worden gesproken in de zin dat Gods Woord kan worden verkondigd op basis van de Schrift en de leiding van de Heilige Geest. Maar er zullen geen nieuwe openbaringen zijn die Gods geschreven Woord zullen vervangen of tegenspre- ken. Een ander ding waar u zich bewust van moet zijn, zijn de tests die moeten worden doorstaan door een zogenaamd profetische verklaring. Volgens 1 Korintiërs 14 zijn er twee tests die moeten worden doorstaan. In vers 29 staat dat nadat twee of drie een profetische boodschap hebben gespro- ken, de anderen moeten “beoordelen” of “zorgvuldig nagaan wat er wordt gezegd”. Simpel gezegd, de profetische boodschap mag niet in strijd zijn met de kennis van Gods Woord en van de waarheid die door de andere leden van de vergadering wordt vastgehouden. De volgende, de verzen 37 en 38 tonen aan dat, net zoals de apostel Paulus zijn woorden aan het onderzoek van de Korinthiërs voor- legde op basis van hun kennis van het Woord van God, elke profetie die wordt gegeven, moet wor- den beoordeeld naar de maatstaf van de waarheid die reeds bekend was bij de kerk van Christus. Met andere woorden, er mag geen volledig nieuwe waarheid worden onthuld, maar de profeet zou eerder waarheden illustreren en uitleggen die al door Gods volk zijn geaccepteerd en erkend.

Als je tenslotte naar de twee functies van de profeten kijkt, kun je zien dat het ambt van profeet er een is die niet langer nodig is en binnen de kerk is opgehouden omdat het fundament lang geleden is gelegd en Gods geopenbaarde Woord is voltooid met de afsluiting van de nieuwtestamentische ca- non. Het fundament van de kerk hoeft niet opnieuw te worden gelegd en er is geen verdere openba- ring nodig dan wat God ons in Zijn volledige Woord heeft gegeven.

Telkens wanneer iemand beweert voor God te spreken, wat de essentie van profetie is, moet je altijd vergelijken wat er wordt gezegd met wat de Schrift zegt. Als God vandaag via een persoon zou spreken, zou dat in overeenstemming moeten zijn met wat Hij al in de Bijbel heeft gezegd. God spreekt Zijn Woord niet tegen. 1 Johannes 4:1 vertelt ons: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”. 1 Thessalonicenzen 5:20-21 verklaart: “Beproof alle dingen, behoud het goede”. Wat de situatie ook is, of het nu een woord van de Heer is of een veronderstelde profetie, onze reactie zou hetzelfde moeten zijn. Vergelijk wat er wordt gezegd met wat het Woord van God zegt. Als wat er wordt ge- zegd in tegenspraak is met de Bijbel, gooi het dan weg. Als wat er wordt gezegd in overeenstem- ming is met de Bijbel, bid dan om wijsheid en onderscheidingsvermogen over hoe de boodschap moet worden toegepast. Laat u niet misleiden.

Lees verder:

- Zijn er nog profeten vandaag?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>
- Zijn er nog apostelen vandaag?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>
- Het ophouden van de wonderlijke gaven: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf>
- Zij beweren voor God te spreken: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-spreken-voor-God.pdf>