

Laat u niet misleiden

Preek door ds. Maarten van Helden¹

(naar aanleiding van het debat over de zogenaamde profeet T.B. Joshua)

Gereformeerde Kerk Centurion
h/v Basdenlaan & Aletheastraat, Lyttelton
gercent@intekom.co.za

Beoordeel de profeten: Door principes en niet door pragmatisme!²

Broeders en zusters, ik heb nogal lang nagedacht over hoe ik deze preek zou beginnen, ik heb gezocht naar leiding voor de gemeente over het debat (debacle?) over de zogenaamde profeet T.B. Joshua van Lagos. En terwijl het wou voorkomen dat het debat een zinvolle koers kreeg in de kranten, vooral na het artikel van Tom Gouws in 'Beeld', heb ik me afgevraagd of ik nog actueel zou zijn.

Schriftezing:

Dt 13: 1-5; 18:22

Ko 2:18

2Th 2: 9-12

Mt 24: 23-28

Op 13: 11-14

1Ko 5:13

Zang:

Ps 115: 1, 2, 7, 8

Ps 42: 1. 2. 3

Ps 46: 2, 5, 6, 7, 8

Verder heb ik me afgevraagd of ik niet een fout maak om over Joshua te preken ... principieel gaat een preek immers over het Woord Gods en over Christus als het vleesgeworden Woord! Bovendien lees ik in 1Ko 5:13 dat wij niet over buitenstaanders moeten oordelen, want God zal dit zelf doen! En dan is er nog het probleem dat de tekst die ik gekozen heb nogal voor de hand liggend is, wat de hele Lagos-zaak betreft.

Broeders en zusters, het blijkt toch dat deze stof niet is gaan liggen. Isak Burger (pastor aan de AGS) schrijft deze week in 'Beeld' maar weer ten gunste van die zogenaamde 'profeet'. En nu is iedereen weer doodsbang om iets radicaals kwijt te raken.

Wat mijn verstand echter te boven gaat is dat zo vele van ons Christenen niet in staat is tot onderscheiden. Ja, misschien hebben wij te weinig informatie! Maar weet u wat wij allen hebben? **Wij hebben het Woord van God dat erg vast is.** En het is doodeenvoudig onze roeping om vast te houden aan wat wij geleerd hebben. Maar daar ligt het probleem juist ... dat wij niet meer zo zeker zijn van onze overtuiging - wij kennen onze eigen belijdenis niet meer zo goed. Wij kennen de Schrift misschien te oppervlakkig. Dan kàn u niet onderscheiden. Dan worden wij, zoals Jakobus het stelt, en Jakobus "gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt" (Jk 1:6)³. En omdat iemand nu een paar wonderdaden doet die uw verbeelding aangrijpen, gooit u alles wat u geleerd hebt overboord en wordt op sleeptouw genomen met de dwaalleer.

¹ Vertaling uit het Afrikaans door M.V.

² Pragmatisme: filosofische leer die het kenmerk van de waarheid ziet in haar praktische toepasselijkheid (Van Dale).

³ Zie ook Ef 4:14: "heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen dwalen".

Dat is het waartegen onze Schriftverzen ons vanavond zo duidelijk waarschuwen. Laten we het **pragmatische** noemen. Dit betekent in eenvoudige woorden: **dat iets waarheid is omdat het werkt.**

Wij lezen in Dt 13 dat dit niet zo werkt. Als een profeet een praktisch wonderwerk of een ware voorspelling doet, is dit nog niet de laatste beoordeling die gemaakt moet worden. Onze nieuwtestamentische opdracht is: stel de geesten op de proef of zij uit God zijn (Jh 4:1). Beproeft alles en behoudt het goede (1Th 5:21). En Jezus Christus leert in zijn eigen woorden dat er mensen zullen komen die zeggen:

Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd,
en door uw naam demonen uitgedreven,
en door uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik openlijk tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid!
(Mt 7:22-23).

Het is dus absoluut mogelijk dat mensen zich zullen voordoen als profeten van God, zelfs wonderen doen in de Naam van Jezus ... en nochtans kent de Heer hen niet. Valse profeten! Dit is de misleiding van de laatste dagen waarvan de Schrift op vele plaatsen spreekt. Ik lees u een paar gedeelten:

Lees:

Ko 2:18-19
2Th 2:9-12
Mt 24:23-28
Op 13:11-14a

... om er maar een paar te noemen!

Deze valse profeten spelen in op de teleurgestelde mens. Er is zoveel leed en ziekten (tekens van de eindtijd!) en dan is er ook nog het grote verval in de kerken. En de zoekende mens zoekt bewijzen dat God nog iets voor ons betekent. Zij willen niet tevreden zijn met het evangelie van genade. Zij kunnen ook niet, want de mens denkt immers dat hij God moet helpen in de verlossing ...!! (Pelagius). En dan zoekt de mens iets nieuws. Zo'n laatste strohalm waaraan hij kan vastklampen. Bovennatuurlijke dingen. Wij raken toch zo gemakkelijk opgescheept met de geestenwereld, en zelfs het demonische wordt niet tegengestaan.

Ach, broeders en zusters, dit is allemaal eigen aan het zondige zoeken en streven van de mens:

Bewijzen zoeken. De Joden zoeken naar tekenen.⁴
Herodes vraag Jezus om een teken.⁵
De Farizeeën en Sadduceeën zoeken een teken.⁶

De mens zoekt bewijzen voor God. God is voor de teleurgestelde mens machteloos geworden!! En op deze noot speelt de boze misleiding in. Bij herhaling schieten zij op als paddestoelen: Hier een nieuwe messias, en dan weer daar. En het gaat om wat het oog kan zien. De een groter en wonderlijker dan de ander. De misleiding is zo groot dat duizenden achter hen aanlopen. Sommigen besteden grote sommen om ter plekke te komen, en zelfs stervenden (Wium Basson) wordt de smart en teleurstelling van een valse hoop niet bespaard. Het uitgangspunt is immers: daar gebeurt iets, daar beleeft de mens God! En zelfs dominees worden misleid! (Jannie Pelsers).

Maar wie vraagt naar leer en belijdenis (dogma) en de grondslag van de zogenaamde 'profetie', komt tot een andere conclusie. En dat is wat onze tekst u leert. "Stel de geesten op de proef" betekent toch dat wij hen moeten toetsen aan de Schrift en de belijdenis. En de Schrift leert duidelijk dat een wonder-geloof niet behoudt.

Denk maar aan Gideon voor wie het wonder van het wollen vlies niet volstond.⁷

⁴ 1Ko 1:22

⁵ Lk 23:8

⁶ Mt 16

Denk aan de mensen die het wonder van de brodenvermeerdering beleefden: **TOCH GELOOFDEN ZIJ NOG NIET IN CHRISTUS!** (Jh 6:26)

Jezus zelf vermaant de Joden:

“Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken,
en het zal geen teken worden gegeven
dan het teken van de profeet Jona”

(dood en opstanding van de Zoon des mensen) - Mt 12:39.

Broeders en zusters, u moet verstaan dat het feit dat een profeet zijn woorden of wonderen niet kon realiseren, een teken kan zijn dat hij niet uit God is (Dt 18:22). De meesten zijn inderdaad teleurstellend! Maar als de woorden van een profeet uitkomen betekent dit nog niet dat hij een ware profeet is! (Dt 13).

De enige maatstaf is het geopenbaarde Woord van God. Het woord van de profeten moet getoetst worden. En daarvoor hebben u en ik kennis van het Woord nodig. Daarvoor moet u de belijdenis kennen. De belijdenisgeschriften zijn een duidelijke weergave van wat het Woord Gods ons leert. Maar wij onderschatten dit. Wij zitten te wachten tot de kranten ons leiden.

Wij moeten ons door het Woord laten leiden. Ik bied u een paar richtlijnen voor behoorlijke onderscheiding:

1. U zal beseffen dat de mens die achter wonderwerken aanzit, denkt dat ‘godsdienst’ betekent dat God ons moet dienen. God moet beter presteren, anders geloven wij niet meer. Hij moet voor ons voordeel opkomen, anders raak ik teleurgesteld in Hem! (Welvaartstheologie). Broeders en zusters, godsdienst is toch onze dienst aan God, uit dank voor wat ons allemaal gegeven is ... gratis en voldoende!
2. En zo vergeten wij dat de leer van Christus genoeg is. Dat de genade van God voor ons genoeg is. Dat Zijn genade ons draagt door smarten en ziekten en levensdrama's heen. Daartoe heeft Christus ons Zijn Geest als Trooster gegeven om bij ons te blijven.
3. Wij vergeten dat God in zijn genadige Voorzienigheid ons geeft wat wij nodig hebben en daarom willen wij meer hebben. Wij willen slechts het goede en aangename uit Zijn hand nemen, maar het kwade en moeilijke nemen wij niet aan. Dan is de gewone eredienst niet meer genoeg, en de prediking is afgezaagd en wij worden verzocht door de sensatielust!
4. Zo vergeten wij dat zulke mensen aan de duivel eer geven die hem niet toekomt. Zij beweren immers dat ziekte van de duivel komt. En dan wordt links en rechts de duivel uitgedreven (de dwaling van het Manicheïsme⁸: zij denken dat God een probleem heeft met de demonen en daarom moeten wij God helpen!)
5. Wij vergeten dat goddelijke genezing niet afhangt van uw grootte van geloof, maar van God die wil. God is soeverein en geeft genezing wanneer Hij wil en aan wie Hij wil. En als wij niet dadelijk genezen worden dan moeten wij onthouden: de dood is ook een verlossing! Een uitkomst uit dit tijdelijke en door de vloek geteisterde tranendal. Ook daarover heeft God het beheer.
6. Wij laten ons misleiden als we vergeten dat gebed niet iets is waarmee wij God kunnen manipuleren of zelfs de demonen kunnen beheersen. Gebed is immers nooit een gesprek met de demonen, maar altijd een houding van nederige afhankelijkheid en aanbidding en onderwerping aan de wil van God. En te bidden ‘laat uw wil geschieden’ spreekt niet van kleingeloof maar van ootmoed en afhankelijkheid van de grote God!

⁷ Re 6:36-40

⁸ Manicheïsme: wereldgodsdienst, gesticht door Mani, was van de derde tot de veertiende eeuw in het Oosten en van de vierde tot de zesde eeuw in het Westen belangrijk. Het is een gnostische religie van syncretische signatuur, waarvan het leersysteem vooral ontleend is aan de christelijke en de Iraanse godsdienst, terwijl de organisatievormen en missieeringsmethoden voornamelijk uit het boeddhisme zijn overgenomen. Het manicheïsme gaat uit van een dualistisch wereldbeeld en kosmologie. Tegenover de heerser van het rijk van het licht (de Vader) staat de heerser van het rijk van de duisternis (de duivel of Ahriman). De strijd tussen licht en duisternis moet ook door de mens worden gevoerd, die door een voorbeeldige levenswandel het licht kan laten overwinnen. Voor historische personen als Boeddha, Jezus en Paulus was een grote en belangrijke plaats ingeruimd in het manicheïsme. (Encarta 2002).

7. Wij vergeten dat iemand die twee heren dient, niet met ware zuivere godsdienst bezig is, maar met syncretisme⁹ (samenflansing) van godsdiensten, waarin alle afgoden zoals Allah, Boeddha, Krishna, bijgeloof en voorvadergeesten op één vlak met de Almachtige God worden gesteld.
8. Wij vergeten ... wij vergeten de leer van de apostelen en profeten als wij denken dat er stemmen uit de hemel met de mensen spreken, mensen die u beïndrukken met zo'n zogenaamde privé-verbinding met de hemel. Alsof de Bijbel dan niet genoegzaam is!

En zo geliefden, komt de **misleiding**. Zo worden valse profeten geëerd en gediend en krijgen zij hopeloos te veel aandacht.

Nu kan u dadelijk vragen: **Waarom laat God dit dan toe?** Hij kan dit toch verhinderen! Hij kan er een stokje voor steken! O ja, broeders en zusters, maar Hij wil niet. Zo werd het reeds geprofeteerd, dat er een grote misleiding zou komen, zo erg dat als God die tijd niet zou verkorten, zelfs de uitverkorenen ten val zouden komen! God laat dit toe, en dit was ook al het geval in de tijd van Israël ... en dit met een doel.

“want Jahweh, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij Jahweh, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel”. (Dt 13:3)

In het beloofde land zou Israël moeten vaststaan temidden van de ongelovigen. Mozes waarschuwde hen om niet de grens tussen geloof en ongelooft te laten vervagen.

Ook in deze laatste dagen, broeders en zusters, is deze scheiding nodig. De scheiding tussen ongelooft en geloof. **De scheiding tussen pragmatisme en beginsel.**

Wie de Heer waarlijk liefheeft, vertrouwt op Hem, luistert naar zijn Woord, overdenkt dit dag en nacht en vergeet nooit dat de Heer, de Almachtige God, zijn wet en Woord gegeven heeft. Daarbij moeten wij blijven. Dit zal aantonen dat wij de Heer liefhebben met hart en ziel! God zoekt gehoorzaamheid aan zijn Woord. God vraagt dat wij ons zullen houden aan zijn geopenbaarde Woord. Het Woord dat over Christus gaat, door wie wij leven. Want wij leven door Hem ...

Ook al gaat deze weg over ziekten, rampen, nood en zelfs de dood. Ook al gaat het erg slecht met ons vaderland. God is nog steeds God. En Christus de Verlosser. De Heer geeft ons ter wille van Christus niet prijs. Hij laat ons niet los. Niets kan ons van zijn liefde scheiden (Rm 8). En ja, Zijn genade is ons genoeg! En Hij roept ons op om te waken en te bidden, opdat wij niet in verzoeking komen.

Laten wij dus nuchter zijn. Gebruik uw verstand en kennis. Beoordeel de profeten - alle profeten! Ook deze preek van deze preekstoel ... of dit uit God is. Of deze Christus aan u brengt. Of deze u naar Christus toe brengt.

En indien ik of enig andere 'profeet' van de waarheid afdwaalt, moet de tucht toegepast worden. Ook u bent een profeet (en priester en koning) ... ook uw leer moet beoordeeld worden en getuchtigd waar nodig ... verwijder de slechte mensen vanuit jullie midden! En beoordeel of het geloof niet op pragmatisme en wonderwerken is gebouwd, maar op de waarheid die God aan ons geopenbaard heeft.

Amen

Gereformeerde Kerk Centurion

<http://members.freemail.absa.co.za/gercent/prediking6b.html>

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/>

⁹ Syncretisme: Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale-cdrom)