

De theologie van de misdadiger aan het kruis

Lukas 23:39-43

Bron : https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/Lk23_40-42.pdf , april 2026

Eerder verscheen “De berouwvolle misdadiger aan het kruis”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/misdadiger.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.



“En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. ⁴⁰ Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? ⁴¹ En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. ⁴² En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. ⁴³ En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn” (Lukas 23:39-43).

Wat geloofde de berouwvolle misdadiger over zonde, Jezus en redding?

- 1) Hij geloofde dat hij een zondaar was en oordeel verdiende: “...Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? ⁴¹ En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben” (verzen 40-41).
- 2) Hij geloofde dat hij zichzelf niet kon redden. Hij stond op het punt te sterven en kon geen goede daden verrichten noch zichzelf op enige andere manier redden.
- 3) Hij geloofde dat het door Degene op het middelste kruis mogelijk was om gered te worden: “denk aan mij” (v. 42).
- 4) Hij geloofde dat Christus zondeloos was: “Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan” (v. 41).
- 5) Hij geloofde in het Heerschap van Christus: “Heere [*Kurios*], denk aan mij” (vs. 42).
- 6) Hij geloofde dat Jezus Koning was: “denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent” (vs. 42).
- 7) Hij geloofde dat Christus stierf als een Plaatsvervanger. Hij wist waarschijnlijk dat Barabbas aan dat middelste kruis had moeten sterven, maar Jezus nam zijn plaats in. Hij wist dat Christus zondeloos was, maar geloofde dat Hij op de een of andere manier in staat was om redding te bieden voor een zondaar zoals hijzelf (vergelijk 2 Korinthiërs 5:21).

8) Hij geloofde in de opstanding van Jezus Christus. De dief wist dat de Heer Jezus aan het sterven was en toch geloofde hij dat Jezus in de toekomst in Zijn koninkrijk zou komen en als Koning zou heersen. Dit zou alleen mogelijk zijn als de gestorven Verlosser uit de dood zou opstaan.

Toen Copernicus de dood tegemoet trad, zag hij zichzelf niet als een astronoom, maar als een zondaar in nood van vergeving. Hij vroeg dat dit opschrift op zijn grafsteen werd gegraveerd: Heer, ik vraag niet de goedheid die Gij aan Petrus hebt getoond. Ik durf de genade die Gij aan Paulus hebt geschonken niet vragen; maar, Heer, de barmhartigheid die Gij aan de stervende rover hebt getoond, toon U mij die barmhartigheid. Dat bid ik vurig.

Lees ook:

- “Vier criminelen geassocieerd met de dood van Christus”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vier-criminelen.pdf>
- “De betekenis van BARABBAS”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Barabbas.pdf>
- Eerder verscheen “De berouwvolle misdadiger aan het kruis”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/misdadiger.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm