

De berouwvolle misdadiger aan het kruis

Lukas 23:39-43

Bron: http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Lk23_39f.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.



In deze korte maar erg opmerkelijke passage worden een aantal vitale waarheden onthuld, in het bijzonder met betrekking tot redding:

- 1) God is gespecialiseerd in het redden van ellendige zondaars. Deze man was een misdadiger (Lukas 23:39), schuldig aan misdaad waarop de doodstraf stond. Hij wist dat hij zijn lot verdiende. Hij gaf het toe: “wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben” (Lukas 23:41).
- 2) Zelfs criminele ongelovigen kunnen zich bekeren en een echte verandering van hart vertonen. Eerder verenigde deze man zich met de andere stervende crimineel in het bespotten en verwijten van de Heer Jezus (Mattheüs 27:41-44), maar hij veranderde wonderlijk!
- 3) Doodsbed- of bijna dood bekeringen zijn mogelijk (alhoewel zeldzaam). Eén stervende misdadiger werd gered zodat niemand hoeft te wanhopen, en slechts één werd gered opdat niemand aanmatigend zou zijn.
- 4) Iemand kan de volle verzekering van redding hebben. Gebaseerd op de duidelijke belofte van Christus kon die man zeker weten dat hij met Christus in het paradijs zou zijn (Lukas 23:43).
- 5) Eeuwig leven wordt niet verworven door het doen van goede werken of door het in acht nemen van sacramenten of verordeningen. Deze man had niet de gelegenheid noch de tijd om goede werken te verzamelen of rechtvaardige daden, en er was geen mogelijkheid dat hij kon gedoopt worden in water.
- 6) Een zondaar kan niets anders doen dan berouwvol opkijken naar de genadige God en Zijn genade ontvangen. De enige hoop van deze man lag in Degene naast hem aan het kruis.
- 7) Geloof in Christus is essentieel. Het geloof van deze man was verbazingwekkend. Hij wist dat Jezus spoedig dood zou zijn, en toch geloofde hij dat Hij Koning was en dat hij later in Zijn Koninkrijk zou komen (Lukas 23:43)! Ook wij moeten geloven in de Opgestane uit de doden (Romeinen 10:9).
- 8) Bij de dood gaat elke gelovige naar de Heer toe in een plaats van gelukzaligheid (Lukas 23:23; Filippenzen 1:21-23; 2 Korinthiërs 5:8). Dit vernietigt onbijbelse concepten zoals het “vagevuur” of de “zieleslaap”.