

Miljoenen mensen kunnen toch niet allemaal fout zijn?

Door Matt Costello, http://www.feasite.org/millions_cant_be_wrong, 7-1-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.

Sinds de vroegste jaren van onze jeugd hebben wij allen de druk ervaren om ons te moeten aanpassen aan de omgeving om overeen te komen met de meerderheid. Zelfs vandaag, als intelligente volwassenen, begrijpen wij de gevaren van te bezwijken aan die groepsdruk, gewoon “omdat iedereen zo doet”. En wij realiseren ons dat “de meerderheid heeft gelijk”-filosofie ongezond is. Maar misschien ook niet. Want miljoenen (zoniet miljarden) religieuze mensen in de wereld realiseren zich niet, of geloven niet, dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft. Zelfs sommigen die belijden bijbelse fundamentalisten te zijn kijken om zich heen naar het groeiende aantal leden van de pinksterbeweging en de charismaten, en ook dezen die naar grote nieuw-evangelicale kerken gaan, en zij beginnen zich af te vragen of deze mensen misschien toch op het “rechte” pad lopen, tot eer van God - gewoon omdat die kerken snel groeien en zij een enorme invloed uitoefenen op de christelijke gemeenschap.

In 2003 was er een leidend figuur in de Rooms-katholieke Charismatische Vernieuwingsbeweging die de omvang benadrukte van religieuze leiders vandaag die de “macht maakt recht” ideologie omarmen. Een reporter voor Zenit, een Rooms-katholieke nieuwsdienst, interviewde pater Raniero Cantalamessa, een sleutelfiguur in de Katholieke Charismatische Vernieuwing die een samenkomst van meer dan 1000 KCV-afgevaardigden in Italië in 2003 voorzat. Toen hem door Zenit gevraagd werd of de “doop in de Geest” een uitvinding is van de charismaten, verdedigde Cantalamessa deze “doop” als een “goddelijke uitvinding” en ondersteunde de deugdelijkheid van de charismatische beweging door eraan toe te voegen: “Men kan niet zeggen dat honderden miljoenen mensen fout zijn”.



Ik persoonlijk zal zeker zeggen dat honderden miljoenen mensen fout kunnen zijn, en dat zij in feite fout zijn met betrekking tot hun leerstellig geloof. Waarom zo heftig en dogmatisch zijn over dit feit? Omdat de Bijbel verklaart dat dit zo is. Doorheen de Schrift geeft God ons voorbeeld na voorbeeld van mensen die tot de minderheid behoorden maar die wél op het smalle pad liepen dat niet enkel naar het leven leidt maar ook naar een nauwe relatie met God, als een gevolg van hun gehoorzaamheid aan Hem.

In Noachs dagen weigerde de meerderheid van de wereld Noachs boodschap te horen en er zich om te bekommeren. Hadden al deze mensen gelijk?

In Mozes' dagen murmureerde de meerderheid van de Israëlieten en zij klaagden tegen Mozes en Aäron in de wildernis. Hadden zij het juist?

In Daniëls dagen boog zelfs een meerderheid van de Joodse ballingen neer voor het beeld van de heidense koning. Hadden al deze mensen gelijk?

In Jezus' dagen verwierp de meerderheid van de Joden en Heidenen Hem als de Zoon van God en kruisigden Hem op een Romeins kruis. Had die meerderheid gelijk?

Vandaag wordt de meerderheid van de wereld verblind door "de god van deze wereld" (2 Korintheers 4:4), en zelfs de meerderheid van de belijdende christenen is toegewijd aan het dienen van wat hun eigen vlees verlangt in plaats van God en Zijn Woord. Is die meerderheid juist?

In al deze gevallen moeten wij resoluut verklaren: absoluut niet!

De dwaasheid van de bewering "men kan niet zeggen dat honderden miljoenen mensen fout zijn" is evident. Als bijbelse fundamentalisten weten we uit de Schrift dat zo'n logica niet enkel fout is maar ook gevaarlijk. We moeten niet ten prooi vallen aan de aantrekkingskracht van theologische of leerstellige groepsdruk, en we moeten niet overwegen God ongehoorzaam te zijn gewoon omdat "iedereen zo doet" en omdat "de meerderheid niet fout kan zijn".

Laten we ernaar streven God te eren, te gehoorzamen en te verheerlijken, ongeacht de overtuigingen of praktijken van de meerderheid. Laten we onze theologie nooit baseren op de acceptatie of afwijzing door de menigten!

"Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en **velen** zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en **weinigen** zijn er die hem vinden" (Mattheüs 7:13-14).

"**Velen** zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!" (Mattheüs 7:22-23).

"Want velen zijn geroepen, maar **weinigen** uitverkoren" (Mattheüs 20:16; 22:14).

"En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het **weinigen**, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want **velen**, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen" (Lukas 13:23-24).

"Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?" (Lukas 18:8).

"En **velen** zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen" (2 Petrus 2:2).

