

“Sommige mensen zijn binnengeslopen”

Door Roger Oakland, <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/certain-men-crept-in-3/>, 15-2-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Judas werd door God geroepen om een boodschap naar de kerk te sturen. Het leek erop dat het eenvoudige Evangelie van Jezus Christus in het gedrang kwam. Blijkbaar waren “sommige mensen binnengeslopen” en waren ze de oorzaak van grote bezorgdheid.

Judas begon met een nadrukkelijke uitspraak:

Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. ⁴ Want er zijn **sommige mensen binnengeslopen**, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. (Judas verzen 3-4)



Stel je nu eens voor dat je lid was van een kerk die een brief van Judas had ontvangen. Hij was de halfbroer van Jezus Christus. Zijn boodschap moet zeker enig gewicht in de schaal hebben gelegd.

Zijn brief begon met te zeggen dat, hoewel hij van plan was te schrijven en iets mee te delen over de verlossing die is bereikt door het voltooid werk van het kruis, zijn gedachten op de een of andere manier waren veranderd. In plaats daarvan vond hij het noodzakelijk om een groot probleem aan te pakken dat zich had ontwikkeld. Blijkbaar waren “sommige mensen binnengeslopen” en waren ze in feite een vijand van het eenvoudige Evangelie geworden. In plaats van een boodschapper van het Evangelie te zijn, waren deze bedriegers heimelijke bedriegers geworden die **ontmaskerd**¹ moesten worden voordat meer onschuldige volgelingen van Jezus op een dwaalspoor werden gebracht.

Wat er gebeurd was, is precies datgene waarvoor de apostel Paulus de kerk eerder in Korinthe had gewaarschuwd toen hij hen had geschreven en verklaarde:

Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. ⁴ Want als er iemand komt die een **andere Jezus**² predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. (2 Korinthiërs 11:3-4)

Paulus waarschuwde de kerk in Korinthe voor een van Satans meest effectieve plannen om de broeders te misleiden.

Verder waarschuwde Paulus in het boek Handelingen, hoofdstuk 20, wat er zou gebeuren nadat hij het toneel had verlaten. Hij schreef:

Want dit weet ik: dat **na mijn vertrek wrede wolven**³ bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; ³⁰ en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. (Handelingen 20:29-30)

¹ Zie “Het ontmaskeren van dwaling, is dat zinvol?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dwalingOntmaskeren.pdf>

² Zie “Waar in de Bijbel vinden we een Jezus die ...”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waar-in-de-bijbel3.pdf>

³ Zie “Valse leraars”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm

Dus daar is het! Paulus zag Satans plan duidelijk en waarschuwde voor wat er zou komen. Judas zag het in zijn tijd gebeuren. Verder zijn deze waarschuwingen, die zijn opgenomen in het geïnspireerde Woord van God, tijdloos en zijn ze ook voor de kerk op dit moment.

Wat zouden Paulus en Judas aan de kerk schrijven als ze hier vandaag waren? Zou hun boodschap op enigerlei wijze veranderd zijn? Gebaseerd op de huidige trends die het eenvoudige Evangelie van Jezus verwateren en er een “sociaal-humanistisch-psychologisch-wat-zit-er-in-voor-mij” evangelie van maken, en dat de Bijbelse profetieën over de imminente wederkomst van onze Heer verwerpt, denk ik niet dat de waarschuwingen van Paulus en Judas zouden zijn veranderd.

Laat het boek Judas vandaag een wake-up call voor ons zijn!

Lees ook:

- “Let op, er zijn veel valse evangeliën in omloop”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valse-evangelien.pdf>
- “Verworden plaatselijke gemeenten”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verworden-gemeenten.pdf>
- “Het ontmaskeren van dwaling, is dat zinvol?” (Ironside):
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dwalingOntmaskeren.pdf>
- “Waar in de Bijbel vinden we een Jezus die ...”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waar-in-de-bijbel3.pdf>
- Rubriek “Oordelen, vermanen”: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>
- Rubriek “Beproof de geesten”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#beproof-de-geesten>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm