

Mel Gibson's probleem is niet Alcohol

Paul Proctor, 2-8-2006, NewsWithViews.com

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.

Ik ben er zeker van dat u het in het nieuws hebt gehoord dat Mel Gibson werd opgepakt voor dronkenschap achter het stuur. Dat is zo een van die mensbetrokken verhalen die een enorme media-aandacht krijgen en websiteverkeer, niet zozeer omdat er sprake is van alcoholmisbruik maar omdat het om een beroemdheid gaat. Als u hieraan toevoegt dat de beroemdheid in kwestie een hechte, conservatieve katholiek is, met een welgekend sterke geloofsovertuiging, een geschiedenis van goede werken, en erg beroemd werd door de sterk toegejuichte film met de naam "The Passion of the Christ", dan is de plot gelegd voor een controversie met een enorm potentieel van geestelijke verwarring en seculiere exploitatie.



Het echte probleem van Mel Gibson is echter niet alcohol, noch is het antisemitisme, verbaal misbruik, dronken rijden, snel rijden, door rode verkeerslichten rijden, verwaande attitude, zelfmoordneigingen of gelijk welke andere "onvergeeflijke" zonden die de media hem nu aanwrijven in hun onrechtvaardige verontwaardiging. Zijn probleem is een leven dat niet is overgegeven aan Jezus Christus. [Plaatje: Mel Gibson op de set van zijn film].

Verlossing wordt niet gevonden in hosties en wijn; noch wordt die verkregen door het bouwen van kapellen, het vieren van de mis, geld voor goede doelen, conservativiteit, patriottisch zijn, huwelijkstrouw, goed ouderschap of door het maken van religieuze films die miljoenen dollars opbrengen. Verlossing wordt ALLEEN verkregen door oprecht berouw en geloof in de Heer Jezus Christus. De vrucht van een leven dat overgegeven is aan de Heer Jezus Christus wordt gevonden in een nederige gehoorzaamheid aan Gods Woord, niet in een uitgebreide lijst van opgestapelde goede werken en een reputatie van liefdadigheid, ongeacht hoe religieus men kan lijken voor familie, vrienden, fans en de clerus.

["Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen" \(Mattheüs 4:17\).](#)

Zelfs berouw is een gave van God en niet het werk van mensen. Als berouw iets was dat iedereen kan opvoeren dan zou een mens door de kracht van het vlees zichzelf verlossen, door liefdadigheid en goede werken, zonder dat aan Jezus' offer aan het kruis enige waarde of nut wordt toegerekend. Nee, het is de kracht van God die een met trots vervuld, egocentrisch, zondebeladen hart kan overtuigen van zijn terminale toestand. Het is de kracht van God die verloren zielen transformeert van binnenuit en die ons richt tot Jezus Christus en het Kruis waar Hij alleen de straf voor onze zonden droeg. De religieuze kracht van de mens kan de zonde slechts cosmetisch bedekken, aan de buitenkant. En alhoewel cosmetica een tijd lang de illusie kan ophouden van gezondheid, schoonheid en perfectie, is het slechts een flinterdunne laag; en zelfs de allerbeste make-up zal mettertijd vervagen en dan onthult ze de in verlegenheid brengende littekens en onvolmaaktheden van het vlees eronder.

["En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen" \(Handelingen 2:38\).](#)

Mel's falen is hetzelfde falen van vele zogenaamde christenen vandaag - zij hebben Jezus Christus een plekje in hun leven gegeven, in plaats dat zij hun hele leven aan Hem zouden overgeven opdat HIJ op bovennatuurlijke wijze HEN tot een deel zou maken van ZIJN (eeuwige) leven. Het is een bestuurskwestie die velen die Christus belijden omgekeerd hebben. God is niet een geest in een fles die ontkurkt kan worden in tijden van moeilijkheden. Als Mel de Heer enkel vraagt hem te helpen

het drinken te laten, of zijn alcoholisme te genezen, dan zal hij niet alleen het kernpunt gemist hebben maar ook de bijzondere gelegenheid om zijn leven over te geven, met al zijn sterkten en zwakten, successen en falingen, aan de Enige die Hem op wonderlijke wijze kan bevrijden van de ondergang.

Erkenning van onze eigen onbekwaamheid en machteloosheid tegen de zonde in ons leven is het wat ons zou moeten aanzetten dat wij het uitschreeuwen voor God om bevrijd te worden - geen therapie. Enkel God vragen te assisteren bij een bepaalde zonde of “ziekte” die ons openbaar te schande heeft gesteld, en doorgaan met ons leven alsof we dat verder onder controle hebben, is een belediging voor de Almachtige en gaat gewiekst voorbij aan de grotere geestelijke kwestie van Gods eigenaarschap en onze wanhopige behoefte aan verlossing. Ik hoop oprecht dat het niet dit is wat Gibson’s arrestatie zal opleveren.

Wij mensen zouden allen op onze knieën moeten gaan en God dagelijks om bevrijding moeten vragen van een bedrieglijk hart, en zondige verlangens binnenin ons, die oorlog voeren met God om ons af te trekken van Zijn wil. Tenzij dit gebeurt en de Heer ons oprechte gebed en belijdenis beantwoordt met Zijn levensveranderende kracht, zal elke strijd die wij hebben, met alcohol of wat dan ook, onverminderd blijven doorgaan en tegen hoge prijs.

“Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven” (1 Korinthiërs 6:10).

Een verzoek richten tot een naamloze “hogere kracht” in een 12 stappen programma¹ kan misschien tijdelijk helpen op psychologische en bijgelovige wijze en met een levenslange strijd tegen alcohol; maar het één-stap-programma van Jezus Christus, dat van berouw en bekering, kan ons effectief bevrijden van de zelfdestructieve verlangens van het vlees, en onze ziel van de kwellende der hel. Alcoholisme is behandelbaar, maar niet met een beslist en ongehoorzaam hart dat zich weigert over te geven aan zijn Schepper. De kwestie is niet het verkrijgen van nieuwe gewoonten maar het verkrijgen van een nieuw leven.

Gebaseerd op de rapporten over wat Gibson zei toen hij gearresteerd werd, zelfs in zijn dronken toestand, realiseert hij zich dat zijn leven in puin ligt. Onherhaalbare profaniteiten uitkramend zei hij eigenlijk zoveel; maar dat geldt evenzo voor elk leven zonder Christus. Wat deze tragedie tot zo’n buitengewone gelegenheid voor hem maakt, is dat hij nu wat klaarder kan zien wat zijn leven IN WERKELIJKHEID IS, niettegenstaande zijn rijkdom, faam, succes en religieuze reputatie, en met Gods gave van berouw zou hij, voor het eerst in zijn leven, een genezing kunnen krijgen, in plaats dat alleen de symptomen aangepakt worden.

Alhoewel het nog veel te vroeg is om te weten hoe het zal aflopen met Mel en zijn “rijden onder invloed”, vind ik het zowel bemoedigend als ironisch dat, tenminste voor een ogenblik, in de vulgariteit van zijn smart en wanhoop, hij de toestand van zijn leven accuraat heeft vastgesteld. Dat is een erg goede start, als we weten dat vandaag, zowel binnen als buiten de kerk en zijn Purpose-Driven kansels, velen dat niet eens nuchter kunnen vaststellen.

“... indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen evenzo vergaan” (Lukas 13:3, 5).

Verwante artikelen:

1. [Gibson’s Anti-Semitic Tirade](#)
2. [Mel Gibson Rants Against Jews In Drink Drive Arrest](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be
Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>
Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>

¹ Bedoeld wordt het “self-centered” 12-stappenplan van het “Celebrate Recovery”-programma van Rick Warren.