

De dood van de doelgerichte businesskerk

Roger Oakland, www.understandthetimes.org (oorspr. titel: “The death of the mega church”)

Tags: Kerkgroei, Peter Drucker, Robert Schuller, Bill Hybels, Rick Warren

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Peter F. Drucker

In de laatste decennia kwam het bijbelse Christendom onder een krachtige aanval van Satan; hij die de hele wereld bedriegt (Op. 12:9). Een aantal mensgemaakte kerkgroeiprogramma's, ontworpen of geïnspireerd door de goed bekende kerkgroeiopvoeder Peter Drucker, kregen een belangrijke impact op wat eens het Evangelisch-Protestants Christendom werd genoemd. Deze kerken en denominaties, die dikwijls bestaan uit christenen die de Bijbel geloofd en onderwezen hebben, werden handig geleid naar wat ik noem het Drucker “666” plan, zonder dat velen dit beseften (2 Tim. 3).

Peter Drucker

Dit slimme humanistische plan, ontworpen door Drucker en anderen, heeft het hedendaagse Christendom een nieuwe vorm gegeven. Gemeenschappen van gelovigen die ooit samenkwamen om Gods Woord te horen, werden gedreven in corporaties die geleid worden om succesvolle bedrijven te zijn. Deze kerken draaien nu voor winst, opbrengst, en in veel gevallen is de Geest van God daar weggegaan.

De pastors die eens herders waren en geleid door de Heilige Geest, zijn nu bedrijfs-CEO's¹. Zij hebben vaak marioneten-bestuursraden die samengesteld zijn uit “ja”-mannen. Zij focussen op een toename van macht, bezit, eigendom en zijn vergeten dat zij mensen moeten dienen en dat zij getuigen horen te zijn voor het Evangelie.

Drucker, nu overleden², was een welgekend globalist, met de klemtoon op één wereldbestuur en één wereldreligie. Zijn concept was beter gekend als het 3-potige-stoel plan.

[Lees hier meer over: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/3potigeKerk.pdf>].

Dit plan wordt ook in de Bijbel gevonden: het boek Openbaring omschrijft dit als het ‘666-plan’ (Openbaring 13:18).

Peter Drucker was ook een welbekend adviseur voor drie goed bekende hedendaagse Amerikaanse superhelden: Robert Schuller van de Crystal Cathedral in Garden Grove, Californië, Bill Hybels van de Willow Creek Church bij Chicago, Illinois, en Rick Warren van de Saddleback Church in Lake Forest, Californië.

De Crystal Cathedral, Garden Grove, Californië

Recent announceerde Robert Schullers imperium een Chapter 11 faillissement, na jaren van succes. Alhoewel er nog steeds kerkdiensten gehouden worden, hebben sommigen zich afgevraagd of dit een teken is van het einde van het kerkgroeitijdperk.

Schuller, Hybels en Warren

Anderen hebben ontdekt dat de enige manier, om als megakerk in een postmoderne maatschappij te overleven en om met deze generatie te communiceren, samenwerking is met wat genoemd wordt de Emerging Church Beweging. Dit was ook een van Druckers inspiraties, die hij samen met zakenpartner Bob Buford voor de geest riep. De Emerging Church kan omschreven worden als gewoon

¹ CEO: bestuursvoorzitter; van “chief executive officer”.

² 1909-2005.

een andere weg naar Rome via Babylon. Ze brengt de snelle ondergang voort van het bijbelgelovige Christendom.

Wat ook het geval is, het is nog altijd duidelijk dat het Bill Hybels zoekervriendelijke kerkgroei-programma, gekoppeld aan Rick Warrens Purpose-Driven Church en Purpose Driven Life Plan ontworpen werden om deel uit te maken van het P.E.A.C.E. Plan. Dit plan omarmt New Age mystieke contemplatieve praktijken die gebaseerd zijn op een herleving van oude Babylonische religieuze methodes, die aangedreven worden door leringen van demonen (1 Timotheüs 4:1). Er zijn ook tekenen dat beide bewegingen, waarvan Peter Drucker de mentor is, samengaan met Rooms-katholieken in een plan om het koninkrijk van God hier op aarde op te richten *zonder de Koning*.

Dit is uiteraard iets wat Rome al eeuwen geleden heeft gepland. Dit is het plan dat de Jezuïeten al lang geleden³ hebben uitgezet, waardoor de Contrareformatie werd geïmplementeerd. Deze sinistere groep, gesticht door Ignatius van Loyola (een contemplatieve mysticus, met name) heeft altijd een slim plan gehad om te infiltreren in bijbelgebaseerde kerken en organisaties, met het doel het stichten van één wereldreligie en één wereldbestuur. Dit plan omvat ook een aanval op Gods Woord, om het te veranderen en te herzien om het woord van mensen te worden, en om tegelijkertijd het woord van de paus tot het woord van "God" te maken.

Recent ontmoetten Rick Warren en Tony Blair elkaar in Saddleback, om hun plan te bespreken voor de globalisatie van religie, voor de zaak van vrede.

[Zie <http://www.guardian.co.uk/politics/2010/mar/14/tony-blair-faith-foundation-america>].

Warren promoveerde op zijn P.E.A.C.E. Plan, en Blair besprak de taak die hem werd gegeven door de paus om één wereldreligie te stichten voor de zaak van vrede in de naam van Christus. **Paul Kagame⁴, Tony Blair en Rick Warren zetelen in de Adviesraad van het Rwanda Presidential Advisory Council**. Zij zijn samenwerkende partners in het opzetten van wat één wereldreligie zou kunnen worden en de weg voorbereidt voor de komende Antichrist, waarvoor de Bijbel waarschuwt.

Denominaties en kerken die Doelgedreven zijn - niet Geestgedreven

Er zijn een aantal andere welgekende kerken en denominaties die in Satans val lijken getrap te zijn, en ook zij gaan op weg naar de ene wereldreligie, voorzeggd in de Bijbel, om deel uit te maken van de eindtijdse afvalligheid. Sommigen van deze pastors en kerkleiders waren ooit actief in het waarschuwen van hun kudden voor de gevaren in het vooruitzicht. Maar, velen van de schapen kunnen nu zien dat er iets gebeurd is. In plaats dat de schapen gewaarschuwd of beschermd worden, worden zij nu ter slachting geleid en behandeld als koopwaar. Dit is uitermate droevig!

Om te begrijpen hoe en waarom dit gebeurt, is het belangrijk het Woord van God te bestuderen. Het is in de Schrift duidelijk dat God nooit de bedoeling had dat mensen een koning over het volk zouden verkiezen. Je kan erover lezen in de Bijbel. De kinderen van Israël wilden een koning. God beweerde met klem dat dit verwoestend zou werken. De geschiedenis toont dat God uiteindelijk Israël toestond te krijgen wat zij wilden, en ze hebben er de gevolgen van moeten dragen.

In het Nieuwe Testament zien we dit patroon opnieuw herhaald. Jezus is de Goede Herder. Pastors worden verondersteld hun bediening te modelleren naar Christus. Maar de schapen worden misbruikt. Pastors horen de schapen te beschermen en er geen handelswaar van te maken. Zij moeten ervoor zorgen dat de gelovigen de Heer Jezus volgen, en Hem alleen.

Uit de voorbeelden die ons gegeven zijn in het Nieuwe Testament, zien we dat mensen geneigd zijn het bedrog te geloven dat Satan werkt, omdat zij niet de richtlijnen volgen, wat in dit geval de Bijbelse richtlijnen zijn. En mensen volgen de leiders na, en hun methodes en gedragingen - mannen die misleiden kunnen worden door verkeerde motieven. Dit volgen van een mensenmodel, dat in het begin een werk van God kan lijken te zijn, zal in feite na verloop van tijd vernietigend werken.

³ Sinds de 16^{de} eeuw.

⁴ Sinds 2000 president van Rwanda, met veel bloed aan zijn handen!

Een leider die de stichter wordt van zo'n beweging, kan uiteindelijk aanzien worden als de "Paus" van die beweging. Als deze paus zijn ogen niet geheel op Jezus Christus houdt, maar in plaats daarvan naar macht en bezit streeft, zal het niet lang duren tot zijn leiderschap bederft

De mensen die hij heeft beïnvloed zullen ook bederven. De organisatie zal hetzelfde model beginnen klonen. Na verloop van tijd ontwikkelt er zich een Rooms-katholiek denominationeel plan, met een hiërarchie waar iedereen mee vertrouwd is: paus - kardinalen - aartsbisschoppen - bisschoppen - priesters - en daarna de schapen ... de arme schapen.

Terwijl conferenties gehouden worden en de fundamenten van het geloof constant besproken en afgedwongen worden, lijkt na verloop van tijd niemand nog aandacht te schenken aan wat werd gezegd. Na een tijd worden de fundamentele geloofspunten, die eens zo essentieel waren bij de aanvang van een organisatie, gradueel vervangen door andere zienswijzen die belangrijker worden. In plaats van de Bijbel te onderwijzen, en zich te focussen op dienaarschap voor God, kijken succesvolle pastors dikwijls uit naar andere manieren om hun horizons uit te breiden door samen te werken met hen die zelfs niet eens geloven wat de Bijbel leert. In plaats van dienaren van de Heer te zijn, zoeken sommigen positie, bezit en macht en vergeten zij hoe zij ontstonden.

Het is tragisch te zien dat een organisatie, gedreven om groter te worden, een megakerkfunctie zoekt te krijgen die tracht uit te breiden zoals een zakelijke onderneming. Dit is niet wat God ooit in gedachten had. Wanneer men begint te analyseren wat er verkeerd ging, wordt het duidelijk. Mensen volgden mensen en niet Jezus Christus. Zij dachten geleid te worden door de Heilige Geest terwijl in plaats daarvan bleek dat zij gedreven werden door een andere geest. Zij kunnen goed gestart zijn, maar zij eindigden erg verkeerd.

Wat kan er dan aan gedaan worden?

Er is een bijbelse oplossing voor het probleem, en ze is erg simpel. Kerken naar het model van Megakerken zijn niet bijbels. Jezus was veel meer geïnteresseerd in het onderwijzen van Zijn discipelen dan in het hebben van populariteit en grote aanhang. Blijkbaar moest Jezus niets hebben van kerkgroei-seminars over zoekervriendelijkheid (seeker friendly) en doelgerichtheid (purpose driven). Deze mensgemaakte methodes hebben geen bijbelse basis en hebben de betekenis van deel uitmaken van de bruid van Christus helemaal verstoord.

Bovendien, methodes die toelaten dat mensen doen wat zij willen doen door niet te willen luisteren naar anderen, is gewoon verkeerd. Pastors die zeggen dat zij 100% steun nodig hebben van hun bestuursraad en dan bestuursleden ontslaan die daar niet op ingaan, moeten serieus onder handen genomen worden. Deze stijl van leiderschap is niet enkel ongoddelijk maar ook gevaarlijk. Zo'n leiderschap wordt erger dan een dictatuur, dikwijls ingevuld door iemand die hongerig is naar macht en geobsedeerd door geld en/of succes. Jezus zou Zijn kudde nooit zo geleid hebben. En Hij heeft evenmin de discipelen geleerd om op die manier te handelen.

Als de Schrift wordt gehanteerd als een methode van manipulatie of indoctrinatie van anderen, dan is dat een verschrikkelijk misbruik van Gods Woord. Hoeveel pastors hebt u horen zeggen: "RAAK NIET AAN GODS GEZALFDEN" wanneer zij geconfronteerd werden met de waarheid en hen gevraagd werd hierop te antwoorden? Deze afvallige stijl van christelijk leiderschap gaat erom hoeveel macht een leider over zijn kudde heeft, terwijl een *goede* herder de Goede Herder volgt in alles wat Hij zegt en doet. Hij predikt niet alleen het Woord vanaf de kansel, maar luistert naar wat geleerd wordt en hij leeft ernaar.

Luister Jezus, uw grootste probleem is uw radicalisme. Neem wat terug en u zal meer populariteit zien!



Jezus was niet geïnteresseerd in grote aanhang ten koste van Waarheid

Het is mogelijk dat iemand misleid werd en het niet beseft, maar wanneer er waarschuwingen gegeven worden vanuit het Woord van God dan is er geen excuus. Iedereen heeft een zondige natuur, schiet te kort en heeft behoefte aan Gods correctie. Wanneer leiders in de fout gaan, dan moeten zij hun zonde erkennen, deze belijden en zich daarvan bekeren. Zonde bedekken verhardt enkel het hart en maakt de situatie erger.

In deze dagen van sterke misleiding, waarin Satan al zijn registers opentrekt, is het tijd voor kerkleiders om hun trots achter zich te laten en op te komen voor de Heer. De consequenties van herders in schapenvacht zijn met betrekking tot afvalligheid zeer ernstig.

Alles was verborgen werd en niet recht gemaakt zal uiteindelijk onthuld worden. Voor degenen die denken dat zij eerder zullen sterven of opgenomen zullen worden voordat hun zonden zullen onthuld worden, is er nog de Rechterstoel die volgt. Het is voor alles beter dat de dingen nu onthuld worden in plaats van later. Het is beter nu vergeven te worden dan later aangepakt te worden met betrekking tot zonden. Het is beter nu geoordeeld worden, hier op aarde, dan geoordeeld te worden door God, waarbij niets zal verhuld worden.

In 2 Timotheüs 2:20 is sprake van vaten “ter ere, maar sommige ter onere”. In vers 21 staat: “Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid”. Is het niet tijd voor christelijke leiders om zich te “reinen” en terug te keren tot de eerbaarheid in plaats van oneervol te blijven? Ja, het *is* vandaag een tijd van berekening. Het *is* een tijd om de dingen recht te maken voordat het te laat is. Hoe is het kunnen gebeuren dat zij die eens waarschuwden voor de komende afvalligheid, nu dat de afvalligheid er is, op een of andere manier in slaap zijn gevallen en hun monden gesloten hebben? En hoe kan het zijn dat deze zelfde leiders diegenen veroordelen die nu deze waarschuwing geven, in hun plaats, en hen gezegd wordt hun mond te houden en weg te gaan?

Paulus schreef aan Timotheüs hoe met dit probleem om te gaan:

“Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de **striek van de duivel**, door wie zij **levend gevangen** waren **om zijn wil te doen**” (2 Timotheüs 2:24-26).

Laat ons bidden dat Gods wil, niet die van Satan, zal volbracht worden.