

Man of Vrouw – is dat duidelijk?

M.V. 22-3-2024

Er leven nogal wat misverstanden, evenzo bij christenen, met betrekking tot de genderproblematiek. Veel mensen krijgen een ongenueanceerd negatief label opgeplakt terwijl zij in feite misvormd ontwikkeld zijn, buiten hun wil om.

Het is wel zo dat God in het begin de mens Mannelijk en Vrouwelijk maakte (Matt 19:4). Hij maakte twee geslachten met een duidelijk verschil, maar wegens de zondeval zijn er vele afwijkingen, defecten, mankementen opgetreden in de nakomelingen van Adam. In feite zijn wij allen door de zondeval onvolmaakt en geplaagd door gebreken en kwalen allerlei.

Ik ga nu de zaken kort maar onverbloemd opsommen zoals ze nu eenmaal zijn.

Er zijn mensen die fysisch niet geheel duidelijk man of vrouw zijn. Dat is een feit ! Sommigen hebben zowel een penis als een vagina. Ook een feit, of men dat weet of niet. Er zijn er die fysische kenmerken van zowel man als vrouw hebben. Sommigen hebben vrouwelijke borsten, maar toch een penis. Anderen hebben een vagina maar vertonen uiterlijk een grote mannelijkheid. Sommigen hebben een penis maar vertonen uiterlijk een grote vrouwelijkheid. En zo kan de lijst veel verder aangevuld worden ...

Velen weten niet wat er zo allemaal bestaat.

En hoe gaat men te werk om te bepalen of men biologisch een man of een vrouw is? Chromosomen, hormonen, geslachtsorganen, uiterlijkheden? Goed maar men zoekt soms iets te duiden wat niet te duiden valt. De innerlijke geest en identiteit van een mens matchen niet met verwarrende fysische kenmerken. Het is dan problematisch.

Sommigen ervaren een andere identiteit dan men zou vermoeden op grond van hun fysieke voorkomen. Zij hebben bijvoorbeeld een vrouwelijke expressie alhoewel zij fysiek voornamelijk man zijn. Dit moet men niet altijd beschouwen als een gevolg van *moreel* verval. Anderen hebben een mannelijke expressie alhoewel zij fysiek voornamelijk vrouw zijn. Evenmin moet men dit altijd zien als het gevolg van *moreel* verval.

Nogmaals: de zondevloek treft ons allen, en sommigen zijn getroffen door een genderdystrofie. Het kan soms pas in de puberteit duidelijk misgaan. Zij hebben het daar moeilijk mee, en anderen hebben het moeilijk met hen. Er moet eerlijk over nagedacht worden, geval per geval, en er moet niet zomaar overkoepelend schuld en immoraliteit toegewezen worden aan al die gevallen.

Sommige genderproblematiese mensen zouden we terecht gehandicapten kunnen noemen, en wie wil nu gehandicapten overladen met schuld vanwege hun handicap? De Heer Jezus heeft tal van gehandicapten liefdevol behandeld door hen te genezen en aan hun gebrek werd geen zonde gekoppeld (vgl. Joh 9:1-3).

Dit neemt niet weg dat er vele immorelen, decadenten en perversen te vinden zijn binnen de LGBT-groep. Dezen gedragen zich als de kinderen van de boze, de duivel (Matt 13:38; Joh 8:44; 1 Joh 3:12), maar mensen met een zuivere generische handicap voldoen niet noodzakelijk aan dat beeld.

Tot slot:

Deze korte bespreking is door mijn beperkingen ook onvolmaakt, maar ik hoop dat het christenen ertoe mocht aanzetten om de genderproblematiek beter te gaan onderzoeken en begrijpen zonder schuldig te worden aan onjuiste beoordelende uitspraken. Nu, als ik dingen over het hoofd heb gezien, laat me het dan weten a.u.b.