

De Grote Opdracht volgens Lukas

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/mevangel/luke24.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Twee grote noodzaken!

Lukas 24:46-49

In Lukas 24:46-49 vinden we de Grote Opdracht zoals die in het Evangelie van Lukas wordt gevonden. Dit betreft de "geboden" die onze Heer gaf na zijn opstanding en voordat Hij naar de hemel terugkeerde (zie Hand. 1:2). In deze passage en in de andere passages van de Grote Opdracht (Matth. 28:18-20; Mark. 16:15-20; Joh. 20:21; Hand 1:1-8) vinden we de "marsorders" van de Heer voor Zijn Kerk, Zijn geliefd lichaam en bruid.

Vers 46a: En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven	Het Evangelie is altijd "volgens de Schrift" (1 Kor. 15:3-4). In Lukas 24 bracht de Heer Jezus tijd door met twee discipelen op weg naar Emmaüs en Hij bekeek samen met hen het Oude Testament: "En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was " Lukas 24:27). Misschien vertelde hij hun over de slang ¹ in de woestijn en hoe deze zijn dood voor zondaars voorafschaduwde (Num. 21; Joh. 3:14-16). Misschien vertelde hij hen over Abraham die zijn zoon Izaak offerde ² (Gen. 22:1-19) en hoe dit een voorafschaduwing was van Zijn eigen dood en opstanding (Rom. 8:32; Hebr. 11:17-19). Hoogstwaarschijnlijk bracht Hij ze naar de profeet Jesaja, vooral hoofdstuk 53 ³ , waar de plaatsvervangende dood van de Messias zo gedetailleerd werd voorgezegd. Het goede nieuws over Gods Zoon, inclusief Zijn dood en opstanding, was "tevorens beloofd door Zijn profeten, in de heilige Schriften [de Oudtestamentische Geschriften]" - zie Rom. 1:1-3.
Vers 46b: en zo moest de Christus	"Moest" betekent "het was nodig". Het woord regelt niet alleen het lijden en de opstanding van Christus welke in vers 46 worden genoemd, maar het regelt ook de prediking die in vers 47 wordt genoemd. Met andere woorden, deze verzen stellen twee grote noodzaken voor: 1) De noodzaak van het Evangelie : Christus <u>moest</u> lijden en opstaan uit de dood; 2) De noodzaak om te Prediken : de bekering en vergeving <u>moeten</u> worden gepredikt aan alle naties. Aan de noodzaak van het Evangelie is al voldaan: het werk van Christus is immers voltooid (Johannes 19:30). De noodzaak om te prediken is aan de gang en elk met bloed gekocht kind van God is verantwoordelijk om een aandeel te hebben in deze cruciale bediening.
Vers 46c: lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.	Dit zijn de grote feiten van het Evangelie (zie 1 Kor. 15:3-4; Rom. 4:25: "Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging"). Door zijn dood werd de prijs betaald ; door Zijn opstanding werd het bewijs geleverd (dat wil zeggen, door Zijn opstanding bewees Hij voor altijd dat Hij alles was wat Hij beweerde te zijn). De Evangelieboodschap houdt geen sociale actie of wereldverbetering in. Zie het artikel Wat de grote opdracht niet is ⁴ . De Evangelieboodschap concentreert zich op de Persoon en het Werk van de Heer Jezus Christus voor verloren en geruïneerde zondaars.
Vers 47a: bekering	Berouw, bekering moet gepredikt worden. Bekering ⁵ is het aandeel van de mens. Het is de plicht van elke zondaar. Als iemand echt in de Heer Jezus Christus gelooft, is er berouw bij betrokken. Een persoon kan niet worden gered zonder berouw. Beke-

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koperenslang.pdf>

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/abraham-izaak.pdf>

³ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jesaja-53.pdf>

⁴ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf>

⁵ Zie rubriek "Zonde en Bekering": <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>. Bekering is noodzakelijk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf>

ring is een verandering van geest. Het betekent dat je je hele manier van denken verandert. Je hebt verkeerd over zonde gedacht, dus je moet van gedachten veranderen. U hebt verkeerd over de Heiland gedacht, dus u moet van gedachten veranderen. Je hebt verkeerd over jezelf gedacht, dus je moet van gedachten veranderen. De zondaar moet worden geconfronteerd met Gods Woord, zodat hij de dingen vanuit Gods standpunt kan gaan zien, vooral met betrekking tot zijn zonde en zijn verloren staat voor een heilige God.

Harry Ironside legde in zijn boek *Tenzij u zich bekeert* bekering als volgt uit: "Bekering is de erkenning door de zondaar van zijn verloren toestand (p.11) ... Letterlijk betekent bekering "een verandering van geest". Het impliceert in feite een volledige omkering van iemands innerlijke houding (p.15) ... Bekering is de erkenning door de zieke man die zijn ziekte inziet. Het is gewoon de zondaar die zijn schuld erkent en zijn behoefte aan verlossing belijdt ... berouw is zichzelf oordelen in de aanwezigheid van God; zich tot God wenden met een oprecht, ernstig verlangen om volledig van de zonde verlost te worden. En wanneer een mens die houding ten opzichte van God aanneemt en zijn geloof in de Heer Jezus Christus stelt, vindt hij redding (pp. 253-254)".

Vers 47b:
en vergeving van zonden

Wanneer een persoon berouw heeft en gelooft in Gods enige Verlosser, ontvangt hij Gods grote geschenk van volledige vergeving van alle zonden: "Van Hem getuigen al de profeten **dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam**" (Hand. 10:43). "Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden" (Hand. 3:19). "Bekeer u ... tot vergeving van de zonden" (Hand. 2:38). Dat de Jezus' discipelen bekering en vergeving predikten, blijkt duidelijk uit de bovenstaande verzen en ook uit de volgende: Hand. 5:31; 13:38; 17:30; 20:21 (waar we zien dat bekering en geloof als twee kanten van dezelfde medaille zijn); 26:18; 26:20.

Vers 47c:
moet onder alle volken in Zijn Naam gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem

Let op Gods nieuwe programma. Gods vroegere programma betrof de natie Israël en het middelpunt of brandpunt van dat programma was de stad Jeruzalem, de hoofdstad van Israël (het Verenigd Koninkrijk) en later Juda (het Zuidelijke Koninkrijk). Maar in Gods nieuwe programma (de Kerk) is Jeruzalem niet het brandpunt, maar slechts het beginpunt: "te **beginnen** bij Jeruzalem". De Evangelieboodschap zou in Jeruzalem beginnen, omdat God genadig het Evangelie "eerst naar de Joden" zond (Rom. 1:16), maar van daaruit zou het naar **alle mensen** gaan (zie Hand. 17:30 waar staat dat overal aan alle mensen bekering gepredikt moest worden). Gods nieuwe programma wordt ook uiteengezet in Hand. 1:8, waar we ook leren dat het begon in Jeruzalem en zich vervolgens uitstreckte "tot aan het uiterste van de aarde".

Vers 48:
En u bent van deze dingen getuigen

Zie ook Hand. 1:8 - "U zult **mijn getuigen zijn**" (letterlijke weergave) en vergelijk ook Jesaja 43:10. De vroege discipelen waren getuigen van de dood en opstanding van Christus en ze waren in staat, bereid en geestdriftig om dit goede nieuws dichtbij en ver weg te verkondigen, ook al ging het vaak gepaard met vervolging.

Vers 49:
En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.

De belofte van de Vader is de belofte van de Heilige Geest. Deze belofte werd vervuld op de Pinksterdag, zoals vastgelegd in Hand. 2 (zie Hand. 1:4-5 en Hand. 2:33). "Blijf in de stad Jeruzalem totdat ..." betekent "stil zitten, wachten". Maar zei de Heer hun niet dat ze bekering moesten prediken? Ja, maar ze moesten stil blijven wachten. Heeft de Heer hen niet gezegd naar alle naties te gaan, te beginnen bij Jeruzalem? Ja, maar ze moesten stil blijven en wachten. Het is onmogelijk om deze opdracht te gehoorzamen totdat je de kracht hebt ontvangen die nodig is om haar te vervullen.

"Bekleed": ze moesten stil blijven wachten tot ze bekleed waren met kracht van boven. Voortgaan zonder de persoonlijke aanwezigheid en kracht van God, de Heilige Geest, zou hetzelfde zijn als proberen aan diepte te doen zonder zuurstofflessen. Het is onmogelijk! Maar toen de Heilige Geest eenmaal was gekomen, was de wachttijd voorbij. God zegt de gelovigen vandaag nooit om te "wachten" op de Heilige Geest. De Trooster is gekomen! Hij is hier! We hoeven alleen maar te genieten van Zijn persoonlijke aanwezigheid en kracht (Efez. 5:18). Alle evangelisatie moet worden uitgevoerd in de kracht van God, de Heilige Geest, anders zal ons werk tevergeefs zijn.

Lees ook:

- “De Grote Opdracht volgens Handelingen” – dit artikel sluit aan op “De Grote Opdracht volgens Lukas”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/handelingen_grote-opdracht.pdf
- “De Grote Opdracht volgens Johannes”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joh20vs21.pdf>
- “Wat de Grote Opdracht NIET is”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf>
- “Politiek en Sociaal Activisme”: <http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm>

Wat de Grote Opdracht NIET is
“Ga in de wereld en wordt politiek en sociaal actief”
“Ga in de wereld en verander de wereld voor Christus”
“Ga in de wereld en breng mensen naar de kerk”
“Ga en betoog tegen abortus”
“Ga en betoog tegen racisme”
“Ga en betoog tegen sociale ongelijkheid”
“Ga en betoog voor de rechten van Israël”
Wat de Grote Opdracht WEL is
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:19-20).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm