

Verklaring van Lukas 5:33-39

Wet en Genade

Aangepast aan de Herziene Statenvertaling, voorwoord en inlassen door M.V.

Voorwoord:

Door het Judaïstische namaakchristendom of Hebrew Roots beweging wordt Lukas 5, en vooral vers 39, aangewend om te leren dat de oude wet van de Thora superieur is aan Jezus' beginselen van genade. Iemand schreef: "Men spreekt overal over vernieuwing maar vergeten dat God niet verandert en zoals Jezus zegt in Lukas 5:39 'wie van de oude wijn geproefd heeft lust de nieuwe niet'".

Nu, ik vermoed dat er veel christenen zijn die daarin getrapt zijn, want het Judaïstische namaakchristendom neemt alsmat toe. Vandaar onderhavige rechtzetting. Ik heb daartoe gekozen voor een uittreksel uit het boek van William Kelly (1821-1906), *Aantekeningen op het Evangelie van Lukas*, blz. 82-83.

Lukas 5:33-39 – over het vasten

"En zij zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken? 34 Maar Hij zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? 35 De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten. 36 Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. 37 En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. 38 Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. 39 En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter".

Bespreking van Lukas 5:33-38

"Hij [de Heer Jezus] wijst op de onmogelijkheid om de beginselen van de genade te verenigen met het oude stelsel. Dit stelt Hij voor door twee gelijkenissen. De eerste is het kleed: 'Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude'. Er kan geen overeenstemming zijn tussen het oude en het nieuwe: wet en genade kunnen niet vermengd worden. Vervolgens stelt Hij het voor onder het beeld van jonge wijn. 'En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan'. Hij laat zien dat er een kracht in het nieuwe is die verderfelijker is voor het oude. Juist zoals de nieuwe wijn de oude zakken zou doen scheuren zodat men de wijn kwijt is en de zakken stuk zijn, zo zou het gaan met wat Christus in het evangelie ter sprake brengt. Als men probeert om de genade met iets van de wet te verbinden, behoudt het oude niet langer zijn echte nut en het nieuwe verdwijnt in het niet. 'Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen'. Het Christendom heeft niet alleen een innerlijk beginsel dat het eigen is, omdat het voortvloeit uit de openbaring van God in Christus, maar het vereist en scheidt vormen die passen bij de aard van het Christendom. Het is niet louter een stelsel van inzettingen en voorschriften. Het bezit een levende kracht, die voor zichzelf dragers van die kracht maakt. Maar de mens houdt hier niet van. ...

Bespreking van Lukas 5:39

... De natuurlijke mens neemt het niet aan. Daarom voegt de Heer eraan toe wat aan het slot van dit hoofdstuk staat en wat typisch is voor dit evangelie, de algemene stelregel: 'En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter'. Het stelsel van de wet is veel geschikter voor de gevallen natuur van de mens; het maakt hem belangrijk en eist zijn gehoorzaamheid en het strookt met zijn verstand. Zelfs het natuurlijk geweten erkent de gerechtigheid van de wet; maar genade is bovennatuurlijk. Al ziet het geloof hoe volmaakt de genade past bij God en bij de nieuwe mens en al ziet de gelovige dat genade de enige hoop is voor een zondaar die zich bekeert tot God; toch gaat ze een mens boven zijn verstand en hij komt er niet uit, hoe hij ook redeneert. De genade wordt voortdurend gewantrouwd door hen die de waarde en de kracht ervan niet kennen. De natuurlijke mens houdt vast aan z'n oude gewoonten en vooroordelen en wantrouwt de tussenkomst van de genade". *Einde citaat.*

Judaïstische 'christenen' zijn NIET zoals de vroege christenen

Zij focussen eerder op de Thora dan op Christus. "Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken" (2 Johannes 9-11). "Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen" (Johannes 8:31-32). Zullen zij de komende Antichrist aanzien als hun Jeshua?!

(Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JudaistischChristendom.pdf>).

Judaïstisch 'Christendom' is Galatisme

Galaten 3:1-2: "O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; ... Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?"

- De kracht van de zonde is de Wet. 1 Korinthiërs 15:56: "De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet".
- Als u wilt dat een zondaar méér zondigt, plaats of houd hem dan onder de Wet. De Wet: een systeem van werken om onze eigen rechtvaardigheid te realiseren.
- Als u wilt dat een zondaar minder zondigt, plaats hem dan onder de Genade. De Genade: een systeem van geloof, het geloof dat wij Gods rechtvaardigheid hebben verkregen door Christus' kruisoffer.
- Samengevat: het valse evangelie, verkondigd in Galatië, was zoiets als dat Christus wel voor uw zonden stierf maar dat u nu de Wet van Mozes moet houden om rechtvaardig te blijven en acceptabel te zijn voor God.
- Het ware Evangelie zegt dat Jezus' dood, in onze plaats, ons vrijmaakt van de slavernij van de zonde en de Wet, en dat wij nu eeuwig rechtvaardig zijn. Galaten 3:13: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden".

Wie dingen van de Wet volgt, maar zich christen noemt, en wie Jezus 'liefheeft', maar Hem niet gehoorzaamt door enigszins de Wet te houden, zo iemand VERLOOCHENT Hem!

(Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JudaistischChristendom.pdf>).

Opgepast voor het Judaïstisch namaakchristendom:

- <http://www.verhoevenmarc.be/#hebrewroots>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JudaistischChristendom.pdf>