

De Heer Jezus liefhebben **BETEKENT** Zijn Woord liefhebben

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling ([HSV](#)). Update juli 2007

Velen hebben 'Jezus' lief maar hebben een vals beeld van Hem. Zij hebben 'Jezus' lief maar niet de Waarheid. De hedendaagse kerk heeft het vreemde idee dat ze, om de een of andere reden, een scheiding kan maken tussen de Heer Jezus en Zijn Woord. Daardoor hangen zij een "andere Jezus" aan (2 Korinthiërs 11:4). Daardoor handhaven zij subtiel hun eigen autonomie tegenover Gods gezag. Maar de Schrift leert duidelijk dat je de ware Heer Jezus niet kunt liefhebben, los van strikte gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Bestudeer het hierna zelf:

"Want **wie de wil van Mijn Vader doet**, Die in de hemelen is, **die** is Mijn broeder en zuster en moeder" Mt 12:50

"Bij wie **in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt**, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig" Mt 13:23

"Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en **doet niet wat Ik zeg?**" Lk 6:46

"Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: **Als u in Mijn woord blijft**, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" Jh 8:31-32

"**Mijn schapen horen Mijn stem** en Ik ken ze en zij volgen Mij" Jh 10:27

"**Als u Mij liefhebt, bewaar dan Mijn geboden**" Jh 14:15

"**Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft**; en wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader bemind worden; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren" Jh 14:21

"Jezus antwoordde hem: **Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren**; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. **Wie Mij niet liefheeft, bewaart Mijn woorden niet**" Jh 14:23-24

"U bent Mijn vrienden, **als u doet wat Ik u gebied**" Jh 15:14

"Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. **Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor**" Jh 18:37

Het Levende Woord heeft zich voor eeuwig toegewijd aan het Geschreven Woord.

De hedendaagse opsplitsing van de Heer Jezus en Zijn woorden is eigenlijk niets nieuws. Charles Spurgeon - geen vreemde in de leerstellige polemiek - schreef het volgende:

... wij beschouwen de Heer Jezus als **de onfeilbare Leraar**, door Zijn geïnspireerd Woord. Loyaliteit aan Christus die vergezeld gaat met onverschilligheid voor Zijn woorden, begrijp ik niet. Hoe kunnen wij eerbied geven aan Zijn persoon als Zijn eigen woorden, en die van de apostelen, met gebrek aan eerbied behandeld worden? Tenzij wij Christus' woorden ontvangen, kunnen wij Christus niet ontvangen; want Johannes zei: "Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling". Wij moeten alle leringen van onze Heer liefhebben en met eerbied behandelen; en wij bouwen onze huizen op zand als wij dat niet doen. (*An All-Around Ministry*, p. 373)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>