

Losprijs voor velen of voor allen

Samengesteld door M.V. 10-6-2024. Update 25-6-2024 (Uitbr.)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Er zijn 2 standpunten:

1. Christus stierf enkel voor “velen”, niet voor iedereen. Men wijst vooral op Mattheüs 20:28.
2. Christus stierf voor “allen”:

Hij stierf voor ALLEN (1 Timotheüs 2:6; Hebreëën 2:9); ALLE MENSEN (Romeinen 5:18; 1 Timotheüs 4:10); ONS ALLEN (Jesaja 53:6); GODDELOZEN (Romeinen 5:6); CHRISTUS-LOOCHENAARS (2 Petrus 2:1); ZONDAARS (Romeinen 5:8); VELEN (Mattheüs 20:28); de WERELD (Johannes 6:33, 51; Johannes 1:29 en Johannes 3:16); de HELE WERELD (1 Johannes 2:2); het VOLK VAN ISRAËL (Johannes 11:50-51); de GEMEENTE (Efeziërs 5:25); ZIJN SCHAPEN (Johannes 10:11); MIJ (Galaten 2:20).

Het eerste standpunt heet “Beperkte verzoening”. Definitie: (limited atonement, definite atonement, particular atonement, limited redemption): Dit is de leer die zegt dat Christus enkel stierf voor de uitverkorenen. Hij stierf niet voor dezen die uiteindelijk in de hel zullen belanden (denk aan Judas, farao, enz.). Dit is het derde punt van het 5-punts **Calvinisme**, de letter “L” in het acroniem **TULIP**: **T**otal depravity (*totale verdorvenheid*), **U**nconditional election (*onvoorwaardelijke verkiezing*), **L**imited atonement (*beperkte verzoening*), **I**rresistible grace (*onweerstaanbare genade*), **P**erseverance of the saints (*volharding van de heiligen*).

Het tweede standpunt heet “Onbeperkte verzoening”. Definitie: (unlimited atonement, general atonement, universal atonement): Dit is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en in Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12).

Het standpunt dat wij hier innemen is “Onbeperkte verzoening”

Dit standpunt leidt NIET tot Alverzoening!

Zie over de valse leer van Alverzoening: www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm

“Beperkte verzoening” is het standpunt van het extreme Calvinisme en dat is ketterij:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/johannes-calvijn.pdf> . Zie Het boek van Bob Kirkland D.D.: *Calvinism, None Dare Call It Heresy* (LHT, 2018; hoofdstukken 1 en 2). Dit boek – NL-vertaald en in PDF – kan u bij mij aanvragen (mailtje).

Leraars uit “de Vergadering” leren vaak “Beperkte verzoening”

→ http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1joh2_2.pdf

Titel van het boek: “Praktijk van het geloofsleven” (Uitg. Medema). Op pagina 38

Auteur: **William Kelly**

Claim m.b.t. 1 Johannes 2:2: “En er is nog iets waar we acht op moeten geven. De apostel schreef, dat het zoenoffer van Christus niet alleen voor onze zonden is, “maar ook voor de gehele wereld”. Verzoening is alleen mogelijk voor hen die geloven. In het algemeen gesproken is Christus ook het zoenoffer voor de gehele wereld, maar niet voor de zonden van de gehele wereld ... Als de Heer het zoenoffer was geweest voor de zonden van de gehele wereld, dan zou ook de hele wereld de vruchten hiervan plukken en zouden alle mensen naar de hemel gaan”.

Zij die denken zoals br. Kelly, beweren dat de leer van “onbeperkte verzoening” leidt tot “alverzoening”. Het is al meermaals gebeurd in een gemeente van “de Vergadering”, dat iemand die “onbeperkte verzoening” leerde werd afgedaan als een ketter, en werd uitgesloten!

Ik geef toe dat de term “onbeperkte verzoening” ongelukkig gekozen is, want als je die term letterlijk neemt, dan wordt iedereen daadwerkelijk verzoend, maar hogerop heb ik de definities opgegeven van onbeperkte en beperkte verzoening naast elkaar gezet, zodat er geen misverstand kan ontstaan. En zie over 1 Johannes 2:2: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1joh2_2.pdf.

→ https://www.bodedesheils.nl/jaargangen/j111/j111_p148_zonden_alle_mensen.htm

Titel van het artikel: Heeft de Heer Jezus de zonden van alle mensen gedragen op het kruis?

Auteur: **J. Klein Haneveld** (mede-auteur van de corrupte Telosvertaling van het N.T., samen met dr. W. J. Ouweneel, mr. Henk Medema en dr. G. H. Kramer, zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/telos-corrupt.pdf>).

Antwoord: “Wanneer de vraag zó gesteld wordt, moet op grond van de Schrift het antwoord ontkenkend luiden. Nergens leert Gods Woord dat Christus de zonden van alle mensen droeg op het kruis. Als dat zo was, zou er niemand meer verloren kunnen gaan. Het is immers ondenkbaar dat Christus iemands zonden gedragen zou hebben en dat zo iemand dan toch nog verloren zou gaan. Dan zouden alle mensen behouden zijn. Immers God straft niet tweemaal. We lezen echter duidelijk in Openbaring 20 dat de doden zullen worden geoordeeld ‘naar hun werken’”. Etc.

→ <https://www.debijbelvoorjou.nl/wp-content/uploads/2015/09/Een-losprijs-voor-velen-of-voor-allen-vraag.pdf>

Titel van het artikel: ‘Een losprijs voor velen’ en ‘een losprijs voor allen’.

Auteur: **Stichting Uit het Woord der Waarheid**.

Claim: “De gedachte van sommigen dat de Heer Jezus de zonden van alle mensen gedragen heeft, is volslagen verkeerd en leidt tot de valse leer van de alverzoening. De mening van anderen dat de Heer Jezus alle zonden gedragen heeft, maar dat bepaalde mensen desondanks verloren gaan omdat zij zich niet bekeren, is eveneens een dwaling; dat zou immers de lasterlijke gedachte inhouden, dat een deel van Zijn lijden tevergeefs is geweest. Bovendien tast dit de rechtvaardigheid van God aan. Als God alle zonden van alle mensen geoordeeld zou hebben in Christus, hoe kan Hij dan nog mensen verloren laten gaan? God oordeelt krachtens Zijn rechtvaardigheid de zonden nooit tweemaal, éénmaal in Christus en vervolgens nogmaals bij de zondaar zelf. Nee, Hij oordeelt éénmaal! De Heer moge ons ervoor bewaren, om de heilige grond van de verzoening te betreden met eigen, menselijke gedachten, die altijd tot ons verderf zijn”. Etc.

⊗ De redeneringen die zij aanvoeren zijn hopeloos verward en onbijbels. Zie volgend punt:

Foute redeneringen

Stukjes uit “Voor wie is Christus gestorven”, door A.P. Geelhoed:

<https://www.internetbijbelschool.nl/html/doc/voorwiegestorven.htm> (lees dit artikel helemaal!)

Redenering 1

Bij de algemene verzoening stelt men dat Jezus voor de zonden van alle mensen is gestorven. Dus zo concludeert men al die mensen hebben de vergeving van zonden. Immers Jezus is ervoor gestorven. Als dan een aantal van die mensen, voor wie Jezus reeds voor hun zonden heeft betaald, zich niet bekeren en niet in Jezus geloven hoe kan God hen dan alsnog straffen? Hun zonden waren immers al uitgeboet door de kruisdood van Jezus.

En toch zegt de bijbel dat mensen die niet in Jezus geloven tot de eeuwige straf zullen worden veroordeeld. Dit bewijst, zo concludeert men, dat de leer dat Jezus voor alle mensen is gestorven niet waar kan zijn.

Redenering 2

Bij de algemene verzoening stelt men dat Jezus voor de zonden van alle mensen is gestorven. Een aantal mensen komt niet tot bekering. Dus zo concludeert men (stap 1) dat Jezus tevergeefs voor

deze mensen is gestorven. Dus zo concludeert men (stap 2) dit onteert Jezus want dan zou Jezus niet hebben kunnen volbrengen wat Hij beoogde.

Commentaar op redenering 1

Bij die redenering gaat men er terecht van uit dat de aanhangers van de algemene verzoening geloven dat Jezus voor alle mensen is gestorven. De conclusie die men vervolgens trekt dat dit automatisch betekent dat al hun zonden vergeven zijn klopt niet. Want uit de bijbel blijkt dat God bepaald heeft dat alleen degenen die zich bekeren ook daadwerkelijk profiteren van het werk van Christus. Hier gaat men al direct in de fout.

Men begrijpt niet dat Jezus voor iemand kan betalen maar dat zo iemand er alleen wat aan heeft als hij akkoord gaat met die regeling. De Here Jezus heeft voor elk mens een paspoort voor de hemel betaald met zijn eigen bloed. Het ligt klaar maar je hebt er alleen wat aan als je het ophaalt en ondertekent.

Aangezien deze stap in de redenering fout is doet de rest van de redenering er niet meer toe.

Als je dan toch gaat redeneren vanuit de bijbel dan moet je wel redeneren vanuit alle bijbelse lijnen die het onderwerp raken. Alleen als je rekening houdt met alle lijnen zie je zuiver hoe God het geregeld heeft.

Of je het nu helemaal begrijpt of niet doet er niet toe. Het feit blijft dat God het heeft goed gedacht om het op deze manier te regelen.

Commentaar op redenering 2

De redenering is dat Christus tevergeefs zou gestorven zijn voor de mensen die zich niet bekeren en alsnog verloren gaan. En dat kan niet. Dat zou God onterend zijn.

Wie zijn de mensen die dat zeggen? Kunnen zij bepalen wat God onteert? Onteert het werkelijk God als hij alle mensen de kans geeft om behouden te worden. Onteert het werkelijk Jezus als Hij zijn leven aflegt voor alle mensen zodat wie wil behouden kan worden?

Door voor hen te sterven heeft God de weg naar de hemel voor hen geopend. En op basis daarvan roept Hij hen op om zich te bekeren. Als ze zich nu toch niet bekeren dan hebben ze geen enkele verontschuldiging meer. Het legt de schuld van hun verloren gaan volledig bij henzelf.

God heeft wel meer daden van liefde gedaan die door sommigen werden afgewezen.

Deze redenering heeft geen enkele grond in de Schrift. Het is niet meer dan menselijk geredeneer. Op grond van zo'n aanvechtbare menselijke redenering mogen we niet de duidelijke uitspraken van de Schrift ontcrachten. De redenering is immers in strijd met alle teksten die zeggen en bevestigen dat Jezus voor alle mensen is gestorven.

Het werk van Christus aan het kruis: Beperkt en Onbeperkt

Hierna een handige tabel (uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruiswerk.pdf>)

Onbeperkt	Beperkt
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft..." (Joh. 3:16a).	"... opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft" (Joh. 3:16b).
"dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld " (1 Joh. 4:14; vgl. Joh. 12:47).	"Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden" (Hand. 16:31).
"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden" (Joh. 3:17; vgl. Matt. 18:11; Luk. 9:56; 19:10; 1 Tim. 1:15).	"en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven" (Hand. 13:48). "want Ik heb veel volk in deze stad" (Hand. 18:10).
"Wij ... weten dat Deze werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus" (Joh. 4:42).	"Als u met uw mond Jezus als Heere belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft

	opgewekt, zult u zalig worden” (Rom. 10:9).
“Dit was het waarachtige licht, dat bij zijn komst in de wereld ieder mens verlicht” (Joh. 1:9).	“En de Heere deed er dagelijks tot de gemeente toe, die zalig werden” (Hand. 2:47) - “And the Lord added to the church daily such as should be saved” (Hand. 2:47, KJV).
“Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft” (Joh. 6:33).	“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Rom. 10:13).
“als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld ” (Joh. 6:51).	“Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God” (1 Kor. 1:18).
“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen” (Titus 2:11).	“En toen alles volbracht was, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een bewerker van eeuwig zaligheid geworden” (Hebr. 5:9). “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Joh. 5:12).
“want God was het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun misdaden niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd” (2 Kor. 5:19).	“En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft (2 Kor. 5:18).
“... en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld ” (1 Joh. 2:2b).	“Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God u door ons oproept. Namens Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20).
“Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Joh. 1:29).	“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14)
“Hij heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen ” (1 Tim. 2:6 en vgl. vs.1- “alle mensen” en vs. 4 - “alle mensen”).	“de goede herder geeft zijn leven voor de schapen” (Joh. 10:11).
“Maar wij zien Jezus, Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden is, met heerlijkheid en eer gekroond vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou smaken” (Hebr. 2:9).	“Sla dan acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed” (Hand. 20:28).
“Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heere, Die hen gekocht heeft , en brengen een snel verderf over zichzelf” (2 Petrus 2:1). ☺	“Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige boosaardige wereld” (Gal. 1:4).
“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken” (Joh. 12:32).	“zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Ef. 5:25).

Vijf onweerlegbare feiten

1. De Bijbel leert duidelijk dat NIET alle mensen zullen gered worden:
Mattheüs 7:13-14; 25:41, 46; 2 Thessalonicenzen 1:8-9; Openbaring 20:11-15; 21:11, 15; etc.
2. De Bijbel leert duidelijk dat God VERLANGT dat ALLE mensen gered worden en tot een volle kennis van de waarheid komen:
1 Timotheüs 2:4 (vgl. Mattheüs 18:14; 2 Petrus 3:9; Ezechiël 18:23, 32; 33:11). Zie “Gods willen en ‘s mensen onwil”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf

3. Het Evangelie moet overal gepredikt worden tot elk schepsel, en ALLE mensen worden opgedragen zich te bekeren:

Lukas 24:47; Handelingen 2:38 “ieder van u”; Handelingen 3:26 “ieder van u”; Handelingen 13:38; 17:30; 20:21; 26:17-20; Romeinen 16:26; 1 Korinthiërs 1:23.

4. Redding wordt aangeboden aan ALLE mensen:

Mattheüs 11:28-30; Johannes 1:12; 3:15-17; 4:13-14; 6:35-37, 47, 51, 54, 58; 7:37-38; 10:9; 11:25-26; 20:31; Handelingen 2:38; 3:19; 10:43; 13:38-39; Romeinen 1:16; 6:23; 10:11-13; Openbaring 3:20; 22:17.

God doet beroep op de WIL van ALLE mensen in het reddingsproces:

Mt 22:3; 23:37; Mk 8:34-35; Jh 1:12; 3:16-17; 5:24, 40; 6:37b; Hd 2:21; 7:51; 16:30-31; 17:26-27, 30; Ef 1:12; 1Tm 2:3-4; Hb 11:6; 3:7-8, 15; 2Pt 3:9; 1Jh 2:2; Op 22:17; OT: Ps 81:12; Spr 1:24-25, 30; Jes 1:19; 28:12; 30:15; 65:12; Ez 33:11.

5. Het is de verantwoordelijkheid van ALLE mensen het Evangelie te gehoorzamen door te geloven in de Heer Jezus Christus:

Johannes 3:18; 3:36; Handelingen 16:30-31; 17:30; 2 Thessalonicenzen 1:8; 1 Petrus 4:17.

Wij bezitten echt een Evangelie van goed nieuws voor ALLE mensen

Vergelijk Lukas 2:10-11¹. Als wij het Evangelie prediken, wat kunnen we dan zeggen tot een niet gered mens? Kunnen wij zeggen: “Mijn vriend, de Heer Jezus Christus stierf voor u, Hij betaalde de straf voor uw zonden, Hij stierf als uw Plaatsvervanger”?

Extreme Calvinisten moeten niet weten van een wereldwijd Evangelie. Zoals C.H. Mackintosh het heeft gezegd:

“Een discipel van de hogeschool van de doctrine [extreme Calvinisten] wil niet horen van een wereldomvattend Evangelie, van Gods liefde voor de wereld, van goed nieuws voor elk schepsel onder de hemel. Hij heeft enkel een evangelie voor de uitverkorenen”.

Als een Calvinistisch prediker echt eerlijk is, dan moet hij een prediking brengen zoals deze: “Indien u een van Gods uitverkorenen bent, dan stierf Hij voor u, maar indien niet, dan hebt u geen Redder. Ik kan u niet zeggen dat Christus voor u aan het kruis stierf, omdat ik dat niet met zekerheid kan weten”.

De ware doctrine van de verzoening zou als volgt kunnen gesteld worden: De Schrift spreekt van “het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1:29), en dat het werk van verlossing (1 Timotheüs 2:6; 2 Petrus 2:1) en verzoening (2 Korinthiërs 5:19; 1 Johannes 2:2) voor **alle** mensen is (1 Timotheüs 4:10; Romeinen 5:18), maar dat werk van Christus aan het kruis is enkel efficiënt, effectief en **toepasbaar voor hen die geloven** (1 Timotheüs 4:10; Johannes 3:16).

We zouden het ook eenvoudiger kunnen zeggen:

“Christus’ dood was **VOLDOENDE** of **TOEREIKEND VOOR ALLEN** maar slechts **EFFICIËNT** voor hen die geloven”. Het kruisoffer is niet gelimiteerd maar de toepassing van dat kruisoffer is gelimiteerd tot mensen die geloven.

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hij-stierf-voor-allen.pdf>

Romeinen vat het duidelijk samen

Romeinen 3:22: “Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, TOT ALLEN en OVER ALLEN die geloven ...”

¹ Lukas 2:10 : “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk [Gr. *panti tó laó*; KJV: *to all people*] wezen zal”. Vgl. Markus 16:15: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen”. Vgl. Galaten 3:8: “In u [Abraham] zullen al de volken gezegend worden”.

TOT ALLEN → door het kruiswerk van Christus wordt de hele mensheid redbaar gemaakt.
OVER ALLEN → redding is alleen effectief voor hen die het aannemen.

Romeinen 5:18: “Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over ALLE mensen tot veroordening, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over ALLE mensen tot rechtvaardiging van het leven”.

Appendix: Een “Calvinist Standard Version” bijbel zou zo lezen:

Mattheüs 11:28: Kom naar Mij toe, ~~allen~~ alle uitverkorenen die vermoeid en belast bent.

Mattheüs 23:37: Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen ... maar u ~~hebt niet gewild~~ bent niet mijn uitverkorenen!

Markus 16:15-16: Wie van de uitverkorenen geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroordeld worden, wetend dat hij niet uitverkoren is.

Johannes 1:11-12: Maar allen van de uitverkorenen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden.

Johannes 3:15-17: Opdat ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ¹⁶ Want zo lief heeft God sommigen van de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ¹⁷ Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat sommigen van de wereld door Hem behouden zou worden”.

Johannes 12:46: Opdat ieder van de uitverkorenen die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

Johannes 12:32-33: Ik ... zal ~~allen~~ sommigen naar Mij toe trekken.

Handelingen 10:43: Dat ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam

Romeinen 9:33: Ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10:11: Ieder van de uitverkorenen die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10:13: Want ieder van de uitverkorenen die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Romeinen 10:21: Heel de dag heb Ik zou Ik Mijn handen uitgebreid hebben naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk als u tot mijn uitverkorenen zou behoren.

Romeinen 11:32: Om Zich over ~~allen~~ sommigen te ontfermen.

1 Korinthiërs 10:33: Opdat zij de uitverkorenen behouden worden.

2 Korinthiërs 5:18-19: God was het namelijk Die in Christus de wereld van de uitverkorenen met Zichzelf verzoende.

1 Timotheüs 1:15: Dat Christus ... gekomen is om sommige zondaars zalig te maken.

1 Timotheüs 2:3-6: Die wil dat alle sommige mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. ... Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor ~~allen~~ sommigen.

Hebreeën 2:9: Opdat Hij door de genade van God voor ~~allen~~ sommigen de dood zou proeven.

2 Petrus 3:9: Hij ... wil niet dat enigen van de uitverkorenen verloren gaan, maar dat allen van de uitverkorenen tot bekering komen.

1 Johannes 2:2: En Hij is een verzoening enkel voor onze zonden, maar ook niet voor de zonden van de hele wereld.

Openbaring 22:17: En laat hij die wil van de uitverkorenen, het water des levens nemen, voor niets.

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Calvinist-Standard-Version.pdf>

Zie verder:

- o Rubriek “Voor wie stierf Christus?”: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm