

# Wanneer Liefde zich afscheidt van de Leer en Eenheid de Waarheid afwijst

Dr. John C. Whitcomb, Jr.<sup>1</sup>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Leidende neo-evangelicals geloven dat het ons voornaamste voornemen moet zijn het leerstellig onderscheid te elimineren en de nadruk te leggen op eenheid onder hen die beweren gelovigen te zijn.

Een van de fundamenteelste ideeën van de hedendaagse filosofische en oecumenische evangelicals is dat *liefde* belangrijker is dan *leer* (doctrine). Zij zeggen dat doctrine verdeelt terwijl liefde verenigt. Wat zegt de Bijbel? Is het waar dat volgens het Nieuwe Testament liefde belangrijker is dan leer of waarheid? In het zogenaamde *liefde*-hoofdstuk van 1 Korinthiërs 13 wordt ons gezegd:

“En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde [*agapè*]” (1 Kor 13:13)

Sommigen zeggen dan: *Deze woorden zijn duidelijk: liefde gaat boven alles!* Maar als we dat hoofdstuk zorgvuldiger onderzoeken, dan ontdekken we dat daar ook **waarheid** wordt genoemd. In vers 6 wordt ons gezegd:

“**Zij [= de liefde] verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid**” (1 Kor 13:6).

Met andere woorden: geloof, hoop en liefde zijn **deugden** maar waarheid bezit een geheel andere status. Waarheid is het *referentiepunt*, het *fundament*, de *atmosfeer* zonder welke de deugden zoals *liefde* helemaal niet kunnen bestaan.

**Liefde verheugt zich in de waarheid.** Waarom? Omdat **zonder waarheid om ze te definiëren, te interpreteren, te leiden, te kanaliseren, liefde een totale ramp zou worden.** Wij mogen waarheid niet op hetzelfde niveau plaatsen als de deugden. **Deugden zouden verschrompelen als ze niet zouden bestaan voor de Waarheid.**

Een voorbeeld: wij kunnen ons geen leven op deze planeet inbeelden zonder water. Water is absoluut essentieel voor leven, zolang het in zijn eigen kanalen blijft: meren, rivieren, aquaducten, buizen. Maar wanneer water losbreekt, oncontroleerbaar wordt, dan veroorzaakt het een van de grootste catastrofes die op aarde kunnen gebeuren. Van de ene kant is water dus een absolute zegen, maar van de andere kant kan het een totale ramp veroorzaken. Zo is het ook met liefde.

## Gods definitie van liefde

Liefde zonder Goddelijke definitie (Gods geopenbaarde kanalen waarin liefde moet vloeien) wordt een bijzonder verschrikkelijk ding op aarde. Het kan miljoenen mensen vernietigen; het kan gereduceerd worden tot Satanisch sentimentalisme.

Liefde, zoals het door God gedefinieerd wordt, doet voor een persoon datgene wat voor hem het beste is, in het licht van de eeuwigheid, ongeacht wat het mag kosten. Om een of andere reden nu, wanneer het gaat om wereldevangelisatie, hebben vele mensen dat vergeten en zijn ze vervallen tot sentimentalisme.

Beschouw sommige sleutelverzen die het onderscheid illustreren tussen liefde en Waarheid:

---

<sup>1</sup> Dr. John C. Whitcomb, professor theologie en Oude Testament. Hij schreef samen met Dr. Henry M. Morris het bekende boek *The Genesis Flood* (1961); verder *The World that Perished* (1973), *The Origin of the Solar System*, *The Early Earth*, enz.

“Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh 8:31-32).

Uiterste bevrijding kan enkel bereikt worden door totale onderwerping, onvoorwaardelijke overgave aan Waarheid. Hier staat niets over liefde.

## Liefde gehoorzaamt de Waarheid

Er zijn er velen die vurig spreken over hun liefde voor Jezus Christus en voor verloren mensen. In Johannes 14:15, 21-24 zegt de Heer dat gehoorzaamheid aan de Waarheid de beste vorm van liefde is:

“Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart<sup>2</sup> Mijn geboden ... Die Mijn geboden heeft, en ze bewaart<sup>2</sup>, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren ... Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren<sup>2</sup>; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die Mij niet liefheeft, die bewaart<sup>2</sup> Mijn woorden niet ...”

Dit is zoals wij zeggen dé vuurproef over liefde: gehoorzaamt een mens de geboden van de Heer Jezus Christus? Het maakt geen verschil uit hoeveel wij praten over liefde als wij Christus niet gehoorzamen. Het is gehoorzaamheid dat telt, geen woorden. Gehoorzaamheid zonder liefde is theoretisch mogelijk, maar liefde zonder gehoorzaamheid is in de praktijk onmogelijk. **Liefde zonder gehoorzaamheid is een surrogaat, een substituut voor Gods plan.**

## Liefde leert de Waarheid

Johannes 21 geeft een voorbeeld van een man die veel zei over zijn liefde voor Jezus, maar wanneer het op gehoorzaamheid aankwam, bleek die liefde er niet te zijn. Wanneer er druk werd uitgeoefend zakte zijn besluit in elkaar en hij verloochende zijn Heer. Na de opstanding van Jezus, confronteerde onze Heer Petrus hiermee op liefdevolle wijze maar met de waarheid:

“... Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid<sup>3</sup> Mijn lammeren ...[3 x]” (Joh 21:15-17).

Hoe drukken wij liefde uit tot de Heer, overeenkomstig de les van deze confrontatie? Door Zijn schapen te *weiden*, hen te *onderwijzen in al de raad Gods*, zoals Hij ook beval in Zijn grote zendingsopdracht:

“... lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Matt 28:19).

In Handelingen 20 vinden we een goed voorbeeld van een apostel die deze grote zendingsopdracht gehoorzaamde. Hij zei niets over liefde tot de Efeziërs in die passage. Maar hij vertoonde de bijzondere liefde van een discipel voor de Efeziërs. Wat deed hij voor hen? Zei hij: *ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u*? Hand 20:26-27 geeft het antwoord:

“Daarom betuig ik u op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou **verkondigd** hebben **al de raad Gods**”.

## Liefde laat niets ongemoeid

Het resultaat was dat allen die in Asia verbleven, zowel Joden als Grieken, het woord van de Heer Jezus hoorden. Paulus baseerde zijn evangelisatie op gezonde leerstellige richtlijnen. Dat

---

<sup>2</sup> Voor het woordje “bewaren” staat hier *tèrèó*: in het oog houden, bewaren, in acht nemen (Prisma G/N). De King James Version vertaalt hier met *keep*: zich houden aan.

<sup>3</sup> Gr. *boskó*: weiden, hoeden, voeden, verzorgen, in leven houden. (Prisma G/N). De King James Version zegt hier terecht: “*Feed my lambs*”.

is Gods sleutel voor het evangeliseren van de wereld. Paulus hield daarbij geen blad voor de mond:

“Ik verwonder mij, dat gij zo haastig wijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie” (Galaten 1:6).

Dit was echter noodzakelijk, zoals hij in Galaten 4 zegt, om hen de Waarheid te kunnen vertellen. Galaten 4 leert ons hoe wij in liefde de volle waarheid kunnen spreken.

Bemerk de gaven die God aan de Kerk gaf, het Lichaam van Christus:

“En Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Ef 4:11).

Elk van deze gaven, in de vorm van een persoon, is een *leerstellig* persoon. Zij zijn allen volledig bepaald bij *waarheid*. Allen zijn volledig bepaald bij *prediking, lering en het maken van discipelen*, in het licht van de geopenbaarde **waarheid**. **Er is in het Nieuwe Testament geen enkele leer die suggereert dat liefde belangrijker is dan doctrine of waarheid.**

Naar liefde wordt gerefereerd in Galaten 4:15, waar we lezen van het *spreken van de waarheid in liefde*. Liefde is de manier van Waarheid overbrengen. Liefde is de dienaar van waarheid. Liefde maakt het gemakkelijker de waarheid te ontvangen, ze te absorberen en te verteerren. Maar de waarheid mag er niet door gecamoufleerd of opzij gezet worden. Gods Waarheid kan nooit ‘aangepast’ worden, maar in de handen van menselijke boodschappers is ze een delicaat en kwetsbaar iets.

## Liefde weerstaat alle vergif

Er is door de wetenschap geen enkel levend systeem bekend dat kan overleven zonder een ingewikkeld, nauwgezet en continu bruikbaar systeem om zichzelf te zuiveren van giftige stoffen. Dit is ook zo voor Gods Kerk. Het is voor geen enkele organisatie mogelijk om te overleven tenzij ze over een systeem beschikt om zichzelf te zuiveren van giftige invloeden.

Wij moeten ons herinneren dat we in een erg giftige omgeving leven. Wij zijn in de wereld van Satan gedompeld. We leven in bezet gebied. Hij heeft een voortdurende toegang tot elke dienaar van God via diens gevallen natuur. Hoe kan het relatieve succes van een christelijke bediening dan geëvalueerd worden los van Gods onfeilbare Woord?

## Liefde beschermt de kudde

Moedigde de Heer Jezus Zijn discipelen aan om met sympathie te luisteren naar andere religieuze leiders van die tijd? Zijn antwoord wordt gegeven in Mattheüs 7:15:

“Maar wacht u van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven”.

Maar de neo-evangelicals in onze tijd zeggen dat wij ons moeten inlaten met liberale universiteiten en dito theologische colleges. Er is één ding erger dat verdeeldheid, en dat is **vrede via compromis**. Waarheid is oneindig belangrijker dan de valse eenheid van de wereld.

## Liefde wijst wat fout is terecht

De Heer Jezus zei dat omwille van de waarheid zelfs families verdeeld zullen worden, opdat op zijn minst één van hen Gods waarheid zal bestendigen<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Zie Jezus' woorden in Matt 10:34-39: “Meent **niet**, dat Ik gekomen ben, om **vrede** te brengen op de aarde; Ik ben **niet** gekomen om **vrede** te brengen, maar het **zwaard**. Want Ik ben gekomen, om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn ...” Vasthouden aan de waarheid brengt scheiding!

Paulus zei in Romeinen 16:17 iets over hen die tegen de waarheid zelf opereren:

“En ik bid u, broeders, **neemt acht op hen**, die tweedracht en ergernissen aanrichten **tegen de leer**, die gij van ons geleerd hebt; en **wijkt af van hen**”.

Indien wij de Heer Jezus eren en liefhebben zullen wij waken voor alles wat Zijn Waarheid kan neerhalen en daarom zullen wij zulke mensen mijden.

Een goede manier van leven of een goede leer wordt altijd besmet door een slechte omgeving of slechte banden. Het samenvoegen van goed met kwaad zal nooit het kwade ding verbeteren. Het goede wordt slechter en het kwade verbetert niet. Dat is hetzelfde als met een rotte appel in een mand. De slechte wordt nooit beter, maar de goede worden rot. Zie ook 1 Kor 15:33:

“Dwaalt niet, kwade samensprekingen<sup>5</sup> [= omgang] verderven goede zeden”

Is het dan voor de leerstellige zuiverheid goed het stilzwijgen te bewaren omwille van wereldlijke kerkelijke eenheid? Dit is beslist een volstrekte verloochening van het geïnspireerde Woord van God.

---

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)

---

<sup>5</sup> Gr. *omilia*: omgang, samenzijn; deelgenootschap, gezelschap. (Prisma G/N).