

Lidmaatschap in een locale kerk van wedergeboren gelovigen

Hoe een gezond lid van het Lichaam van Christus te zijn

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/lochurch/healthy.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V.

Opmerking: Dit document wordt gegeven aan elk aanstaand lid van de Middletown Bible Church om hen de noodzaak te laten inzien een gezonde gelovige te zijn.¹

Dit document werd geschreven met de bedoeling dat elk wedergeboren lid van een locale kerk (of: gemeente/vergadering) en elk aanstaand lid zich zou bewust zijn van zijn of haar relatie tot en betrokkenheid bij de locale kerk van gelovigen.

Moge dit resulteren in een kerk die in toenemende mate *behaaglijk* is voor haar Hoofd, de Heer Jezus Christus, en een levend *voorbeeld* en *getuige* voor hen die veraf en nabij zijn en die Gods heerlijke Persoon en werk willen horen en zien omdat ZIJN LEVEN uitgedrukt wordt in deze locale kerk (Kolossenzen 1:27; Efeziërs 3:20-21).

De volgende kenmerken zouden moeten waar zijn in het leven van de wedergeboren gelovige:

1. Verzekering van redding

Hij zou moeten WETEN dat hij gered is en hij zou moeten weten WAAROM hij gered is (1 Johannes 5:11-13; 1 Petrus 3:15; Kolossenzen 4:5-6). Ook zou hij in staat moeten zijn om accuraat en helder de weg van redding te presenteren aan een ander persoon (Handelingen 8:30-37; 16:30-31).

Zie "Redding zoals geleerd in de Bijbel": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding2.pdf>

2. Een etiket op de pot plaatsen

Hij moet graag de Heer Jezus Christus belijden en erkennen als zijn levende, persoonlijke Redder en Heer (Romeinen 10:9-10; Mattheüs 10:32 Lukas 12:8; Handelingen 19:18; 2 Timotheüs 1:8; Romeinen 1:16; 1 Johannes 4:2-3,15).

Net zoals een etiket op een pot zijn inhoud duidelijk maakt, zo moet een gelovige zijn Heer en Redder belijden op een heldere wijze en zonder enige schaamte (Romeinen 1:16). "Christus leeft in mij" (Galaten 2:20). Hoeveel mensen in de kerk weten dat u gered bent? Hoe zullen zij dat weten? Waarom niet de volgende gelegenheid te baat nemen in de dienst van de locale kerk om vocaal en openbaar mee te delen dat u de Zoon van God toebehoort Die u liefhad, uw ziel redde en rechtvaardigde! Laat de verlostes van de Heer zo spreken! (Psalmen 107:2).

Zie "Christus belijden": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-belijden.pdf>.

3. Het belang van de waterdoop

Hij moet gedoopt worden in gehoorzaamheid aan Christus' gebod (Mattheüs 28:19-20; Handelingen 10:48; 2:38, 41) en als een openbaar getuigenis van zijn nieuwe leven in Christus (2 Korinthiërs 5:14-17) en zijn identificatie met Christus (Romeinen 6:3-11; Galaten 2:20). De waterdoop is een van de eerste stappen van gehoorzaamheid nadat een persoon is gered.

¹ De vertaling werd hier en daar wat aangepast voor algemeen gebruik.

Zie “Dopen, waarom eigenlijk?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dopen.pdf>.

4. De Bijbel en gebed

Hij zou geestelijk GEZOND moeten blijven (in gemeenschap met de Heer wandelen) en hij zou moeten voortgaan met OPGROEIEN en rijp worden (Gods Woord leren en uitleven - Jakobus 1:19-25) overeenkomstig Gods bevelen (Efeziërs 5:18; Hebreeënen 5:11-6:3; Kolossenzen 1:28; 2 Petrus 3:18; Efeziërs 4:11-16; 1 Korinthiërs 14:20). De gezonde gelovige is iemand die zich voedt met Gods Woord door dagelijks de Bijbel te lezen en te bestuderen (1 Petrus 2:2). Het Woord van God plaatst een fundament onder hem zodat hij vaste grond vindt waarop hij kan denken en handelen. De gelovige moet aanhoudend een attitude beoefenen van afhankelijkheid van Gods Woord en bewuste onderwerping aan Zijn soevereine Aanwezigheid in zijn of haar dagelijkse leven (1 Thessalonicenzen 5:17), en leren en groeien (2 Petrus 3:17-18). De gezonde gelovige neemt ook elke dag tijd voor de Heer in gebed (Hebreeënen 4:16; Lukas 18:1; Kolossenzen 4:2). Deze juiste relatie tot de levende God (gebed) zou op alle tijdstippen moeten beoefend worden, zowel openbaar als privé, in het bijzonder als de gelovige dagelijks tijd neemt voor het lezen en bestuderen van Gods Woord en voor het smeken van God in Christus Jezus voor personen, plaatsen, problemen, bedrukkingen, beproevingen, enz.

5. Onderscheidingsvermogen en leer

Hij zou het verschil moeten kennen tussen *religie* en *waar Christendom*. Hij zou moeten weten waarom hij in DEZE locale kerk is en niet in enige andere kerk in de streek. Een wedergeboren gelovige hoort bij andere gelovigen te zijn die hetzelfde kostbare geloof hebben (2 Petrus 1:1). Hij hoort niet in een liberale, neo-evangelische of wereldlijke kerk te zijn waar de Bijbel niet ernstig genomen wordt. Hij hoort in een kerk te zijn waar de hele raad van God (de hele Bijbel) wordt gepredikt (Handelingen 20:20, 27; Mattheüs 28:20) en waar hij geestelijk goed gevoed en onderwezen kan worden in de waarheid van Gods Woord (Kolossenzen 1:28; Efeziërs 4:11-16). Hij zou ook moeten vorderen in de richting van een goed begrip van de fundamentele leringen van de Bijbel als een goede houvast aan wat God heeft gezegd over Zichzelf, Zijn Zoon, de Heilige Geest, de Bijbel, het Kruis, zonde, redding, de zekerheid van de gelovige, afscheiding, de kerk, de duivel, geestelijke gaven, de doop, het Avondmaal van de Heer, de tweede komst van Christus, het koninkrijk en de bestemming van de geredden en verlorenen.

Zie “De fundamentele doctrines van de Bijbel”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/fundamenteleDoctrines.pdf>.

Om te onderscheiden wat er gebeurt in de theologische wereld en om valse leringen te onderscheiden, zie “Een verhelderende verklaring van Trends en Posities”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trends-posities.pdf>.

6. Gods programma voor vandaag

Hij zou zich moeten realiseren en begrijpen dat de locale kerk (of: gemeente/vergadering) het CENTRUM is van Gods werk vandaag. De Heer Jezus Christus dient daar persoonlijk (Openbaring 1:13, 20 en hoofdstukken 2-3). Het is ook de plaats voor doelgerichte groei en persoonlijke ontwikkeling (Efeziërs 4:11-16; Kolossenzen 1:26-28; Handelingen 2:42). De locale kerk is de plaats voor de uitdrukking van GODS HEERLIJKHEID (de demonstratie en manifestatie van wie God is). Ze heeft tot doel dat mensen zouden weten dat er een levende God en Redder is zoals gezien wordt in Zijn levende lichaam dat op aarde is, Zijn Kerk. De locale kerk is hier op aarde om de onzichtbare God te demonstreren, en dit vereist TEAMWORK! Iedere enkeling moet zijn eigen plaats hebben (1 Korinthiërs 12), met de juiste attitude en voor de heerlijkheid van God. Elk lid van het lichaam is belangrijk en moet gezond zijn en geestelijk goed gevoed (Kolossenzen 1:28). Als de leden gezond zijn, dan zal het lichaam gezond zijn! Wanneer het lichaam gezond is zal het leven van Christus

gemanifesteerd worden en God zal verheerlijkt worden! Deze heerlijke en kostbare waarheid wordt hieronder geïllustreerd:



De Kerk is in de wereld om de levende God bekend te maken en te demonstrenen, voor mensen en engelen (Efeziërs 3:10; vgl 1 Petrus 1:12). Dit kan geïllustreerd worden als volgt:



God bekend maken aan engelen en mensen vereist TEAMWORK! Elk lid van de Kerk moet gezond blijven en moet groeien in de Heer (elke dag meer zoals Christus worden). Hoe gezonder de leden

zijn, des te gezonder het lichaam is. Als gelovigen geestelijk ziek zijn, dan doen zij geen voortreffelijk werk in het bekend maken van God (omdat de wereld dan mensen zal zien die erg ON-CHRISTUS zijn). Hoe kan een persoon een gezonde gelovige zijn? Wat zijn enkele dingen die een gezonde gelovige zou moeten doen? Wat zijn enkele dingen die een gezonde gelovige *niet* zou mogen doen? Als het erop aan komt God bekend te maken, HELPT u of HINDERT u dan?

Zie ook “Wat is de Kerk?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf>.

7. Getrouwe aanwezigheid

Hij zou getrouw moeten zijn aan Gods Woord en dus Gods wil voor zijn leven. Om gezond te blijven en te groeien, moet men regelmatig aanwezig zijn op de zondagsdienst en andere samenkomsten *wanneer mogelijk, niet wanneer het u gelegen komt* (Hebreeën 10:25-39; Handelingen 2:42; 1 Korinthiërs 4:2; 1 Petrus 4:10)!

Zie ook “Wat als er geen goede kerk is?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geenkerk.pdf>.

8. Hem herinneren

Hij zou moeten deelnemen aan de dienst van het “Avondmaal van de Heer”, zoals die regelmatig in acht wordt genomen in de locale kerk van gelovigen. Deze verordening die ingesteld werd door onze Heer, heeft verschillende benamingen gekregen:

- 1) **Het Avondmaal van de Heer** - 1 Korinthiërs 11:20. (Het brood en de beker wijn werden door de Heer in feite ingesteld *nadat* Hij avondmaal had; zie Lukas 22:20; 1 Korinthiërs 11:25)
- 2) **Het Gedachtenismaal van de Heer** - Lukas 22:19; 1 Korinthiërs 11: 24, 25.
- 3) **De Tafel van de Heer** - 1 Korinthiërs 10:21.
- 4) **De Breking van het Brood** - Mattheüs 26:26; Handelingen 2:42.
- 5) **De Communie** (Grieks *koinonia*: gemeenschap, omgang, participatie) - 1 Korinthiërs 10:16.
- 6) **De Eucharistie** (van het Griekse woord *eucharisteo* dat “dankzegging” betekent) - Mattheüs 26:27; Lukas 22:19; 1 Korinthiërs 11:24.

De Avondmaalsdienst behelst een viervoudige “blik” van de kant van de gelovige:

- 1) **Een achterwaartse blik** - terugblikken naar het kruis om te zien en te herinneren wat de Heer Jezus voor mij *heeft gedaan* door het opofferen van Zijn zondeloos lichaam en de uitstorting van Zijn kostbaar bloed (1 Petrus 1:18-19; 2:24; 3:18; 2 Korinthiërs 5:21; Efeziërs 1:7; Mattheüs 26:28).
- 2) **Een opwaartse blik** - opkijken naar Jezus die voor mij *tegenwoordig* een werk doet als mijn Pleiter (Hebreeën 7:25; Romeinen 8:34) en Voorspraak (1 Johannes 2:1-2), Die Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader (Hebreeën 1:3; 8:1).
- 3) **Een voorwaartse blik** - uitkijken naar Jezus (Titus 2:13) en Hem verwachten en op Hem wachten (1 Korinthiërs 1:7-8) voor wat Hij *zal doen* als Hij wederkomt om het werk van redding te completeren dat Hij in mij begon op de dag dat ik gered werd (1 Korinthiërs 11:26; Filippiërs 1:6; 3:20-21).
- 4) **Een inwendige blik** - kijken naar wat Jezus *in mij doet* (1 Korinthiërs 11:27-32). De gelovige moet “zichzelf beproeven” (1 Korinthiërs 11:28) en “zichzelf beoordelen” (1 Korinthiërs 11:31) en alle zonden belijden (1 Johannes 1:9; Spreuken 28:13) opdat hij op een waardige wijze zou deelnemen aan de Tafel van de Heer (1 Korinthiërs 11:27). De gezonde gelovige is God dankbaar voor Christus’ bloed dat ons blijft reinigen van alle zonden (1 Johannes 1:7-10). We kunnen alles in ons leven belijden en erkennen wat niet in harmonie is met de wil en het woord van onze Redder, en daarbij Hem danken voor Zijn vergiffenis die zorg draagt voor onze zondige natuur. God overtuigt ons genadig opdat we *onder ogen zouden zien* en *herstellen* wat onze goede vooruitgang zou hinderen: “**Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken**

mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24).

Zie ook “De Gedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Avondmaal.pdf>, en ook “Het Avondmaal vieren”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Avondmaal2.pdf>.

9. Dankbaar en opgeruimd geven

Hij zou een gewillig en blijmoedig ONDERSTEUNER moeten zijn van Gods werk, door zijn leven, zijn tijd, zijn gaven, zijn activiteiten en zijn bezittingen aan de Heer en aan de kerk van de Heer toe te vertrouwen. “God heeft een blijmoedige gever lief” (2 Korinthiërs 9:7), dat is iemand die geeft met blijheid en voldoening.

Christus Jezus investeert ZIJN LEVEN in de gelovige, en de gelovige, op zijn beurt, investeert het leven van Christus dat hij bezit in het locale lichaam van gelovigen, en uiteindelijk wordt het gezamenlijke leven van Christus in het lichaam geïnvesteerd in de gelovigen.

Als het LEVEN VAN CHRISTUS aldus wordt gedeeld met het lichaam (algemene participatie in de leven van God, vandaar “GEMEENSCHAP”), worden alle leden wederzijds opgebouwd (1 Korinthiërs 12:20-27; Efeziërs 4:16).

Vóór de wet en onder de wetsbedeling werden tienden gegeven: Genesis 14:20; 28:22; Leviticus 27:30-32; Mattheüs 23:23.

In de brieven van het Nieuwe Testament wordt niet meer gesproken over tienden. Vandaag wordt de gelovige in zijn geven gemotiveerd door de GENADE VAN GOD en door de LIEFDE VAN CHRISTUS. Wij geven graag OMDAT HIJ EERST GAF AAN ONS (2 Korinthiërs 9:15). Wij geven graag, niet enkel ons geld, maar ook *onszelf* (zie 2 Korinthiërs 8:5).

Over geven en getrouw beheer in nieuwtestamentische dagen: 2 Korinthiërs 8:1-15; 9:1-15; Handelingen 2:44-45; 4:32.

10. Persoonlijke afscheiding tot Christus

Hij zou moeten leven op een manier die passend is voor iemand die AFGESCHEIDEN is tot Christus. Hij is IN de wereld maar niet VAN de wereld (Johannes 17:11-19; Filippenzen 2:15). Naarmate de gelovige groeit wordt zijn leven in overeenstemming met de Heer Jezus Christus gebracht (Filippenzen 2:5; Romeinen 12:1-2; 1 Petrus 1:13-19). Er moet een verandering komen in zijn attitudes, zijn gedachten en zijn wegen opdat hij in harmonie gebracht zou worden met Gods wegen en Gods gedachten (vgl. Jesaja 55:8-9). Het groeiproces omvat leren, opnieuw leren en zelfs afleren! De gelovige is positioneel afgescheiden (= heilig)² vanaf het moment dat hij gered is, en hij moet dus niet bidden om tot Christus afgescheiden te worden (omdat hij het al is!) maar hij moet die afscheiding *beoefenen* vanwege zijn positie die hij alreeds geniet in Christus (Efeziërs 4:1; Johannes 15:18-21; 1 Johannes 2:15-17; 4:4-6; Jakobus 4:4; 2 Timotheüs 2:19; 2 Korinthiërs 6:11-7:1; 1 Thessalonicenzen 5:22).

Zie “De bijbelse leer van afscheiding”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/afscheiding1.pdf>, en ook hier: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>.

DENK ERAAN dat elke wedergeboren gelovige de Heilige Geest van God toebehoort, en dat dit zijn lichaam, ziel en geest omvat (Romeinen 8:9; 1 Korinthiërs 6:19-20; 1 Thessalonicenzen 5:23). De locale kerk behoort eveneens Hem toe (1 Korinthiërs 3:16-17). Elke gelovige wordt bevolen vervuld te zijn met de Geest (Efeziërs 5:18) door het nakomen van volgende voorwaarden:

“En bedroef de Heilige Geest van God niet” (Efeziërs 4:30). “Bedroeven” betekent pijn,

² Het Hebreeuwse woord voor “heilig” (Kadesh) en het Griekse woord voor “heilig” (Hagios) hebben beide dezelfde basisbetekenis, namelijk “opzij gezet, afgescheiden”.

leed, verdriet veroorzaken. Onze Heilige God wordt bedroefd door zonde.

“Blus de Geest niet uit” (1 Thessalonicenzen 5:19). “Blussen” betekent hinderen, uitdoven. We hinderen en doven de werking van de Geest uit telkens als we “NEE” zeggen tot God of Gods Woord, vanwege onze hardnekkige weigering om Zijn wil te doen. In plaats daarvan moeten we ons OVERGEVEN aan God door “JA” te zeggen aan de wil en het Woord van God.

“Wandel door de Geest” (Galaten 5:16). Dit is wandelen in complete afhankelijkheid en vertrouwen op Hem - vergelijk Johannes 15:5

Dit alles is ten voordele van ons, God en de wereld om ons heen. In feite is alles uit, door en tot Hem, en zo tot ZIJN HEERLIJKHEID (Romeinen 11:33-36)!

De heerlijkheid van een persoon is datgene wat een indruk maakt op anderen. Het is dat wat de AANDACHT trekt en ERKENNING vraagt. Laten wij NU Gods heerlijkheid uitdragen, demonstreren (Johannes 17:22) in en door de locale kerk (Efeziërs 3:21), en dus door ons verenigd GETUIGENIS ervoor zorgen dat mensen en engelen een VERHEVEN OPINIE hebben over de LEVENDE GOD!

“De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen” (1 Timotheüs 1:17).

De leidinggevendenden in onze kerk zullen graag samen met u deze bladzijden doornemen. Het is ons verlangen dat “wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Efeziërs 4:13).

Mochten we in alles groeien naar Hem Die het HOOFD is, namelijk Christus, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! (Efeziërs 4:15-16; Romeinen 9:5)!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm