

# Het leven heeft een doel

Door George Zeller, [https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/2Cor5\\_15.pdf](https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/2Cor5_15.pdf), 3-8-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

## 2 Korinthiërs 5:15

“En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is”.

Ooit leefden we in onszelf en voor onszelf. Ons voornaamste doel was om “onzelf te behagen” (Romeinen 15:1).

We waren erg druk bezig met het dienen van de zonde, onszelf en Satan. “Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. <sup>21</sup> Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood” (Romeinen 6:20-21).

We hadden allemaal veel te veel tijd besteed aan het leven voor onszelf: “Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpactijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij” (1 Petrus 4:3).

Gelukkig kwam God op wonderbaarlijke wijze tussenbeide: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, <sup>12</sup> en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven” (Titus 2:11-12).

Als Hij voor mij stierf, hoe kan ik dan niet voor Hem leven? Hij is voor mij opgestaan, opdat ik in een nieuw leven zou wandelen (Romeinen 6:4)<sup>1</sup>, en niet langer mijn vroegere zondige levensstijl zou dupliceren.

Mezelf behagen en alleen doen wat ik wil, zou tot het verleden moeten behoren: “om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven” (1 Petrus 4:2).

Als ik van mezelf zou zijn, zou ik voor mezelf kunnen leven, maar ik ben niet van mezelf (1 Korinthiërs 6:19-20)<sup>2</sup>. “Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. <sup>8</sup> Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere” (Romeinen 14:7-8).

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij **in een nieuw leven zouden wandelen**” (Romeinen 6:4).

<sup>2</sup> “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en **dat u niet van uzelf bent**? <sup>20</sup> U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthiërs 6:19-20).