

# “En al de leugenaars”

Sandy Simpson, 5-11-2006, <http://www.deceptioninthechurch.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV).  
Vertaling en voetnoten door M.V. - Update 13-9-2009

## Openbaring 21:8

“Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, **en al de leugenaars**, is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood”

Liegen is een probleem bij alle mensen (Psalm 116:11). Wij zijn allen zondaars (Romeinen 3:23). Degenen onder ons die christen zijn, zijn zondaars die gered werden door Gods genade (Efeziërs 2:8) en hebben de Heilige Geest inwonend in onze “nieuwe mens” (Kolossenzen 3:10). Maar wij leven nog steeds in onze “oude mens” die wij echter moeten “afleggen” (Efeziërs 4:20-25) door dagelijks ons kruis op te nemen en Christus te volgen (Lukas 9:23). Het verschil tussen ongelovigen en zij die echt wedergeboren zijn is dat gelovigen niet langer de zonde beoefenen (1 Johannes 3:9<sup>1</sup>). Zij bezitten de inwonende Heilige Geest (Romeinen 8:11) die hen overtuigt van zonde wanneer zij liegen (Johannes 16:8). Ware gelovigen bekeren zich dan daarvan (1 Johannes 1:9<sup>1</sup>) en gaan verder met het praktiseren van de rechtvaardigheid (1 Johannes 2:29<sup>2</sup>) met de hulp van hun Heer. De niet wedergeborenen, de valse broeders, of zij die afgefallen zijn (Galaten 5:4; Markus 4:17), beoefenen de leugen. Zij onderhouden een levensstijl van de leugen omdat hun gewetens zijn “toegeschroeid als met een brandijzer” (1 Timotheüs 4:2), en als de Heilige Geest hen wil overtuigen, kan Hij niet doorheen “de verharding van hun hart” (Efeziërs 4:17-19; Hebreeëen 3:13).

**1 Timotheüs 4:2** “door **huichelarij** van leugensprekers, die hun eigen **geweten** hebben **toegeschroeid** als met een brandijzer”

Zij die wij ontmaskeren als valse apostelen, valse profeten, valse leraars en valse Christussen op onze Apologetics Coordination Team-website zijn hypocritische leugenaars die de leugen als hun levensstijl beoefenen. Zij liegen wanneer zij zeggen dat de Heer hen iets heeft gezegd terwijl dat niet waar is. Zij liegen wanneer zij beweren in staat te zijn zalvingen van de Heilige Geest over te brengen. Zij liegen wanneer zij beweren mensen te genezen of doden op te wekken terwijl dat niet zo is. Zij liegen wanneer zij dingen leren die in strijd zijn met de kern van de Bijbelse leer maar toch beweren dat zij nieuwe openbaringen hebben. Zij liegen wanneer zij zeggen niet te weten ketterij te leren als zij geconfronteerd worden met de feiten. Zij liegen over hun associaties met bepaalde groepen en personen wanneer zij denken in de problemen te kunnen komen met bijbelse gelovigen. Zij blijven liegen wanneer zij op de proef gesteld worden, zonder berouw. Zo kan u onderscheiden wie uw ware broeders zijn en wie valse broeders zijn.

**1 Johannes 3:7-10** “Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals Hij rechtvaardig is. **Wie de zonde doet, is uit de duivel**; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou. **Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet**, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. **Ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God**, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft”

<sup>1</sup> 1Jh 3:9: “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen<sup>41</sup>, omdat hij uit God geboren is”. SV kantt. 41: “niet zondigen, Dat is, zich tot een zondig leven begeven; gelijk tevoren 1 Joh. 3:6, 8”.

<sup>2</sup> 1Jh 2:29: “Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is”.

Zij die de leugen beoefenen als levensstijl, zijn volgens Johannes “uit de duivel”. Zij kunnen beweren volgelingen van Jezus Christus te zijn. Zij kunnen indrukwekkende woorden spreken, miljoenen volgelingen hebben en kunnen grote tekenen en wonderen opvoeren (Mattheüs 7:21-23). Maar door hun leugenpraktijken tonen zij wie hun vader is (Johannes 8:43-45).

Zij zullen afschuwelijke zonden begaan en, pas *nadat* zij betrapt zijn, zullen zij bekennen. Maar wanneer zij iets opbiechten is dat enkel datgene waarmee zij betrapt werden, of datgene waarvan zij denken dat zij daardoor vervolgd kunnen worden, maar daarna blijven zij verder liegen over de rest. Hun bekentenissen zijn slechts van horizontale aard, om mensen te behagen, maar geen betoningen van echt berouw. Na enkele maanden zijn zij daar terug met de prediking van dezelfde leugens en leven zij om hun genoegens te bevredigen, omdat hun “mentors”, “counselors” en volgelingen ervoor zorgen dat zij de levensstijl kunnen verder zetten waaraan zij gewend zijn geworden.

**Efeziërs 4:20-25** “Maar **u hebt Christus zo niet leren kennen**. U hebt immers over Hem gehoord en bent in Hem onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, **de oude mens zou afleggen, die ten verderve gaat door de begeerten van de verleiding** en dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken en de nieuwe mens zou aandoen, die naar het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. **Leg daarom de leugen af** en spreek de waarheid, ieder met zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar”

Echte gelovigen zullen valse broeders mijden want zij zijn wolven die de Kerk zijn binnengeslopen om gelovigen onder de slavernij van zonde te brengen.

**Galaten 2:4** “En dat ter wille van de binnengedrongen **valse broeders**, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren opdat zij ons **tot slavernij** zouden brengen”

**Mattheüs 7:15-16** “Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?”

Valse broeders brengen de weg van de Waarheid in diskrediet.

**2 Petrus 2:1-3** “Er zijn ook valse profeten<sup>3</sup> onder het volk geweest, zoals er ook onder u **valse leraars** zullen zijn, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, **door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden**, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzinsels uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet”

Wat is hun vrucht? Zeker niet de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23) maar die van de onrechtvaardigheid, de vrucht van een wandel naar het vlees.

**Galaten 5:19-21** “Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzies, jaloezie, woede-uitbarstingen, egoïsme, tweedracht, partijzucht, afgunst, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke; waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven”

**Mattheüs 7:18-20** “Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen”

---

<sup>3</sup> Merk op dat hier in de verleden tijd wordt gesproken: “geweest”. “Valse profeten” zijn een fenomeen van het Oude Testament, niet zozeer van de kerkbedeling. In de kerkbedeling zijn er strikt genomen geen “valse profeten” omdat er geen profeten meer zijn in oudtestamentische zin. Er zijn nu veeleer “valse leraars” te vrezen, zoals het vers ook zegt. De valse profeten die verder nog in 1Jh 4:1 ter sprake komen, zijn als valse leraars op te vatten (zie SVkantt. 4 aldaar).

In het kader van de recente gebeurtenissen is er een les voor alle ware gelovigen. Heb niets te maken met de werken van de duisternis die bedreven worden door valse broeders. Verwerp ketterij. Ontmasker valse leraars en keer u van hen af.

**Efeziërs 5:11** "En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar **ontmasker ze** veeleer"

**Titus 3:10** "**Verwerp een kettters mens** na een eerste en tweede vermaning"

**Romeinen 16:17** "En ik wek u op, broeders, **hen in het oog te houden** die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en **keer u van hen af**"



[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)