

Laat schoonheid de rechter zijn

Dr. Carl Wieland spreekt met *Helmut Hahn*, de “schelpenman” van Brits Columbia

De natuurlijke wereld is vol wonderlijke schoonheid die elke evolutionaire verklaring tart
<http://creation.com/helmut-hahn-interview>, 13-12-2010

Vertaling en voetnoten door M.V.



Toen wij elkaar spraken zei Helmut Hahn: “Het is mijn missie om mensen zich bewust te laten worden dat er een God is, en dat Hij de wonderen-werkende God is van de Bijbel. Ik doe dat vanuit de complexiteit van de natuur. Zoals staat in Romeinen 1:20: God kan duidelijk gezien worden in deze dingen.

Om dat te doen gebruikt Helmut zijn schitterende collectie schelpen (of huisjes) van slakken. Geboren in Oostenrijk in 1923, was hij eertijds luitenant in Hitlers marine en heeft nadien gewerkt als lasser, onderwijzer, onderzoekstechnicus en uitvinder van een systeem om buizen te lassen. Voor het eerst gaf hij zijn schelpenpresentaties in scholen, zo’n 30 jaar geleden, 10 jaar nadat hij slak-schelpen begon te verzamelen. Sindsdien werden Helmut’s presentaties uitgebreid tot kerken en andere gemeenschapsgroepen en instituten. “Droevig is het”, zei hij, “in de laatste enkele jaren was zelfs de vermelding van schepping in Canada niet meer welkom”.

Helmut koos de titel van onderhavig artikel, omdat hij gelooft: “Het is belangrijk niet slechts te praten over de *vaardigheid* van de Schepper [1] – en als techniker fascineert me dit – maar ook de verbluffende *schoonheid* die er is, Zijn esthetisch gevoel”.

Kleine schelpjes verheerlijken God



Zijn collectie in zijn huis in Victoria, Brits Columbia (op Canada's Vancouver Island) bezit zo'n 2.000 schelpen van over de hele wereld. Maar van bij mijn bezoek aan hem werd het duidelijk dat een bepaalde groep schelpjes zijn bijzondere aandacht had getrokken. Dit zijn de erg kleine Guamaanse¹ Neritidae (Geslacht *Nerita*, Familie *Neritidae*), en dat zijn al de schelpen die hierboven afgebeeld zijn. Hij verstuurde er zelfs enkele naar ons in Australië. Hij had er zelfs aan gedacht een vergrootglas mee te sturen – omdat deze miniatuurschelpjes slechts 2 à 8 mm groot zijn.

[Zie eens deze foto: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Neritidae#mediaviewer/File:Neritidae.jpg>]

“Ze kunnen klein zijn maar ze hebben de meest complexe designs van alle schelpen die ik tegenkwam”, zei Helmut.

Opgevoed als rooms-katholiek, zei Helmut: “Na de annexatie van Oostenrijk door de nazi's, had het politieke klimaat zijn greep op mij. Dan kwamen er 25 jaren zonder enige religieuze inhoud. Ik begon uit te kijken naar antwoorden op de betekenis van leven, en uiteindelijk richtte ik mij op de theosofie², een soort van hindoeïsme. Nadat ik veel gewicht had verloren door te vasten, realiseerde ik mij dat ik in een dood straatje was beland met mijn zoektocht naar ‘verlichting’”.

Wat volgde was een geestelijke crisis waarin hij de bedrieglijke natuur kwam te zien van zogenaamde “spirituele meesters”. Hij zei dat deze ervaring hem leidde tot zijn bekering tot Christus, en: “ik begon me tenvolle de kracht van Jezus over deze demonische machten te realiseren”. Enkele jaren later zei hij “ik zag enkele schelpen bij een vriend en ik werd erdoor gefascineerd. Ik concludeerde dat ze een ideaal evangelisatiehulpmiddel konden zijn, in het bijzonder wetend hoe sterk de evolutietheorie heeft postgevat in de jongere generatie”.

Schelpenman

Mensen in de streek van Helmut verwijzen vaak naar hem als “de schelpenman”. Dit komt niet alleen door zijn 60-90 min. presentaties aan publiek. Zoals hij zei: “Ik heb altijd een paar schelpen bij mij zodat ik ernaar kan verwijzen wanneer ik tot iemand kom te spreken”.

Hij wijst er wat weemoedig op dat in het Engels “Helmut Hahn, the Shell Man” niet het ritme bezit van zijn Duitse equivalent (Helmut Hahn, der Muschel-mann).



De passie van één mens maakt een verschil

Helmut vertelde zijn verhaal en toonde zijn schelpen reeds aan duizenden. Hij zei dat de algemene reactie gewoonlijk erg positief is, inbegrepen totale verbazing bij de ingewikkeldheid van de designs, in het bijzonder in de Guamaanse Neritidae. Over de jaren heen hebben velen hem verteld dat zij sterker in het geloof zijn geworden door zijn presentaties, en meer bewust van Gods grootheid in de schepping.

Hij wijst erop hoe de natuurlijke wereld vol wonderlijke schoonheid is die evolutionaire verklaringen tarten. Evolutionisten staan erop dat alles enige “overlevings (of reproductieve) waarde” moet hebben. Maar, hij zei: “Vele levende dingen in de oceaan bezitten verbluffend mooie patronen die zij niet nodig hebben voor voortplanting of overleving. In feite leven zij soms daar waar het zo diep en donker is dat niemand hun verbluffende schoonheid kan zien”.

Helmut meent dat het is alsof God niet enkel verbluffend ontworpen machinerie in de natuurlijke wereld heeft ontwikkeld, maar ook verbazingwekkende “toegevoegde” schoonheid – veel meer dan nodig zou zijn om te overleven of te reproduceren. Hij zei: “Het dient om Hem eer en heerlijkheid

¹ Van Guam, een eiland in Micronesië.

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf>

te geven als we deze schoonheid ontdekken, zelfs met betrekking tot heel kleine schepselen. En door de genade van de Heer zal ik doorgaan het nieuws van Zijn heerlijkheid, en Zijn heerlijk Evangelie, te verkondigen waar ook de gelegenheid zich voordoet.

Eindnoot:

1. Zie Sarfati, J, “Amazing abalone armour”, *Creation* **30**(1):44–45, 2007, <http://creation.com/amazing-abalone-armour>

Zie verder “Schepping versus Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm