

Het Kruiswerk van Christus volgens de Schrift

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/salvatio/crosswork.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij,
voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.
Door Zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24).

Laten we terugkeren naar de Schrift om te zien wat de Heer Jezus voor ons deed, en mochten wij
onze God eeuwig dankbaar zijn voor het werk dat Hij volbracht.

Hij vermorzelde Satans kop (Genesis 3:15)

Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen (Jesaja 53:4).

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de
vrede aanbrengt, was op Hem” (Jesaja 53:5).

JaHWeH heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen (Jesaja 53:6).

Hij werd verdrukt en als een lam ter slachting geleid (Jesaja 53:7).

Om onze overtreding is de plaag op Hem geweest (Jesaja 53:8).

Het behaagde JaHWeH Hem te verbrijzelen (Jesaja 53:10).

Zijn ziel werd tot een schuldoffer gesteld (Jesaja 53:10).

Hij zal velen rechtvaardig maken, want Hij heeft hun ongerechtigheden gedragen (Jesaja 53:11).

Hij heeft de zonden van velen gedragen en heeft voor de overtreders gebeden (Jesaja 53:12).

Hij werd uitgeroeid, maar niet voor Hemzelf (Daniël 9:26).

Hij heeft Zijn volk gered van hun zonden (Mattheüs 1:21).

Hij heeft Zijn ziel gegeven tot een losprijs voor velen (Mattheüs 20:28; Markus 10:45).

Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren is (Lukas 19:10).

Hij moest lijden (Lukas 24:46).

Hij nam de zonde van de wereld weg (Johannes 1:29).

God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden opdat de wereld door Hem behouden zou worden
(Johannes 3:17).

Hij gaf Zijn vlees voor het leven van de wereld (Johannes 6:51).

De goede herder gaf zijn leven voor de schapen (Johannes 10:11).

Hij gaf Zijn leven voor de schapen (Johannes 10:15).

Eén mens moest sterven voor het volk (Johannes 11:50).

Hij zou sterven voor het Joodse volk (Johannes 11:51).

Hij werd om onze overtredingen overgeleverd (Romeinen 4:25).

Hij is op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven (Romeinen 5:6).
Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8).
Zijn bloed (Zijn kruiswerk) maakte het voor ons mogelijk gered te worden van de toorn (Romeinen 5:9).
Hij stierf voor Zijn vijanden (Romeinen 5:10).
Hij werd overgegeven voor ons allen (Romeinen 8:32).
Hij werd geslacht voor ons als Paschalam (1 Korinthiërs 5:7).
Hij is gestorven voor onze zonden (1 Korinthiërs 15:3).
Hij stierf voor allen (2 Korinthiërs 5:14-15).
God maakte Christus tot zonde voor ons (2 Korinthiërs 5:21).
Hij heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden (Galaten 1:4).
Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven (Galaten 2:20).
Hij heeft ons vrijgekocht door voor ons een vloek te worden (Galaten 3:13).
Hij gaf ons vergeving door Zijn bloed (Efeziërs 1:7).
Hij heeft ons liefgehad en heeft Zich overgegeven als een slachtoffer voor God (Efeziërs 5:2).
Hij had de gemeente lief en heeft Zich voor haar overgegeven (Efeziërs 5:25).
Hij verlost ons van de komende toorn (1 Thessalonicenzen 1:10).
Hij is in de wereld gekomen om zondaars te redden (1 Timotheüs 1:15).
Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen (1 Timotheüs 2:6).
Hij heeft Zich voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid (Titus 2:14).
Hij reinigde ons van onze zonden (Hebreeën 1:3).
Hij proefde de dood voor allen (Hebreeën 2:9).
Hij heeft geleden (Hebreeën 5:8).
Hij werd eenmaal geofferd om de zonden van velen weg te dragen (Hebreeën 9:28).
Hij kocht ons vrij met Zijn kostbaar bloed (1 Petrus 1:18-19).
Hij leed voor ons (1 Petrus 2:21).
Hij droeg onze zonden in Zijn lichaam op het hout. Door Zijn striemen zijn wij genezen (1 Petrus 2:24).
Hij heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petrus 3:18).
Hij heeft voor ons in het vlees geleden (1 Petrus 4:1).
Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2).
Hij heeft voor ons Zijn leven gegeven (1 Johannes 3:16).