

# Neem uw kruis op

<http://mikeratliff.wordpress.com/>

Mike Ratliff, 4-9-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling door M.V.

“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen”. (Lukas 9: 23-26)

Vele jaren geleden, toen ik nog een jongeman was, had ik me vast voorgenomen één mijl onder de vijf minuten te lopen, 5 kilometer onder de 18 minuten, 5 mijl onder de 30 minuten, 10 kilometer onder de 37 minuten, en 10 mijl onder één uur. Tegen dat ik 33 jaar oud was, had ik de eerste drie doelstellingen bereikt. Ik miste mijn doel van 10 mijlen onder één uur met minder dan 1 minuut. Deze tijden zijn geenszins competitief op hoog niveau, maar in de Oklahoma City Running Club was dat wel zo. Het vereiste een grote toewijding qua tijdsbesteding, training, en het juiste voedsel. Sommige vrienden van me zeiden dat ik een obsessie had, maar ik kón dit niet doen zonder de nodige toewijding. Toen God me redde in 1986 herinner ik me dat mijn moeder zei: “Zie goed! Michael zal zich op de Bijbel werpen net zoals hij bezig was met lopen ...” Ik was er niet zeker van wat zij hiermee bedoelde, maar ik heb geleerd dat toewijding aan het Woord van God gewoon deel uitmaakt van het wordingsproces van de christen die God wenst dat wij zouden zijn. Het vereist toewijding en gehoorzaamheid aan Gods vereisten, Zijn heerlijkheid, het verloochenen van uzelf, sterven aan uzelf, onderwerping aan anderen, en de Heer lief te hebben boven alles.

“Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te zaaien tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verloren zal hebben omwille van Mij, zal het vinden” (Mattheüs 10: 34-39).

Allen die tot Christus komen hebben vrede met God. Maar, echt christendom en het wereldsysteem zijn geenszins verenigbaar. Waarom? Het wereldsysteem is in opstand tegen God. Als daarom het koninkrijk Gods manifest wordt in gelovigen, zullen zij niet toegeven aan het tijdelijke want zij zijn niet langer *van* deze verloren en stervende wereld. Hun waarden en wegen zullen groeien naar Christus-gelijkvormigheid naarmate zij geestelijk opwassen. Dit zal in conflict komen met hen die nog in de duisternis zijn, en dat kunnen nauwe verwanten zijn. Het Griekse woord dat in deze passage vertaald wordt met “vrede” is “eirènè”. In deze context verwijst de Heer naar een gebrek aan conflict tussen mensen. Hij zegt ons dat de redding *niet* meebrengt dat er vrede komt tussen de geredde en zijn of haar verloren vrienden en familie. In feite stelt Hij dat deze verwantschap tussen Hem en degenen die Hij redt, meebrengt dat er strijd zal zijn, dat het een “zwaard” zal brengen, in hun persoonlijke relaties. Het Griekse woord hier voor “zwaard” is “machaira”. In deze context verwijst dit woord naar “oorlog”. De oorlog tegen het wereldsysteem en het koninkrijk van God wordt gelokaliseerd in de gelovige zijn persoonlijke relaties met ongelovige vrienden en verwanten. Dit legt op de Christen een grote druk om overeenkomstig de verlangens van die vrienden en verwanten te handelen. Onze Heer zegt dan:

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard”.

Het Griekse woord dat onze Heer hier gebruikt voor “liefhebben” is “fileo”. Dit woord spreekt van een liefde in de betekenis van gelijke belangen hebben met elkaar, bevriend zijn. Het woord “waard” hier is “axios”. Het betekent waardig, gepast, geschikt zijn. Wat zegt dit mijn broeders? Denk eraan, dit komt vlak nadat Jezus zegt dat als iemand tot Hem komt hij of zij automatisch deel zal hebben aan het conflict tussen het wereldsysteem en Gods koninkrijk. De “fileo” waar de Heer hier van spreekt, betekent meer affectie voor en interesse te hebben in degenen die nog in het wereldsysteem zitten, ook nauwe vrienden en verwanten, en dat maakt iemand onwaardig voor Hem als Heer en Redder. Uiteraard, niemand is waardig, maar hier spreekt onze Heer over hen die reeds tot Hem gekomen zijn en die nu in conflict zijn met hen die nog in het wereldsysteem zitten, hun verloren vrienden en verwanten. Als zij toestaan dat hun affecties voor dezen in het wereldsysteem, een wig drijven tussen henzelf en Christus, dan onthullen zij hun onoprechtheid. Onze Heer drukt hier sterk op in de volgende frase:

“En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verloren zal hebben omwille van Mij, zal het vinden”.

Jezus zegt ons hier dat totale overgave aan Hem, zelfs tot het punt van te sterven, het kenmerk is van een ware discipel van Hem. Zij zullen niet toestaan dat persoonlijke relaties met ongelovige vrienden of familie tussen hen en Christus in komen te staan - hun toewijding aan Hem is compleet. Zij moeten zich volkomen aan Hem overgeven. Alleen wedergeborenen willen en kunnen dit doen. Onze Heer tracht hier niet verloren, niet-wedergeboren mensen aan Hem te binden. Hij legt uit dat zij die echt de Zijnen zijn, dit zullen doen. Hun totale overgave aan Hem kenmerkt hen als echte discipelen. Deze overgave is volkomen en verbreekt de greep die het wereldsysteem op hen heeft omdat zij voor de wereld gestorven zijn.

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?” (Mattheüs 16: 24-26)

Ziet u hier het niveau van toewijding die de Heer eist om Zijn discipel te kunnen zijn? De wedergeborenen zijn nieuwe scheppingen. Zij zijn gestorven en opgestaan tot het nieuwe leven in Christus. Zij zijn *in* de wereld, maar maken er geen *deel* van uit. De wereld zal proberen hen terug te slaan, weg van Christus, om aan de wereld gelijkvormig te worden, maar de echte gelovige zal er extreem mee in botsing komen wanneer dit gebeurt. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn voor deze aanvallen. Wij worden opgeroepen de discipelen van onze Heer te zijn, Hem te volgen en onze eigen kruisen te dragen. De echte discipel van Christus verloochent en sterft aan zichzelf, het “ik”, en wijdt zich aan een gehoorzaam leven in Hem. Volmaaktheid is in dit leven niet te bereiken, en zo zullen periodes van strijd en conflict met ons vlees ons kunnen brengen in tijden van twijfel en wanhoop. Maar daarom bestaat voor ons de troon van genade, en hebben we gebed, en een genadige God die de Zijnen vergeeft een reinigt.

Mijn broeders, vergeet nooit wat onze Heer zei:

“Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden”.

Echte gelovigen gaan Gods koninkrijk binnen door de smalle poort, die weinigen vinden. Door deze smalle poort te gaan vereist het opgeven van iemands leven, ter wille van Christus. Dit betekent te sterven aan uzelf en het opnemen van uw kruis, en Hem volgen op het smalle, moeilijke pad dat naar het Vaderhuis leidt. Zij die het einde van dit pad halen, bewijzen hun echtheid door hun wandel. Dit zijn degenen die zich geheel aan Christus toegewijd hebben. Zij die afvallen en bestendig afwijken van het smalle pad, bewijzen hun onechtheid. Er bestaan vele namaakpaden, en geen van alle leidt tot de Vader.

Bevindt u zich op het juiste pad?

Soli Deo Gloria!

---

**Lees ook:**

- Christus, kruis en lijden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)