

Het Oude en het Nieuwe Kruis

A.W. Tozer

<http://www.erwm.com/AntonBosch111.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatje door M.V. Update (links) 29-4-2016

Dit artikel schreef A.W. Tozer meer dan 60 jaar geleden. Toch lijkt het geschreven te zijn voor 2007. Het verscheen voor het eerst in The Alliance Witness in 1946, en werd in haast elk Engels-sprekend land van de wereld gedrukt, in traktaten en boeken:

In moderne tijden is geheel onaangekondigd, en meestal onopvallend, een nieuw kruis binnengeslopen in populaire evangelische kringen. Het lijkt op het oude kruis, maar is verschillend: de gelijkenissen zijn oppervlakkig; de verschillen fundamenteel.

Vanuit dit nieuwe kruis ontsproot een nieuwe filosofie voor het christelijke leven, en vanuit deze nieuwe filosofie kwam een nieuwe evangelische techniek, een nieuw type van samenkomsten en een nieuw soort van prediking. Dit nieuw evangelisme gebruikt dezelfde taal als het oude, maar haar inhoud is niet dezelfde en haar benadrukking niet als voorheen.

Het oude kruis zou geen omgang willen hebben met de wereld. Adams trotse vlees zette immers aan tot het vonnis door de wet van Sinaï. Het nieuwe kruis echter staat het menselijke ras niet tegen maar is veeleer een vriendelijke kameraad en de bron van een zee aan goed, proper plezier en onschuldig vermaak. Het laat Adam leven zonder bemoeienis; zijn levensmotivatie blijft onveranderd; hij leeft nog steeds voor zijn eigen genoegen, maar hij zingt nu graag chorussen en kijkt naar religieuze films in plaats van de bedenkelijke liedjes en slechte films. Het accent ligt nog steeds op plezier maar dat ligt nu op een hoger moreel of intellectueel vlak.

Het nieuwe kruis moedigt aan tot een nieuwe en geheel andere evangelische benadering. De evangelist vraagt geen verloochening van het oude leven voordat een nieuw leven kan ontvangen worden. Hij predikt geen contrasten maar gelijkenissen. Hij zoekt de publieke interesses aan te roeren door aan te tonen dat het Christendom geen onplezierige eisen stelt. Het nieuwe kruis biedt veeleer hetzelfde aan als wat de wereld wilt, maar dan op een hoger niveau. Van hetgeen de wereld verlangt wordt handig aangetoond dat dit nu juist door het evangelie wordt aangeboden, alleen is het religieuze product beter.

Het nieuwe kruis slaat de zondaar niet; het richt hem op. Het stuurt hem naar een netter en vrolijker leven en beschermt zijn zelfrespect. Tot de zichzelf bevestigende mens zegt het: "Kom en bevestig uzelf voor Christus". Tot de egoïst zegt het: "Kom en bluf in de Heer". Tot de sensatiezoeker zegt het: "Kom en zoek de sensatie van de christelijke gemeenschap". De christelijke boodschap wordt gedirigeerd in de richting van de huidige trend om ze aantrekkelijk te maken voor het grote publiek.

De filosofie achter dit soort dingen kan oprecht zijn maar die oprechtheid zal haar niet bevrijden van haar valsheid. Deze filosofie is vals omdat ze blind is. Ze mist geheel de betekenis van het kruis.

Het oude kruis is een symbool van de dood. Het staat voor het abrupte, gewelddadige einde van het menselijke wezen. De man die in Romeinse tijden zijn kruis opnam en de weg opging, had afscheid genomen van zijn vrienden. Hij zou niet terugkeren. Hij zou voortgaan tot zijn einde. Het kruis maakte geen compromis, matigde niets, spaarde niets; het sloeg ieder mens, compleet en voorgoed. Het sloeg wreed en hard, en wanneer het zijn werk gedaan had, was de mens er niet meer. Het ras van Adam staat onder de doodstraf. Er is niemand die dit kan veranderen, er is geen ontsnappen aan. God kan geen enkele vrucht van de zonde goedkeuren, hoe onschuldig ze ook mogen lijken en hoe mooi en natuurlijk ze kunnen zijn in de ogen van mensen. God redt de enkeling door hem te liquideren en hem daarna te doen opstaan tot nieuwheid van leven.

Het soort evangelisme dat vriendelijke parallellen trekt tussen Gods wegen en die van de mensen, is vals: tegen de Bijbel gericht en wreed voor de zielen van haar hoorders. Het geloofsleven van Christus loopt niet parallel met de wereld, het doorsnijdt het. Wanneer wij tot Christus komen brengen wij ons oude leven niet op een hoger vlak; wij laten het achter aan het kruis. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven.



God biedt leven aan, maar geen verbeterd oud leven. Het leven dat Hij aanbiedt is leven vanuit de dood. Het bevindt zich altijd aan de achterkant van het kruis. Ieder die het wil bezitten moet onder de gesel gaan.

Wij die het evangelie prediken moeten onszelf niet zien als public-relations-agenten tussen Christus en de wereld. Wij moeten ons niet opgedragen zien Christus aanvaardbaar te maken voor de 'big business', de pers, de sportwereld of moderne opleidingssystemen. Wij zijn geen diplomaten maar profeten, en onze boodschap is niet compromis maar ultimatum.

God biedt leven aan vanuit de dood. Het bevindt zich altijd achter het kruis. Ieder die het wil bezitten moet onder de roede gaan. Hij moet zichzelf verloochenen en moet in een juiste verhouding tot God komen te staan. Wat betekent dit voor het individu, de veroordeelde mens die leven wil vinden in Christus Jezus? Hoe kan deze theologie vertaald worden in leven? Gewoon: hij moet zich bekeren en geloven. Hij moet zijn zonden nalaten en daarna verdergaan met zichzelf te verlaten. Hij moet niets bedekken, niets verdedigen, geen verontschuldigen zoeken. Hij moet het niet op een akkoord willen gooien met God, maar hij moet zijn hoofd buigen voor Gods afgrijzen en zichzelf waardig achten om te sterven.

Als hij dit gedaan heeft moet hij met eenvoudig vertrouwen naar de opgestane Verlosser blijven kijken, en vanuit Hem zal wedergeboorte en leven komen, en reiniging en kracht. Het kruis dat het aardse leven van Jezus heeft beëindigd maakt nu een eind aan de zondaar, en de kracht die Christus uit de doden deed opstaan zal hem nu doen opstaan tot een nieuw leven samen met Christus.

Aan allen die hiertegen protesteren, of die dit louter een enge en persoonlijke kijk op de waarheid vinden, wil ik zeggen dat God op deze boodschap Zijn waarmerk van goedkeuring heeft gezet, van Paulus' dagen tot op vandaag. Of het nu in exact deze zelfde woorden gezegd wordt of niet, dit is doorheen de eeuwen de inhoud geweest van alle prediking die leven en kracht bracht voor de mensen in de hele wereld. Laat ons het oude kruis prediken en wij zullen de oude kracht ervan kennen.

Lees verder:

- “Christen, Kruis en Lijden”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis.pdf>
- “Lijden”: <http://www.verhoevenmarc.be/lijden.htm>
- “Heiliging”: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm> en <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons9.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm