

De kosten van 'te strijden voor het geloof'

door William J. McCarrell, <http://www.feasite.org/node/333>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 13-2-2024

Abel streed en verloor zijn leven. Elia werd nagejaagd, werd gevoed door de raven en gedwongen te delen in de schamele kost van de weduwe terwijl zijn leven aan een zijden draad hing, omdat hij streed voor Gods waarheid versus baälisme. Jeremia, de wenende profeet, werd gevangen genomen en onderging aanslagen op zijn leven, hongerde, werd geworpen in een put met drijfzand, enz. omdat hij streed voor het geloof. Deze strijd bracht dat de drie metgezellen van Daniël in een vurige oven werden geworpen. Daniël werd in een leeuwenkuil gezet om dezelfde reden.

Jezus werd gekruisigd, niet door het gewone volk, niet door mensen zoals tollenaars, of zoals de vrouw uit wie Hij zeven demonen wierp of de geredde rover op Golgotha, maar door de ongeredde, afvallige religieuze leiders van Zijn tijd, omdat Hij Gods Waarheid (Johannes 14:6) zelf was en ervoor streed door Zijn onderwijs, bediening en leven. De meerderheid van de apostelen betaalden voor hun strijd met het martelaarschap. Stefanus werd gestenigd (Handelingen 7:54-60) en de apostel Johannes werd verbannen op het eiland Patmos. Hadden zij niet gestreden voor Gods geopenbaarde waarheid dan zou hun ervaring geheel anders geweest zijn.

De prijs die de apostel Paulus betaalde was dat hij fout geïnterpreteerd werd, fout voorgesteld, gelasterd, bedreigd met voortdurende rellen, honger, gevangenschappen, honderden zweepslagen, geslagen met roeden, gestenigd, voortdurend in gevaar, aanslagen op zijn leven, hij werd het afschraapsel van de wereld en uiteindelijk werd hij onthoofd. Hij leed het verlies van alle dingen omdat hij ernstig streed voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.

De heiligen van de komende verdrukking, zullen sterven om de zelfde reden, tijdens de verdrukingsperiode onder de Antichrist. Mozes en Elia, teruggebracht om te strijden voor het geloof, zullen ter dood gebracht worden door de Antichrist, en hun lichamen zullen in de straten van Jeruzalem liggen (Openbaring 11).

De prijs om te strijden voor het geloof wordt betaald in proportie tot iemands afscheiding van afvalligheid. Spurgeon zei: "Het meest effectieve getuigenis tegen afvalligheid is de afscheiding daarvan". Dit is Gods methode in de strijd voor het geloof.¹

De prijs betalen van de strijd voor het geloof kan het volgende meebrengen:

1. Opoffering van populariteit.
2. Bereidheid om onpopulair te zijn.
3. Bereidheid om fout begrepen, fout voorgesteld, onterecht beschuldigd, gelasterd te worden.
4. Bereidheid om bekritiseerd, gekleineerd en bespot te worden.
5. Bereidheid om geklasseerd te worden als achterlijk, met te weinig scholing of geleerdheid.
6. Verlies van preekstoel- en podiumgelegenheden, of zelfs helemaal niet toegestaan in de kerk.
7. Mogelijke verlies van een leidende plaats in de kerk.
8. Gebrandmerkt te worden als zijnde niet-coöperatief, en zelfs als onruststoker of herrieschopper.
9. Opoffering van aanstelling in een herderlijke positie en leraarschap.
10. In sommige landen gevangenis, foltering, in levensgevaar verkeren, martelaarschap.
11. Opoffering materiële zekerheid.
12. Verbreking van omgang met levenslange vrienden of familieleden.

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>.

13. Beproeving door tegenstand door eigen gezinsleden.
14. Beproeving in het onderhouden van een Christus-erende geest van geduld, gebed en geestelijke liefde jegens christenen die bijbels gezien niet-geïnformeerd, stompzinnig, koud, compromitterend, zelfs afgedwaald zijn in hun christelijke staat, ook met subtiele zondige oppositie.
15. Beproeving om te wachten op God om bijbels getuigenis, leven en dienst te bewijzen.
16. Vastberadenheid om Gods Woord te gehoorzamen terwijl alle anderen ongehoorzaam zijn, trouw te zijn aan Christus of uw standpunt door mensen erkend wordt of niet.
17. Wachtend op het resultaat van de getrouwheid van een getrouwe God.
18. Getuigen, leven en dienen in het licht van Christus' komende rechterstoeloordeel voor werken (1 Korinthiërs 3:11-15).
- 19 De voortdurende moed van Athanasius beoefenen, die streed voor de goddelijkheid van Christus en de Drie-eenheid van de Godheid, tegen de weerstand van de unitarische dwaling van Arius in de eerste eeuwen van het Christendom. Hij weigerde een compromis alhoewel keizer Theodocius daarop aandrong. Theodocius, in de bitterheid van zijn geest, zei: "Realiseert u zich niet dat de hele wereld tegen u is?" Athanasius die zich realiseerde dat de fundamenten van het Christendom op het spel stonden, antwoordde de keizer: "Dan ben ik tegen de hele wereld").
20. De prijs van het strijden voor het geloof behoeft een voortdurende waakzaamheid.
21. De Bijbel zo te bestuderen dat dit u in staat stelt Gods waarheid te kennen, dwaling te onderscheiden en subtiele destructieve leringen te onthullen (dit vraagt een voortdurend opofferend leven om de boodschap te versterken).

Het meest effectieve middel om afvalligheid tegen te werken en te strijden voor het geloof is een voorbeeldig leven, en ook de opbouw van een constructief christelijk werk. Oppositie kan zo'n procedure niet aan, noch te boven komen. Zo'n procedure is onmogelijk zonder een onzelfzuchtige geest, dienst, niet gemotiveerd door inkomen, persoonlijk gewin, noch toekomstige (aardse) zekerheid. Zo'n strijd vraagt dienst die verzadigd is van gebed, lering van Gods Woord, getuigenis voor Christus en beschermd door een Geest-gecontroleerd leven en dienst. Dit waren de God-gegeven en toegepaste methodes van de kerk in het boek Handelingen.

De grootste christelijke dienaar van onder de mensheid, de apostel Paulus, zei, toen hij zijn aardse vertrek tegemoet zag: "Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden" (2 Timotheüs 4:7). Moge elke geredde persoon zich realiseren dat zulk getuigenis onmogelijk is los van te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is (Judas 3). Mochten zij, door het toe-eigenen van Christus' algenoegzame genade (2 Korinthiërs 12:9), zo leven en hun Redder dienen om zo'n getuigenis te geven.

Niemand wordt zo vies bekeken, als zij die de Waarheid spreken

Lees verder:

- o De Bijbelse leer van afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm