

Bent u klaar voor de wederkomst van Christus?

Bron: <https://www.featoday.org/are-you-ready-for-christs-return/>, 8-2-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Jezus kan elk moment terugkeren. Bent u klaar? De apostel Johannes spoort ons zo aan: “blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst” (1 Johannes 2:28).

De Bijbel vertelt ons te anticiperen op de imminente (op elk moment mogelijke) terugkeer van Christus. Bijvoorbeeld, de apostel Paulus, in een poging om de Romeinse kerk uit haar spirituele slaperigheid te wekken, zei tegen de Romeinse gelovigen: “dat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat wij nu uit de slaap ontwaken ...”. Zij moesten begrijpen dat ze een Christus-eervol leven moesten leiden. Paulus zei: “... want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben” (Romeinen 13:11, SV 1977).

Omdat degenen tot wie Paulus schreef al gerechtvaardigd waren in de ogen van God, kon “redding” of “zaligheid” in dit vers alleen verwijzen naar het toekomstige aspect van de redding; namelijk dat de gelovigen op dat moment dichterbij waren bij het ervaren van de eeuwigheid met Jezus in hun verheerlijkte lichamen dan op het moment dat ze voor het eerst geloofden.

Paulus bleef hen aansporen om voor Christus te leven: “de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen” (Romeinen 13:12).

Dit vers onthult verschillende waarheden. Ten eerste vertelt het ons dat de dag van redding (toekomstige verlossing of verheerlijking, waarnaar Paulus in vers 11 verwijst) “nabij” is; dat wil zeggen, het kan op elk moment gebeuren. Ten tweede waarschuwt het ons dat wij als gelovigen onszelf eigenlijk kunnen kleden in de “werken van de duisternis” in plaats van in de “wapenrusting van het licht”. Ten slotte dringt het er op aan, omdat de dag “nabij” is, het kwaad te mijden en de waarheid te omhelzen.

Als Paulus zegt: “Laten we daarom ... afleggen”, zegt hij in feite: “Omdat Jezus op elk moment kan komen om uw redding compleet te maken, moet u onmiddellijk wakker worden en klaar zijn voor Hem; en klaar zijn voor Hem betekent dat u de werken van de duisternis moet afleggen en die van het licht aandoen”.

Veel andere Nieuwtestamentische referenties wijzen op de aanstaande wederkomst van Christus en sporen ons aan om naar de Heiland uit te zien. De apostel Paulus zei tegen de Korinthische gelovigen: “terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht” (1 Korinthiërs 1:7).

Hij zei tegen de gelovigen in Thessaloniki “Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten” (1 Thessalonicenzen 1:10).

Hij zei tegen de gelovigen in Filippi: “De Heer is nabij” (Filippenzen 4:5).

Jakobus zei tegen de gelovigen: “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere ... want de komst van de Heere is nabij” (Jakobus 5:7-8).

Deze aansporingen zijn niet zomaar wat geïsoleerde pakketten van eschatologische informatie zonder enige praktische toepassing. Integendeel - meestal wordt de aansporing van de schrijvers van het Nieuwe Testament om waakzaam te zijn voor de op-elk-moment mogelijke terugkeer van Christus vergezeld van een herinnering aan de rechterstoel [van Christus] die spoedig op Zijn terugkeer zal volgen.

Ja, omdat Jezus op elk moment kan terugkeren, moeten we gemotiveerd zijn om een leven van heiligheid en gerechtigheid te leven dat aanvaardbaar is voor God, terwijl we in gemeenschap met Christus blijven. De imminente terugkeer van Christus voor Zijn kerk is onze Gezegende Hoop. We zoeken niet naar

tekenen maar de Heiland. Bent u klaar om op elk moment de Heer Jezus te ontmoeten, of zou u zich schamen bij zijn verschijning?

Meer over de Opname:

- o Rubriek “De Opname van de Gemeente”: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm