

# Het Ketterse Evangelie

Don McGee - [Crown and Sickle Ministries](#)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of 2004. Vertaling en voetnoten door M.V.

Door hun uniformen worden soldaten op het slagveld onderscheiden, de ‘goeden’ van de ‘slechten’. Een gevaarlijke vijand wordt dan nog gevaarlijker wanneer hij het uniform draagt van uw eigen kamp. Iemand die zo handelt in oorlogstijd maakt dat hij als een spion wordt beschouwd en wettelijk geëxecuteerd wordt. Jezus had deze tactiek in gedachten in Mattheüs 7:15<sup>1</sup>.



God heeft ons ervoor gewaarschuwd dat Satan een expert is in het zich vermommen als een van de ‘goeden’ (2 Korinthiërs 11:14<sup>2</sup>). Valse leraars doen hetzelfde. Zij werken onder het mom van erg oprechte en vurige gelovigen maar spoedig beginnen zij bepaalde ketterse leringen en principes in te voeren die slim verpakt worden als waarheid. De onwetenden en geestelijk onvolwassenen vallen dikwijls voor de leugens van deze valse leraren, en dat doen zij om twee belangrijke redenen. Ten eerste: anders dan de edele Bereeërs (Hand. 17:11) beslissen zij de Schrift niet te onderzoeken om na te trekken wat er wordt geleerd. En ten tweede: zij zijn zo verdwaasd door de boodschapper dat zij zijn boodschap niet in vraag stellen. Vermits dit zo effectief is wendt Satan dit systeem van bedrog nog meer aan in deze laatste dagen en oogst hij enorm veel meevallers.

Valse leraars zijn er al lang, maar nooit eerder hadden zij de gelegenheid om zovelen te bereiken, en zo snel. De technologie is een geweldig middel voor de christelijke bediening, maar de vijand gebruikt dit ook. Het internet en de media zijn de kanalen die gebruikt worden voor de verbreiding van heel wat religieuze leringen die absoluut kettters zijn. Ik weet het, een uitspraak als deze doet vele wenkbrauwen fronsen, maar ze is accuraat en men moet er rekening mee houden, onafgezien emoties of personen.

Televisie en radio zijn erg belangrijk voor het verbreiden van het Evangelie, vooral voor mensen die aan hun huis of ziekenbed gekluisterd zijn. Maar als mensen televisie kijken, in plaats van bijbelstudie, hebben zij gewoonlijk geen Bijbel in de hand en verifiëren ze niet wat er gezegd wordt. Bovendien hebben zij niet het voordeel van een open discussie te kunnen voeren over bepaalde onderwerpen waarbij vragen rijzen. Als u dan een professionele presentatie, een gechoreografeerde emotie en een persoonlijk charisma voegt bij een verborgen devotie, die sommige kijkers reeds hebben voor bepaalde leraren, dan kunnen sommige kijkers ertoe gebracht worden alles te slikken wat gepresenteerd wordt. En dikwijls is het zo dat, wanneer iemand iets wil tegenspreken of in vraag stellen van wat er als bijbelse waarheid geleerd wordt, hij dan geconfronteerd wordt met de onvermengde haat van een dweper wiens idool werd veracht.

Ketterij komt in de gedaante van een “voel je goed”-evangelie, waar geen zonde is, geen berouw, geen belijdenis, geen ootmoed, niets wat “negatief” is of de menselijke geest vernedert. Een van de grootste proponenten van deze vorm van New Age-isme is Robert Schuller met zijn befaamde Crystal Cathedral. Wat hij aflevert in zijn “Hour of Power” uitzendingen gaat helemaal over de verheerlijking van de mens. Het is het oude bekende “positief denken”-materiaal uit de dagen van Norman Vincent Peale, maar nu met nog meer kleur en Pizzazz<sup>3</sup>. Schuller zei in een interview: “Ik geloof in positief denken. **Het is bijna zo belangrijk als de opstanding**”. [1]



Robert Schuller

<sup>1</sup> “Maar wacht u van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven” (Mt 7:15).

<sup>2</sup> “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2Ko 11:14).

<sup>3</sup> Pizzazz: Amerikaanse producent van Italiaanse gerechten.

Mensen die luisteren naar dit pseudo-theologisch gewauwel zouden zich moeten afvragen waar Jezus of de nieuwtestamentische schrijvers ergens iets zeggen over positief denken, als dat dan toch zo belangrijk is. Het antwoord is dat zij dat niet deden, en de reden waarom zij dat niet deden is dat het geestelijk gevaarlijk is.

Positief denken, in de correcte betekenis, is goed; niemand wil in de buurt blijven van een chronische klager, maar Schullers idee is iets helemaal anders. Hij promoot het “ik trek mij met eigen middelen op om alles te worden wat ik kan zijn”. In zijn preken noemt hij nooit de zonde en de menselijke verdorvenheid. Bijvoorbeeld, in een interview op 18 maart 1985 zei hij dat het grof is, ongepast en onchristelijk, mensen bewust te maken van hun verloren en zondige toestand [2]. Maar God benadrukte deze toestand (Romeinen 6:23<sup>4</sup>). Geestelijk volwassen christenen zien direct dat zo'n leer corrupt is, maar ongelovigen, en zelfs nieuwe christenen zien dit als goede leer omdat ze appelleert op hun trotse, onvolwassen natuur.

Welke ketterijen heeft hij nog zoal? Schuller noemt zonde alles wat God van heerlijkheid berooft door iemand te ontdoen van “zijn recht op goddelijke waardigheid”. Hij zegt dat het hoofdprobleem van het kwaad een gebrek is aan waardigheid. Hij leert dat wedergeboorte een verandering is van een negatief tot een positief persoon; wanneer de “Ideal One” (zijn naam voor God) “mij ontvangt en behandelt als een gelijke ofschoon hij weet wie en wat ik ben” - als dat diep en grondig gebeurt dan is een persoon wedergeboren [3]. Kunt u dat geloven?! Schuller zegt dat mensen gered zijn als God hen als Zijn gelijken ziet en hen als zodanig behandelt! Laat het duidelijk zijn voor allen die hierin getuimeld zijn: geen mens is ooit, niet vandaag en zal nooit Gods gelijke zijn! Dat is New Age-isme in de hoogste graad en staat in directe oppositie van de waarheid (Jesaja 55:8-9<sup>5</sup>; enz.). En toch slikken tallozen dit soort nonsens, zonder zich daarbij vragen te stellen.

Schuller gelooft dat het prediken van de menselijke verdorvenheid een gespannen, defensief en boos soort volk voortbrengt. Wel, het is interessant te noteren dat hem een proces werd aangedaan van 2,5 miljoen dollar, voor het lastig vallen van een steward, op een United Airlines vlucht in Juni 1997, omdat hij zijn dessert niet op tijd kreeg. Het lijkt erop dat hij toen gespannen, defensief en boos werd. Dat moet toen een soort vergissing geweest zijn in zijn positief denken, denkt u niet?

Behalve de positief-denken-ketterij is er het bedrog van de zogenaamde geloofsgenezers. Benny Hinn is er zo een. Hij is een televisie-evangelist die beroemd is voor het “slaan in de geest” (“slaying people in the spirit”) en zijn bewering hen te genezen van alle soorten kwalen. Hij houdt ervan piekfijn gekleed te gaan en veel geld te verslinden; zoals een huis van \$3,5 miljoen, het spenderen van \$8000 eerste klasse vluchten en \$2000 per nacht hotelkamers [4]. Hinn gaat om met anderen van zijn smaak: Kenneth Copeland, Rod Parsley en Joyce Meyers.



Benny Hinn

Behalve God bevelen mensen te genezen op het podium, houdt hij ervan de toekomst te voorspellen. Beschouw enkele van zijn profetieën. Terwijl hij op het podium stond met Paul Crouch van TBN, zei Hinn dat TBN door God zou gebruikt worden om de doden op te wekken. Dat mensen de urnen van hun geliefden kort bij de TV zouden zetten wanneer TBN aanstaat, opdat zij het scherm zouden kunnen aanraken en WHAM!- zij zouden opstaan uit hun doosjes [5]. Crouch stemde daarmee in, uiteraard. Hinn profeteerde ook dat Castro zou sterven in de jaren '90, dat homo's in Amerika door vuur zouden verteerd worden in 1995, dat Assad een vredesverdrag zou sluiten met Israël, en dat Jezus Christus hem persoonlijk vertelde dat Hij fysiek op het podium zou verschijnen, samen met hem (Hinn) op de Nairobi Crusade in april 2000. Niets van dit alles kwam uit. Wat moeten wij dan besluiten uit Benny Hinn?

<sup>4</sup> “Want de bezoldiging der zonde is de dood ...”. “Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgedaan is, in welke allen gezondigd hebben” (Rm 6:23; 5:12).

<sup>5</sup> “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jes 55:8-9).

Dat Benny Hin namaak is, is wel duidelijk voor iedereen die de waarheid wenst te kennen, maar toch stromen de mensen naar zijn crusades. Deze mensen hebben serieuze problemen in hun leven en zijn wanhopig op zoek naar hulp. Maar in plaats van naar iemand te gaan die hen op Jezus en de waarheid van Zijn Woord wijst, besteden zij hun tijd en geld aan een grote show, met veel georchestreerde rook en glinsteringen maar absoluut niets van geestelijke waarde. God geneest inderdaad wonderlijk wanneer het bij Zijn wil past, maar geen podium-gepolijste tv-evangelist met een fortuin aan goud en diamanten op zijn lijf zal Hem bevelen dat te doen. En bovendien zal God niemand doen betalen voor genezing zoals Hinn doet. In 1992 vroeg hij \$200 voor genezing, maar de inflatie heeft zijn minimumbedrag vandaag zeker verhoogd [7].

Hij leeft luxueus en biedt “Gods zegeningen” aan voor een prijs. Betekent dit dat hij het doet voor het geld? Sta hem toe die vraag zelf te beantwoorden: “What’s the big deal, ter wille van de goedheid? Wat moet ik doen: in een Honda{ ‘tje } rijden? ... Dat staat niet in de Bijbel ... Ik ben het zat te horen van gouden straten {in de hemel}. Ik heb geen geld nodig in de hemel. Ik moet het nú hebben” [8]. Het kon niet duidelijker.

Nog een laatste ketterij moet vermeld worden: het idee dat mensen in de hemel kunnen komen door andere middelen dan Jezus Christus. Eén aspect hiervan wordt genoemd als de “dual covenant theology” of “twee verbonden theologie”. Aanhangers van dit idee leren dat Joden gered kunnen worden door hun eigen verbond met God; d.w.z. door Gods genade en het houden van de Torah. Vendyl Jones, de archeoloog die de Indiana Jones films inspireerde, leert deze ketterij. Ooit een Baptistenpredikant werd Jones geïntrigeerd door het oude Judaïsme en werd hij ertoe gebracht het Christendom en de leringen van het Nieuwe Testament te verlaten.



Vendyl Jones

Jones gelooft dat wanneer hij bepaalde oude voorwerpen vindt die te maken hebben met het oude Judaïsme, de wereld een openbaring van God ziet. Enkele weken geleden overlegde hij met Joodse mystici (Kabbalisten) en hij gelooft dat hij de Ark des Verbonds zal vinden, niet later dan op 14 augustus 2005<sup>6</sup>. Deze datum is belangrijk omdat het de verjaardag is van de vernietiging van de Joodse Tempel [9].

Wegens de liefde die vele christenen voor het Joodse volk koesteren komen zij soms onder de invloed van deze ketterij. Zij falen erin te zien dat de Joden inderdaad wel Gods bijzondere volk zijn, maar dat zij niet ontslagen werden van Gods onveranderlijke wetten die te maken hebben met de zonde en ieders nood aan de verlossing door de plaatsvervangende verzoening van God in het vlees: Jezus Christus. Jezus zei duidelijk dat Hij de enige weg is naar de hemel (Joh. 14:6; Hand. 4:12). Alle mensen moeten kiezen of zij gaan staan op wat Jezus zei, óf wat Jones en anderen zoals hij zeggen. Die keuze bepaalt iemands eeuwige bestemming.

Er zit nog een ander spinsel aan deze ketterij en er bestaat geen speciale term om het te beschrijven. Het kan genoemd worden: men-kan-gered-worden-zelfs-als-men-nooit-hoorde-van-Jezus'-plan. De meesten van u weten dat Norman Vincent Peale dit leerde, en Robert Schuller leert vandaag hetzelfde. Bovendien zal het sommigen van ons verbazen te weten dat ook Billy Graham dit blijkt te geloven. Geloof Amerika's meest geliefde evangelist inderdaad deze ketterij? In een tv-interview met Robert Schuller, op 31 mei 1997, zei Graham dat God mensen redt uit de moslim-, boeddhistische, christelijke en niet-gelovende wereld; dat zij allen in het Lichaam van Christus zijn; dat "... zij gered zijn, en zij zullen met ons in de hemel komen" en dat hij persoonlijk deze situatie gezien heeft in de stamgebieden van de wereld, onder mensen die nooit de Bijbel gezien hebben of van Jezus gehoord hebben. Graham zei dat zij gered zijn want "... zij hebben in hun eigen harten geloofd dat er een God is, en zij hebben getracht een leven te leiden dat vrij apart stond van de omringende gemeenschap waarin zij leefden" [10].

Recent sprak ik met de *Billy Graham Evangelistic Association* over dit interview. Eén van hun mensen las me hun officiële antwoord voor langs de telefoon, maar wou ons (CSM) geen kopie er

<sup>6</sup> Vandaag beweert hij dat men hem eertjids 'fout geciteerd' heeft: <http://www.vendyljones.org.il/>.

van opsturen. Hun antwoord was geen ontkenning van het gehouden interview en men ontkende niet de accurateheid van de transcriptie. Toen ik verder wou onderzoeken werd ik verwezen naar hun PR-vertegenwoordigster Melanie Ethridge, die het interview bevestigde. Zij zei echter dat het niet accuraat weergeeft wat Graham werkelijk gelooft. Ze zei: “Dr. Graham bedoelde mensen die door de Heilige Geest geleid worden om God te zoeken”, “Dr. Graham gelooft dat redding enkel door Jezus Christus is en dat zonder Hem mensen verloren zijn”.

Ik beveel de lezers aan dat zij het hele interview onderzoeken en zelf beslissen [11].

Wat hier belangrijk is dat dit ketterij is, en het maakt niet uit wie het leert. Mensen worden misleid door deze uiterst ernstige maar vroom klinkende leugen. Het is mogelijk dat zij die nooit de naam van Jezus hoorden op een minder ernstige manier zullen behandeld worden dan zij die de gelegenheid hadden om te weten (Lukas 12:47-48<sup>7</sup>), maar Johannes 14:6 en Handelingen 4:12 blijven altijd overeind staan.

Moslams en vele andere heidenen geloven in hun hart dat er een God is (maar zij aanbidden een afschuwelijke afgod met de naam Allah) en sommigen trachten zelfs een leven te leven boven de massa uit. Maar als dat een mens in de hemel kan brengen dan stierf Jezus voor niets, alle zedingsinspanningen in de wereld zouden dan moeten gestopt worden, de zendingen zouden naar huis moeten komen en het geld zou voor andere doelen moeten gebruikt worden. Maar niets daarvan hoeft gedaan te worden, want wat Jezus, namelijk dat Hij de enige weg is naar de Vader, staat nog steeds overeind, en deze onfeilbare waarheid te verwateren met politieke/religieuze argumenten is een belediging voor de almachtige God. Ieder die dit leert biedt een wrede en valse hoop aan hopeloze mensen.

Paulus waarschuwt ons in 2 Timotheüs 4:3-4<sup>8</sup> voor hen die zouden verkondigen wat de massa's graag horen, en dat deze laatsten dat zouden geloven om er hun verharde gewetens mee te zalven. Is het Christendom dan een enge religie? Absoluut! Begrijp goed dat de menselijke zonde en de prijs die God voor de verlossing betaalde, beslist geen onderwerpen zijn voor een breed debat onder erg beperkte mensen die geneigd zijn over zulke materies een populariteitspoll te voeren. Het gaat hier om de enge poort en de smalle weg die Jezus verkondigde (Matt. 7:13-14<sup>9</sup>).

Honderd jaar geleden zouden er weinigen geloven dat deze en andere ketterijen zo manifest zouden zijn vandaag. Tegelijk zouden toen weinigen hebben gedacht dat de wereld (in het bijzonder Amerika) zo anti-God zou zijn en zo geneigd om elk spoor van Zijn aanwezigheid en werk weg te doen uit elk aspect van het menselijke streven. Maar toch is dit precies wat er gebeurt. Wij zijn nu beland aan de achterkant van wat velen een spirituele/politieke paradigmawissel noemen. Dit betekent dat het denken, de waarden, motivaties, methoden, enz. van onze sociale structuur dramatisch veranderen om zich los te maken van alles wat met de ware, bijbelse God te maken heeft. Verwacht u eraan dat deze woedende strijd tegen de waarheid altijd meer zal toenemen. Verwacht ook dat deze strijd voor christenen in één ogenblik tot een einde zal gebracht worden, en ik geloof dat u wel weet over welke gebeurtenis ik het heb.

DLM.

## Eindnoten:

- 1) “[Another Possible Gospel of Robert Schuller's](#)“. Cited 19 May 05
- 2) Ibid.

---

<sup>7</sup> “En die dienstknecht, die geweten heeft de wil van zijn heer, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die hem niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden” (Lk 12:47-48).

<sup>8</sup> “Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2Tm 4:3-4).

<sup>9</sup> “Ga in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden” (Mt 7:13-14).

- 3) Ibid.
  - 4) [Benny Hinn](#). Cited 23 May 05
  - 5) Ibid.
  - 6) “[Could It Be True?](#)“. Cited 23 May 05
  - 7) “[Beware of Charismatic Leader Benny Hinn](#)“. Cited 25 May 05. From Dave Hunt’s CIB Bulletin for February 1992.
  - 8) Ibid.
  - 9) [Vendyl Jones](#). Cited 25 May 05. This article is accessed most easily by going to Google, entering Vendyl Jones and clicking on the Wikipedia report.
  - 10) Robert E. Kofahl, Ph.D. “Graham Believes Men Can Be Saved Apart From Christ”. *Foundation* magazine May-June 1997. I spoke with *Foundation* editor Dennis Costella who stated the article was first published in *Foundation*.
  - 11) Information on this interview can be found at <http://www.remnantofgod.org/n10001123.htm>, <http://www.fundamentalbiblechurch.org> and other sites.
- 

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)