

Wanneer ketterijen Gods leer vervangen

Bron: <http://www.letusreason.org/discern31.htm>, september 2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Wat gebeurt er als een nieuwe gelovige die het evangelie hoorde, dan verneemt dat Jezus enkel als mens naar de aarde kwam, dat hij zijn Godheid in de hemel achterliet? Of dat Jezus alles deed wat hij deed vanwege de Heilige Geest, en dat ook wij precies hetzelfde kunnen doen omdat ook wij de Heilige Geest hebben. Wat gebeurt er als je gelooft dat wanneer Jezus stierf hij naar de hel werd gebracht om verder gemarteld te worden door demonen voor onze redding?¹

Dit zijn slechts een paar verdraaiingen die van invloed kunnen zijn op de verlossing in Christus, die nieuwe gelovigen uit het geloof kunnen wegtrekken. Ja, zo ernstig is het en het wordt tijd dat de Kerk dat inziet!

Maar velen slapen en hebben geen idee van de gevolgen van deze leringen die in de kerken circuleren. Dit geldt ook voor voorgangers die de herders zijn die over Gods schapen moeten waken en hen moeten beschermen tegen geestelijke (en fysieke) schade.²

Té velen echoën dezelfde (nieuwe) openbaring binnenin de kerk vandaag en eten figuurlijk dezelfde vrucht als Eva. Satans leer van zelfvergoddelijking wordt nog verder gebracht dan die in de New Age beweging die geloven dat ze het Christusbewustzijn hebben of Christussen zijn (gezelfde mensen net als Jezus). We zijn nog maar net aangekomen bij de vervulling van Jezus' waarschuwing dat velen in Zijn naam zullen komen, of zij die zeggen "ik ben de Christus" (Mattheüs 24:5), om de velen te misleiden.³

Wat gebeurt er als 1 Petrus 2:2 ("*pasgeboren kinderen verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien*") niet langer plaatsvindt in uw leven. Het belemmert uw groei en kan u misleiden om een andere Jezus te accepteren.

En hoe zit het met degenen die misschien de fundamentele leringen van Christus hebben geleerd en groeiden en nu worden geïntroduceerd in deze nieuwe openbaringsleringen en die denken dat ze met de diepere dingen van God worden gevoed?

Hebreeën 5:13-14: "*Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. 14 Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad*".

Paulus vertelt de Korinthische kerk, in 1 Korinthiërs 3:1-4: "*En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3 want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? 4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk?*"

Vleselijk en een jonge kind in Christus zijn is niet iets wat iemand wil blijven, maar als je slechts naar één leraar luistert, om een discipel te worden ("ik ben van Apollos"), dan kan je jezelf overgeven hebben om erin geluisd te worden.

Als je vast voedsel gebruikt, kun je dat laten zien door weg te blijven van de valse leraren, bedriegers die tegenwoordig overal blijken te zijn. Dit zijn degenen die niet uit de Bijbel onderwijzen, maar de Bijbel wel misbruiken om hun eigen openbaring te onderwijzen.

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nedergedaald-ter-helle.pdf>

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wachtersSlapen.pdf>

³ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ikBen.pdf> en onder New Age: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

1 Timotheüs 1:7: “Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken”.

Romeinen 16:17-18 “En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. ¹⁸ Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen”.

Paulus was zich terdege bewust van diegenen in de vroege kerk die leringen brachten die de Kerk afwendde van de leer die hen door de apostelen werd bezorgd. Het was toen al erg genoeg, maar in onze tijd is dit geëscaleerd tot ongekeerde proporties.

Horen wij de waarheid, gesproken met de motivatie om mensen volwassen te zien worden in Christus? Dit kan niet zonder dat het Woord correct wordt onderwezen, in zijn context.

Efeziërs 4:14-15 “opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,¹⁵ maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus”.



Paulus zorgde ervoor dat hij samen met de andere apostelen op de juiste manier onderwees om iedereen in Christus tot zijn volwassenheid te brengen, zodat ook zij effectief kunnen zijn in het volbrengen van de bediening of het dienstbetoon. En dat is precies hoe Paulus hun missie als leiders beschrijft bij het bouwen van het fundament op Christus “om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeziërs 4:12).

Is het dat wat uw kerk doet? Om gezond te zijn moeten kerken zich voortplanten.

Kolossenzen 1:28-29 “Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. ²⁹ Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is”.

Volwassenheid in Christus is het doel, hoe om te gaan met het leven, hoe anderen te dienen die lijden, hoe te evangeliseren en discipelen te maken van hen die in het ongeloof zijn. Met dit in focus zal de kerk geestelijk gezonde volgelingen doen groeien en die op hun beurt effectief zullen zijn voor degenen onder wie zij leven.