

# Willow Creek wil een 'Rechtvaardige' Kerstmis

Door Paul Proctor, 23 december 2009

<http://www.newswithviews.com/PaulProctor/proctorA.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, voorwoord en voetnoten door M.V.

## Voorwoord door vertaler

Het vieren van Kerstmis wordt in de Bijbel niet geleerd. Het is een paaps feest van heidense oorsprong. Het bestond niet in de eerste eeuwen van het Christendom. Protestantse en evangelische christenen horen geen paapse "mis", noch "kerstmis" te vieren.

Zie "De oorsprong van Kerstmis": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Oorsprong-Kerstmis.pdf>

Toch wordt Kerstmis door de meeste evangelischen gevierd. Nu ja, als men op die dag de geboorte van de Heiland herdenkt, op een juiste manier, zou men kunnen zeggen dat er op zich niets "mis" is met "Kerstmis". Maar dikwijls loopt het anders, u weet wel: overdadige tafels, materialistische commercie, occulte symboliek en sfeermakerij ... Nu, daar gaat onderhavig artikel niet over; het gaat over een fenomeen dat edeler oogt, namelijk het aanwenden van Kerstmis voor een menselijk streven naar sociale "rechtvaardigheid".

---

In een recent artikel in The Christian Post staat: "Willow Creek Community Church vraagt volgelingen van Christus dit jaar enkele nieuwe kerstradities te creëren".

Naast het uitwisselen van geschenken, het maken van familieportretten en het zingen van kerstliederen, stelt de South Barrington megakerk voor de verarmden te dienen, de eenzamen te bezoeken en te zorgen voor de vreemdelingen om een meer "just" [rechtvaardige] Kerstmis te creëren.

"Just Christmas" is de titel van de nieuwste reeks preken van de prominente kerk. De meer dan 22.000 bezoekers worden gevraagd om in hun stad uit te zien naar dingen die "right" [recht, goed] gemaakt kunnen worden opdat de liefde van Christus mocht doorschijnen.

"Just" is een eigenaardig woord om te associëren met kerstmis. Tenslotte, de dingen "right" maken in de wereld impliceert dat er iets kwaads werd gepleegd; maar zoals ik de Schrift versta en de zondeval van de mens, is het God die onrecht aangedaan werd, niet u, mij, de "verarmden", de "eenzamen", noch de "vreemdelingen".

Waarom dan roept Willow Creek op voor een "rechtvaardige" Kerstmis?

Waarom geen liefdadige of medelevende Kerstmis?

Het dienen van anderen is voor volgelingen van Jezus Christus zeker gepast, maar gezien vele niet-christenen over de hele wereld betrokken zijn bij gelijkaardige inspanningen, is het voor mij duidelijk dat men geen "volgeling van Christus" hoeft te zijn om hulp te bieden aan de fysieke en emotionele noden van anderen. De Bijbel echter leert dat wij rechtvaardig worden door geloof; en zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, zelfs niet met onze goede werken.

Is het met dit in gedachten dan de roeping en plicht van de kerk om de dingen "right" te maken in deze wereld? Is het daarvoor dat Jezus naar de aarde kwam en stierf op het kruis: om de wereld meer "rechtvaardig" te maken door *onze* goede werken? Of wendt Willow Creek Community Church louter het Christendom aan om sociale rechtvaardigheid te promoten? Voor veel liberalen<sup>1</sup> is het Christendom dit: **religieus socialisme**. En, waar het **sociale evangelie** wordt gepredikt, worden soms waarheden gebruikt om leugens in te lijsten achter een façade van geloof.

---

<sup>1</sup> Vrijzinnige "christenen".

Ziet u, het woord “just” [rechtvaardig] is geen synoniem voor liefdadigheid. En, alle vrijwilligheid die Willow Creek onder haar leden kan bijeenbrengen rond Kerstmis zal de dingen niet “right” of “just” maken in een zondige wereld.

“Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleet<sup>2</sup>; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind” - Jesaja 64:6.

Christelijke liefdadigheid wijst op het beoefenen van **liefdevol medelijden** en **zelfopofferende generositeit** jegens anderen, in het bijzonder dezen die in nood verkeren. Het is bedoeld om de onverdiende liefde en genade van God te weerspiegelen die Hij voor de behoeftige zondaar heeft getoond in Zijn Zoon Jezus Christus, in het offer van Zijn lijden en dood aan het kruis.

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” - Romeinen 5:8.

Maar onze christelijke dienst aan anderen “just” [rechtvaardig] te noemen, suggereert dat de “verarmden, de “eenzamen” en de “vreemdelingen” in nood verkeren omdat hen onrecht werd aangedaan en dat zij moeten geholpen worden omdat zij dat **verdienen**.

Dit is een subtiele verdraaiing van christelijke liefdadigheid naar sociaal activisme toe, iets wat perfect past in de marxistische agenda van wereldbestuur, wereldeconomie en één-wereld-religie – nu nog opvallender dan toen deze columnist 10 jaar geleden erover begon te schrijven.

Zondaars hebben geen recht op Gods liefde en zegen in hun levens. Hetgeen wij verdienen is de dood, door onze zonden. De rechtvaardigheid van God jegens rebellie is Zijn **toorn**. Als men een “rechtvaardige” Kerstmis zou willen hebben – en dat is een contradictio in terminis<sup>3</sup> – zou er niemand levend overblijven om het te vieren.

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” - Romeinen 6:23.

Maar de geboorte van Christus gaat niet over rechtvaardigheid of eerlijkheid – het gaat over God die in liefde en medelijden een Redder voorzag die wij niet verdienen. En, wegens Gods onverdiende gave aan ons, wordt ons de eeuwige hel bespaard<sup>4</sup>.

Maar als we de verlorenen en behoeftigen door onze goede werken leren dat de dienst die zij van ons ontvangen “rechtvaardig” is, zullen zij dan ook niet geloven dat Gods liefde en goedheid jegens hen verdiend is?

“Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof - en dat niet uit u, het is de gave van God - niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” - Efeziërs 2:8-10.

---

## Zie ook:

- o Feestdagen: Kerstmis, Pasen, Allerheiligen/Halloween - <http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> De KJV heeft hier “*filthy rags*”: vuile lompen.

<sup>3</sup> Latijn voor “tegenspraak in termen”.

<sup>4</sup> En mogen wij in plaats daarvan naar het Vaderhuis gaan.