

De Opname van de Kerk

Zondagsschoolles: "God's called-oud assembly the Church", les 22
<http://www.middletonbiblechurch.org/church/chur22.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 9-11-2015 (versie zonder invulvragen)



Afdrukbare PDF-versie + uitleg : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geboorte-Pinksteren.pdf>

De geboortedag van de Kerk

De Kerk (of Gemeente) heeft niet altijd bestaan. Er was geen Kerk in de dagen van Abraham. Er was geen Kerk in de dagen van Mozes. Er was ook geen Kerk in de dagen van David, Daniël, Jesaja en Johannes de Doper. De Kerk begon niet eerder dan **na** de dood en opstanding van Jezus Christus.

In Handelingen hoofdstuk 2 leren we over een heel bijzondere dag: "En toen de dag van **Pinksteren** vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen" (Handelingen 2:1). Iets heel bijzonders gebeurde op die dag (zie Handelingen 2:2-3). Het was op deze dag dat de Heilige Geest kwam wonen in de gelovigen. Deze dag markeert de geboortedag van de Kerk. Het was op die dag dat Christus Zijn Kerk begon **te bouwen** (Mattheüs 16:18). Het was op die dag dat mensen voor het eerst gedoopt (geplaatst) werden in het lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:13).

Toen de Kerk voor het eerst begon waren er **120** gelovigen (Handelingen 1:15). Dit waren de eerste mensen die leden werden van het lichaam van Christus. Petrus predikte een krachtige boodschap op die dag (Handelingen 2:14, 36-40). Hoeveel mensen kwamen er nog meer tot geloof (Handelingen 2:41)? Ongeveer **drieduizend**. De Kerk groeide snel. Jezus Christus bouwde Zijn Kerk. Meer en meer "levende stenen" (1 Petrus 2:5) werden toegevoegd aan het gebouw.

God bleef nieuwe leden aan Zijn Kerk toevoegen. In Handelingen 2:47 leren we "en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde **dagelijks** mensen die zalig werden, aan de gemeente toe". Vanaf het moment dat een persoon is gered wordt hij of zij een lid in Zijn gebouw (zie 1 Korinthiërs 12:13). God bleef gelovigen, figuurlijke stenen, toevoegen aan Zijn lichaam, Zijn gebouw:

"En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen" (Handelingen 5:14)

"En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd" (Handelingen 11:24).

Vandaag bouwt Jezus Christus nog steeds aan Zijn Kerk. Het gebouw is nog niet af. God voegt nog steeds leden toe aan het lichaam van Christus. Er is nog plaats voor meer. Op een dag zal de Kerk compleet zijn en het gebouw zal dan af zijn. Op een dag (en we weten niet wanneer) zal de laatste "steen" op zijn plaats gelegd worden zodat het gebouw volledig voltooid zal zijn. Op een dag zal het laatste lid van de Kerk gered zijn (alhoewel we niet weten wie die persoon zal zijn, of wanneer of waar dit zal gebeuren)

Misschien werkt God nu aan het laatste stadium van het bouwen. Wanneer de laatste stenen op hun plaats liggen zal de Kerk compleet zijn. Wat zal er dan gebeuren?

Een grafsteen en een overwinningssteen

Mensen worden geboren en mensen sterven. Elk persoon heeft een geboortedatum en elke persoon heeft (of zal hebben) een sterfdatum.



Op een dag zal **U** sterven. Op die dag zullen uw dagen op aarde vervuld zijn. Bij de dood zal uw ziel verwijderd worden van de aarde. Gelovigen gaan naar de hemel (het paradijs) en ongelovigen gaan het dodenrijk (Grieks: *hades*) in.

Hades is een tijdelijke plaats voor de zielen van de ongerechten, waar zij zullen wachten op hun opstanding "ter verdoemenis" (Johannes 5:29), met als bestemming de "poel van vuur" – zie Openbaring 20 en 21:8. Uw lichaam zal tot aan de opstanding in de grond gaan (het graf).

De Kerk is anders dan een persoon. De Kerk had een **geboortedatum** (de dag van Pinksteren, in ong. 30 nC.) maar ze zal nooit een **sterfdatum** hebben! De Kerk leeft in de wereld nu bijna 2000 jaar.

Vele vijanden (boze mannen en engelen) hebben getracht de Kerk te verwoesten, maar de Kerk leeft door. Leden van de Kerk werden vervolgd, gemarteld, verbrand, gestenigd, geëxecuteerd, maar de Kerk leeft door.

Denk eraan, mensen kunnen enkel het lichaam doden maar zij kunnen niet de **ziel** doden (Mattheüs 10:28). De Kerk leeft door! Jezus zei: "Ik zal Mijn **gemeente** [of: kerk] bouwen, en de poorten van de hel [Gr. *hades*] zullen haar niet overweldigen" (Mattheüs 16:18).

Waar haalt de Kerk haar leven vandaan (Kolossenzen 3:4)? **Christus is ons leven!**

Daarom, om de Kerk te doden moet men het **hoofd** van de Kerk doden! Maar het is onmogelijk Hem te doden:

"Ik ben levend tot in alle eeuwigheid" (Openbaring 1:18).

“Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem” (Romeinen 6:9).

De Kerk zal nooit sterven, maar op een dag zal de Heer Jezus Christus komen en Zijn Kerk van de aarde opnemen om haar naar de hemel (het vaderhuis – Johannes 14:2) te brengen.

Jezus zei: “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal **u tot Mij nemen**, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:3).

Daarom leest de **Overwinningssteen** van de Kerk als volgt:



Een man die van de aarde werd verwijderd

De Kerk zal op een dag weggenomen worden van deze aarde. Er komt een dag (en dit kan spoedig zijn) dat elke levende gelovige op het aardoppervlak plots zal verdwijnen.

Wist u dat duizenden jaren geleden een man plots van het aardoppervlak verdween? Laten we over hem leren:

Lees Genesis 5:5, 8, 11, 14, 17. Wat zijn de laatste drie woorden van elk van deze verzen? “**En hij stierf**”.

Al deze mensen stierven! Methusalach was de oudste man die ooit leefde (Genesis 5:27). Ook hij stierf (Genesis 5:27). Al deze mensen stierven maar er wordt één man in Genesis 5 genoemd die niet stierf. Er gebeurde iets erg speciaals en ongewoons met hem.

De naam van deze man was Henoeh en hij wordt beschreven in Genesis 5:21-24. Henoeh rebelleerde niet tegen God, hij gehoorzaamde Hem, hij had God lief en “wandelde met God” (Genesis 5:22).

WAT GEBEURDE ER MET DEZE MAN. WAAROM STIERF HENOCH NOOIT?

Genesis 5:24 vertelt het verbazingwekkende verhaal van Henoeh: “Henoeh wandelde met God, en hij **was niet meer**, want **God nam hem weg**”.

Henoeh wandelde met God, en plots was hij niet meer! Plots verdwenen! God nam hem weg.



Henoch wordt ook in Hebreeën 11:5 vermeld:

“Door het geloof werd Henoch weggenomen, **opdat hij de dood niet zou zien**. En hij werd **niet gevonden**, omdat **God hem weggenomen had**”.

Dit betekent dat Henoch verplaatst werd van de ene plaats naar de andere. Hij werd snel verplaatst van de aarde naar Gods veilige plaats. Henoch werd **niet gevonden** (Hebreeën 11:5) omdat God hem meegenomen had! Dit spreekt van een **plotselinge** verwijdering.

Wat met Henoch gebeurde zal opnieuw gebeuren!

Iets heel speciaals gebeurde er met Henoch. Hij was een mens die nooit stierf. Wist u dat wat er gebeurde met Henoch opnieuw zal gebeuren, misschien wel erg spoedig? Deze keer zal het niet gebeuren met slechts één mens, maar het zal gebeuren met **veel mensen**. Er zal een hele groep mensen zijn die op aarde leven die nooit de dood zullen zien. **God zal hen opnemen!** Een grote groep mensen zal **snel** verwijderd worden van de aarde en opgenomen worden in de hemel, en zij zullen door hen die achterblijven **niet gevonden** worden.

Jezus had tot Zijn discipelen gezegd dat hij hen van de aarde zou wegnemen en opnemen in de hemel, het Vaderhuis: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal **u tot Mij nemen**, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:2-3).

Deze groep die opgenomen zal worden, wordt **de Kerk** of **de Gemeente** genoemd:



De Bijbel leert dat er een groep op aarde levende mensen zal zijn die nooit zullen **ontslapen**

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:51).

Dit betekent dat zij nooit zullen sterven – net zoals Henoch. De reden waarom zij nooit zullen sterven is dat zij zullen opgenomen worden in de hemel, het Vaderhuis, bij de Heer Jezus Christus.

Deze grote gebeurtenis (de verwijdering van de Kerk) wordt **de opname** genoemd. Het woord “opname”, heeft als Grieks grondwoord *harpazo*, wat (snel) “wegplukken” of “wegrukken” betekent en het kan vertaald worden met “opname”¹. Lang geleden werd Henoch opgenomen en op een dag zal evenzo de Kerk opgenomen worden.

De passage die het duidelijkst **de opname** van de Kerk beschrijft is 1 Thessalonicenzen 4:13-18. We moeten ons herinneren dat de meesten van de kerkleden reeds gestorven zijn en dus al in de hemel (het “Paradijs”, Lukas 23:43) bij de Heer zijn. In deze groep bevinden zich mensen zoals Petrus, Paulus, Charles Spurgeon en misschien ook sommige gelovigen die u gekend hebt en die

¹ Harpazo: los- of wegrukken, snel grijpen, meevoeren, roven. (Prisma Handwoordenboek Grieks/Nederlands, 1997). Vertaalvoorbeelden: Openbaring 12:5: “weggerukt”; 1 Korinthiërs 12:2: “opgenomen”.

gestorven zijn. Maar er zijn ook kerkleden die vandaag in leven zijn. In deze groep kan u zich bevinden als u een gelovige bent. Het volgende schema kan behulpzaam zijn:



“Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze **hen** die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat **wij** die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God **neerdalen uit de hemel**. En de doden die in Christus zijn, zullen **eerst opstaan**. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, **samen** met hen **opgenomen worden** in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

“**Hen**” (de leden dan de Kerk die al gestorven zijn) en “**wij**” (de leden van de Kerk die nog op aarde leven) zullen “**samen**” opgenomen worden om voor altijd bij de Heer te zijn (zie 1 Thessalonicenzen 4:17 hierboven).

Deze grote gebeurtenis zal erg snel plaatsvinden, in 3 fases:

1. Ten eerste: de Heer Jezus Christus zal “**neerdalen uit de hemel**” (1 Thessalonicenzen 4:16).
2. Ten tweede: “de doden die in Christus zijn, zullen **eerst opstaan**” (1 Thessalonicenzen 4:16). Dit betekent dat de lichamen van gelovigen die gestorven zijn, opgewekt zullen worden en een gloednieuw opstandingslichaam zullen krijgen.
3. Ten derde: zij die zullen leven wanneer Christus wederkomt zullen **opgenomen worden** samen met hen (de opgewekte doden in Christus), om de Heer te ontmoeten in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:17). Deze nog levende gelovigen zullen ook een gloednieuw opstandingslichaam krijgen:

“Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen **veranderd** worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen **veranderd** worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthiërs 15:51-53).

Wanneer zal deze gebeurtenis plaatsvinden?

Wanneer zal Jezus komen om Zijn Kerk van de aarde weg te nemen en Zijn gelovigen naar de hemel te brengen? God heeft ons niet gezegd wanneer Christus zal wederkomen voor Zijn Kerk. Deze gebeurtenis kan op gelijk welk tijdstip gebeuren. We weten echter wel dat wanneer God klaar is met het bouwen van Zijn Kerk dan het laatste lid van de Kerk zal gered worden. De laatste “steen” (levende steen) zal dan op zijn plaats liggen en in die tijd zal Jezus wederkomen voor Zijn Kerk. Vandaag nodigt God alle mensen uit om leden te worden van Zijn Kerk. De dag komt echter dat het onmogelijk is voor een persoon om nog een lid te worden van de Kerk.

Denk aan de dagen van Noach. 120 Jaren bouwde Noach aan de ark zoals God hem bevolen had (Genesis 6:3). De mensen die toen op aarde leefden hadden gedurende lange tijd de gelegenheid om in God te geloven. Als zij God geloofd hadden konden zij door de deur van de ark zijn gegaan om gered te worden van de grote Zondvloed, net zoals Noach en zijn familie. Jarenlang gaf God hen die gelegenheid. Uiteindelijk werd de deur van de ark gesloten (Genesis 7:16) en de gelegenheid was voorbij. Het was nu onmogelijk om in de veilige ark te komen.

In de afgelopen bijna tweeduizend jaren heeft God de mensen de gelegenheid gegeven om leden te worden van Zijn Kerk. Spoedig zal die gelegenheid ophouden en de Kerk zal weggenomen worden van de aarde. Na de **opname** zal het onmogelijk zijn om nog een lid van de Kerk te worden. Dan zal het te laat zijn. De Kerk (het lichaam van Christus) zal dan gecompliceerd zijn en zal opgenomen zijn in de hemel. Handelingen 2:47 zal dan niet langer gelden. God zal dan niet langer mensen toevoegen aan Zijn Kerk want de Kerk is niet meer op aarde.

Mensen kunnen nog steeds gered worden ná de opname, maar zij zullen geen leden meer zijn van de Kerk. Zij zullen op aarde leven tijdens een erg moeilijke tijd die gekend is als een tijd van “grote verdrukking” (Mattheüs 24:21). In die tijd zal 's mensen hart niet zachter maar harder worden (zoals farao) - zie Openbaring 9:20-21.

Wanneer zal de opname plaatsvinden? We weten het niet. Misschien is er nog maar één persoon die moet gered worden voordat Gods doel voor de Kerk is vervuld. Alleen God weet dit. Misschien zijn het nog 1000 of meer mensen die God zal redden voordat Christus wederkomt voor zijn gecompliceerde Kerk.

Bent u klaar?

1. Het eerste wat u zou moeten doen om u voor te bereiden voor de komst van de Heer is u ervan te verzekeren dat u gered bent. Zij die gered worden zullen naar de hemel gaan met Christus. Zij die niet gered zijn zullen op aarde blijven. Als u niet zeker bent dat u gered bent, ga dan naar iemand van de kerkleiding.
2. Als u al gered bent, wandel dan met God zoals Henoch deed. Blijf in nauwe gemeenschap met de Heer:

“En nu, lieve kinderen, blijf in Hem [= blijf in een goede verhouding met de Heer en belijd uw zonden zoals 1 Johannes 1:9 ons zegt te doen], opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst [= bij de **opname**]” (1 Johannes 2:28).

3. Vertel anderen over de Redder en nodig hen uit om leden te worden van Christus' Kerk. Hou het goede nieuws niet voor uzelf!

Onthoud dat er nog steeds gelegenheid is voor mensen om gered te worden en leden van Gods uitgeroepen vergadering te worden. Uw vrienden moeten nodig weten dat God hen wenst te redden, en

dat Hij stierf om hen te redden. Er is een wonderlijke Redder die in staat is allen te redden die tot Hem komen (Hebreeën 7:25 en Johannes 6:37)

Lees meer over de Opname:

☞ <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm