

# De Katholieke Jezus is niet de Jezus van de Bijbel

Uit "Digging in the Walls", O Timothy magazine,  
aangepast op 22 maart, 2004 (eerste publicatie 4 november 1995)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Wij horen dikwijls uit oecumenische kringen dat alle belijdende christenen die "Jezus liefhebben" samen zouden moeten gaan. Een probleem hierbij is dat de Bijbel meermaals waarschuwt tegen valse christussen. De bijbelgelovige christen moet altijd navragen: "Welke Jezus hebt u lief?" Paulus waarschuwde de gelovigen te Korinthe, als volgt:

"Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, also uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, EEN ANDERE JEZUS predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij EEN ANDERE GEEST ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of EEN ANDER EVANGELIE, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht" (2 Kor. 11:3-4).

Paulus was bezorgd over de Kerk te Korinthe omdat ze vleselijk gezind was, en de gelovigen waren daar zwak. Zij maakten zich geen zorgen over valse leringen. Zij hadden een tolerante houding tegenover dwaalleer. Zij verleenden valse leraren een publiek, in plaats van hen af te wijzen.



Dit is op zijn best de toestand van de oecumenische menigte van vandaag. De Rooms-katholieke kerk aanbidt 'Jezus', maar hij is niet de Jezus van de Bijbel. De Rooms-katholieke Jezus is de hostie<sup>1</sup>-Jezus die herhaaldelijk geofferd wordt op Roomse altaren.

In het charismatisch-katholieke magazine *New Evangelization 2000*, werd een duidelijk getuigenis gegeven van deze Roomse ketterij. beschouw het volgende zorgvuldig:

"Verleden jaar bracht ik een week door in het 'Onze Lieve Vrouw van de Engelen' klooster in Birmingham, Alabama, de thuishaven van 'Mother Angelica's Eternal Word Television Network'. Vroeg in de ochtend kwam er een stem uit de luidsprekers: 'Moeder vraagt dat iedereen onmiddellijk de kapel zou verlaten'. Buiten legde Moeder Angelica uit dat er een mogelijk gaslek was ontdekt in het gebouw. Toen Moeder praatte bleef ze naar de kapel kijken, en tenslotte vroeg ze: 'Waar is Jezus?' Spoedig kwamen twee zusters uit de kapel en een van hen droeg het Heilige Sacrament. 'We hebben hem, Moeder!' riep ze. 'Wees gerust!'" (Keith Fournier, *New Evangelization 2000*, Onderwerp 8, blz. 7; Fournier is Decaan van Evangelisatie aan de Katholieke Franciskaanse Universiteit in Steubenville, Ohio).

Een van de foto's die dit artikel vergezelden, toont een priester die een hostie aan de lippen brengt van een vrouw, en de titel eronder zegt:

"Jezus is in mijn hart, in mijn geest en op mijn lippen".

Noteer dat de 'Jezus' waarover in dat artikel wordt gesproken een hostie is die gebruikt wordt in de katholieke mis. Dit is de 'Jezus' van Moeder Angelica, en dit is de 'Jezus' van de Franciskaanse Universiteit in Steubenville.

Ook Moeder Theresa heeft dikwijls betuigd dat Jezus de hostie is van de mis. Het is deze hostie die de nonnen van de 'Sisters of Charity' 24 uur per dag aanbidden. Zie de volgende uitspraak van Moeder Theresa toen zij de 'Worldwide Retreat for Priests' toesprak in Rome, oktober 1984:

<sup>1</sup> Het woord *hostie* komt van het Latijnse *hostia*, dat offer betekent.

“Ik herinner me de tijd, enkele jaren geleden, toen de president van Jemen ons vroeg om enkele van onze zusters te zenden naar zijn land. Ik zei hem dat dit moeilijk lag omdat er zoveel jaren geen kapel was toegestaan in Jemen om publieke missen te lezen, en niemand werd toegestaan om daar openbaar te functioneren als priester. Ik legde hem uit dat ik hen zusters wou geven, maar het probleem was dat zonder een priester, **zonder Jezus die met hen meegaat**, onze zusters nergens naartoe kunnen gaan. Het leek erop dat de president dan een soort van consultatie voerde, en het antwoord dat terugkwam was: ‘Ja, u mag een priester zenden met de zusters!’ Ik was zo bezig met de gedachte **dat enkel wanneer de priester daar is, wij dan ons altaar hebben, en onze tabernakel en onze Jezus**. Enkel de priester kan Jezus daar brengen voor ons. ... Jezus wil daar naartoe gaan, maar wij kunnen hem daar niet brengen tenzij u hem eerst aan ons geeft. Dit is waarom ik zoveel van priesters hou. Wij kunnen nooit zijn wat we zijn, en de dingen doen die we doen, zonder u priesters die eerst Jezus tot ons brengen” (Moeder Theresa, *Be Holy: God’s First Call to Priests Today*, edited by Tom Forrest, 1987, p.109, 111).

“Op een dag kwam zij [een meisje dat in Calcutta werkt] en zij sloeg haar armen om mij heen en zei: ‘ik heb Jezus gevonden’. ... ‘En wat deed je precies toen je hem vond?’ vroeg ik haar. Zij antwoordde dat zij na 15 jaar eindelijk ging biechten, en zij ontving de Heilige Communie uit de hand van een priester. Haar gelaat was veranderd, en ze lachte. Zij was een ander persoon **omdat die priester haar Jezus had gegeven**” (Moeder Theresa, *Be Holy*, p.74).

Tijdens een reis naar Quebec in 1998 had ik de gelegenheid om een slotklooster te bezoeken. Een bevriende pastor<sup>2</sup> inviteerde me om zijn familielid te ontmoeten die 60 jaar een katholieke non was geweest. Ik bezocht katholieke heiligdommen en kerken in vele delen van de wereld, inclusief het Vaticaan, maar ik was nog nooit in een klooster geweest. Deze non die we bezochten was 80 jaar oud en ze leefde het grootste deel van haar leven afgesloten in een schemerig klooster. Zij kon met ons praten van achter ijzeren tralies. Er zijn zelfs tralies dwars doorheen de kloosterkapel, om de nonnen af te scheiden van het publiek. De nonnen bidden in de kapel in ploegen, de klok rond. Als u de kapel binnengaat ziet u een bord dat zegt: “U komt binnen om de Jezushostie te aanbidden”.<sup>3</sup> Bemerkt hoe zij een direct verband leggen tussen Jezus en de katholieke hostie.

Op een reis naar de Filippijnen in januari 2004 bezocht ik de Mega Mall in Manila en zag de “Kapel van de Eucharistische Heer”. Deze kapel is beschikbaar opdat Rooms-katholieken gemakkelijker de hostie kunnen vereren en aanbidden, die ook “Heer” genoemd wordt (het nuttigen van de mis-hostie wordt ook eucharistie<sup>4</sup> genoemd)

Dit is de ‘Jezus’ van de katholieke kerk. Het is, op zijn minst gezegd, een valse Christus. Jezus Christus, de Heer van de heerlijkheid, is niet een stukje brood! Hij wordt niet gecreëerd door de gebeden van een Roomse priester. Hij is niet zo zwak dat Hij moet gered worden uit een brandend gebouw. Zijn offer werd eens en voor altijd gebracht en kan niet herhaald worden. Pas op voor het katholicisme met zijn valse Christus, zijn vals evangelie, en zijn valse geest. En wordt niet bij de neus genomen door de bijbelse termen en evangelisatieprogramma’s van katholieke groepen. Het katholicisme weet niets over het ware Evangelie en het Bijbelse evangelisme.

<http://wayoflife.org/otimothy/tl100009.htm>

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> Een ‘pastor’ of voorganger van een baptistische kerk.

<sup>3</sup> “You are entering to adore the Jesus-host”.

<sup>4</sup> Het woord *eucharistie* komt van het Griekse *eucharistia*: dankbaarheid, dankzegging, dankgebed.