

Katholicisme - Christelijk of Cult?

Door Dave Hunt, <http://www.thebereancall.org/content/catholicism-christian-or-cultic>

Uitgave voor 1 april 2013

Voor het eerst gepubliceerd in juni 1991

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (een weinig ingekort) en voetnoten door M.V.

“Doe mee met mij in vasten en bidden voor de 115 kardinalen die Gods wil zoeken voor een nieuwe leider” - Rick Warren, Twitter, 12 maart 2013¹

De evangelische kerk vandaag wordt [door het katholicisme] verleid als nooit tevoren. Ze gaat zulke grote gevaren tegemoet dat we ze opnieuw moeten toespreken met nieuw inzicht en kracht. Als evangelischen bezwijken aan deze verleiding, wat zij meer en meer doen, zal hun evangeliegetuigenis ten onder gaan in verwarring en kan ze uiteindelijk verloren gaan - een tragisch eind en een nieuwe dimensie van afvalligheid waarvan de kerk en de wereld nooit zullen herstellen. Het meest verbazingwekkend en alarmerend is het feit dat (met weinig uitzonderingen) evangelische leiders en *zelfs de belangrijkste cult watchers* weigeren deze bedreiging te erkennen. We zijn daarom verplicht het onderwerp andermaal toe te spreken met vernieuwde bezorgdheid.

Decennia lang hebben evangelischen ijverig en getrouw gepoogd de kerk te waarschuwen tegen *cults*² en deze te identificeren en te analyseren. In de standaardlijst komen o.a. voor: Mormonisme, Jehovah's getuigen, Christian Science, Unity School of Christianity, Sun Myung Moon van de Verenigingskerk, enz. Maar de meest verleidende, bedrieglijke, gevaarlijkste en grootste cult (vele malen groter dan al de rest gecombineerd) staat niet op de lijst! De meeste cult-experten weigeren deze afgrijselijke cult als zodanig te identificeren! Integendeel, zij accepteren de Rooms-katholieke kerk als zijnde “christelijk”.

En het ergst van alles, deze cult (die een *vals evangelie* predikt dat honderden miljoenen mensen naar een Christusloze eeuwigheid zendt) wordt nu omarmd als een partner in “het evangeliseren van de wereld” door vele groepen die het bijbelse evangelie prediken. Belangrijke denominaties, zoals de Anglicaanse en Episcopale kerk, zijn betrokken in gesprekken tot samensmelting met deze cult. De hiërarchie van de Assemblies of God is verwickeld in een “vruchtbare dialoog” met deze cult wiens lidmaten nu wijd en zijd aanzien worden als wedergeboren christenen. Als consequentie hiervan aanziet de evangelische kerk een weergaloze crisis die haar eigen overleving bedreigt.

Het bovenstaande is een erge, verwoestende aanval. Wij dagen elke kerk uit tot een publiek debat over de kwestie of deze bewering vals is. Indien bewezen vals te zijn, zullen wij openlijk berouw betonen. Maar indien deze bewering juist is, is er een belangrijke ‘shake-up’ vereist in de evangelische kerk, inbegrepen de bekering van zijn meest hooggeachte leiders. Wij vragen uw hulp in het verzamelen van de feiten voor deze leiders om deze cult als zodanig te identificeren - feiten waarvan ik [Dave] jaren geleden onwetend was, toen ook ik erin faalde de Rooms-katholieke kerk te identificeren als de cult die ze is.

Wat is een “cult”? In zijn boek, *Rise of the Cults*, definieerde Walter Martin cultisme als “... elke belangrijke afwijking van het orthodoxe Christendom ten aanzien van de belangrijkste doctrines van het christelijke geloof”. Alhoewel niet genoemd door Martin is het Rooms-katholicisme ontegensprekelijk een “belangrijke afwijking van het orthodoxe Christendom” met betrekking tot vele “belangrijkste doctrines van het christelijke geloof”, en dus, door zijn eigen definitie, een cult. De

¹ Twitter: <https://twitter.com/RickWarren/status/311415758200655872> ; CN: <http://christiannews.net/2013/03/12/warrens-ecumenical-call-to-fast-pray-for-cardinals-seeking-new-pope-called-real-tragedy/> LHT: <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=11207> ; enz.

² Cult: cultus, (ziekelijke) godsverering, rage, sekte, kliek (Van Dale E/N). Ik handhaaf hier de Engelse term, waarvoor wij doorgaans de term “sekte” zouden gebruiken.

erkenning van dit feit deed de Reformatie ontbranden! Te ontkennen dat het Rooms-katholicisme een cult is, betekent een afwijzing van de Reformatie en het bespotten van de miljoenen martelaren die stierven door de handen van Rome, alsof zij hun levens vergeefs gaven.

Maar, zo zegt iemand, sinds het *Tweede Vaticaans Concilie*³ (1962-1965) leert en praktiseert de Rooms-katholieke kerk niet langer wat ze deed in de tijd van de Reformatie. Dit populaire idee is vals. Om de Reformatie tegen te gaan, kwamen Rome's voornaamste theologen bijeen in 1545-1563 in het *Concilie van Trente*⁴. Haar Canons en Decreten, die elke reformatorische doctrine verwierpen, blijft de standaard gezaghebbende verklaring van het Rooms-katholicisme, en men is verplicht ze aan te hangen door katholieke catechismussen⁵. Toen hij *Vaticanum II* opende, verklaarde paus Johannes XXIII: "Ik accepteer helemaal alles wat beslist en verklaard werd op het Concilie van Trente". *Vaticanum II* ging door met het herbevestigen van Trente's Canons en Decreten. Nee, Rome is *niet* veranderd sinds de Reformatie - uitgezonderd in oppervlakkigheden.

Waren Luther, Calvijn en andere hervormers in leven vandaag, dan zouden zij de Rooms-katholieke kerk aan de kaak stellen als de grootste en gevaarlijkste cult op aarde! Maar het Christian Research Institute⁶ en andere contra-cult groepen weigeren ze te classificeren als een cult. In zijn bovengenoemd boek benadrukte Walter Martin dat de vijf belangrijkste culten in die tijd "meer dan 8,5 miljoen volgelingen" hadden. Maar hij zag het Rooms-katholicisme met zijn *honderden* miljoenen over het hoofd!

Answers to Cultists at Your Door presenteert een ander voorbeeld. De auteurs ervan, Bob en Gretchen Passantino, worden omschreven als "experten in cult research die jaren hebben gespendeerd in contra-cult bediening" (back cover van *Witch Hunt*). Hierin staan zulke kenmerken van een cult als de claim dat "zij de enige organisatie op aarde die Gods wil volgt" en dat hun leider "uniek gekozen is door God om Gods volk te leiden" en dat zij alleen "de 'ware' interpretatie van de Bijbel over alle materies aanbiedt". Andermaal voldoet de Rooms-katholieke kerk aan alle criteria. Ze beweert de enige ware kerk te zijn, ze zegt dat haar paus uniek gekozen is om geheel Gods volk te leiden, en verklaart dat *enkel* haar hiërarchie de Schrift kan interpreteren. Maar de Passantinos, zoals de meeste "cult experts", laten na de Rooms-katholieke kerk te interpreteren en te catalogeren als een cult, terwijl ze helemaal aan al hun toetsen voldoet!

Mormonen moeten blindelings Joseph Smith en zijn opvolgers gehoorzamen, Jehovah's getuigen horen de leiders van het Watchtower Bible and Tract Society nooit in vraag te stellen, en andere cultisten moeten zich blind aan hun eigen leiders onderwerpen. Zo'n dictatuur is het belangrijkste kenmerk van een cult. Dezelfde blinde onderwerping is vereist voor alle katholieken. Canon 212 van het *Wetboek van Canoniek Recht*⁷ eist dat katholieken absolute gehoorzaamheid *moeten* geven aan hun "heilige pastoors". *Vaticanum II* stelt herhaaldelijk dat *enkel* de hiërarchie van het katholicisme de Bijbel kan interpreteren en dat pauselijke verklaringen zonder twijfel moeten gehoorzaamd worden. Het *Wetboek van Canoniek Recht*, Canon 333, & 3 verklaart: "There is neither appeal nor recourse against a judgement or a decree of the Roman Pontiff" (*Code of Canon Law*; vertaald: Er is geen beroep of verhaal mogelijk tegen een oordeel of decreet van de Roomse Paus). De geëiste overgave van geest en geweten is wel bijzonder arrogant in het Rooms-katholicisme.

Het Rooms-katholicisme wordt niet enkel weggelaten uit de lijst van culten door de experts, maar ze wordt zelfs expliciet goedgekeurd. Bijvoorbeeld, in *Scripture Twisting*, definieert James W. Sire, Editor-In-Chief van InterVarsity Press, een cult als hebbende "doctrines en/of praktijken die deze van de Schrift tegenspreken zoals geïnterpreteerd door het traditioneel christendom zoals gepresenteerd in de belangrijke katholieke en protestantse denominaties". James Sire maakt het katholicisme tot standaard van orthodoxie volgens welke culten moeten beoordeeld worden. Maar hij beschuldigt de culten van het verdraaien van de Schrift, een techniek waarin Rome zeker de ultiem-

³ Het Tweede Vaticaans Concilie is hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

⁴ Het Concilie van Trente is hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

⁵ De nieuwe RKK-Catechismus 1995 is hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

⁶ <http://www.equip.org/> (Hank Hanegraaff).

⁷ Het Wetboek van Canoniek Recht: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

ste grootmeester is. Sire bestempelt het mormonisme als een cult wegens het toevoegen van andere openbaringen aan de Bijbel - maar Rome heeft veel meer nieuwe openbaringen aan de Bijbel toegevoegd dan de mormoonse kerk. Sire verklaart: “Er is geen goeroeklasse in het bijbels Christendom, er zijn geen verlichten, geen mensen via wie elke gedegen interpretatie moet komen” - maar dat is exact de situatie in de Rooms-katholieke kerk! Hoe kan hij deze dan tot standaard van orthodoxie verheffen?

Beschouw ook *The Agony of Deceit* gepubliceerd door Moody. Elk hoofdstuk is geschreven door een belangrijke evangelical met betrekking tot een specifieke valse leer in de hedendaagse kerk. Er worden veel waarschuwingen in gegeven, waarvoor wij dankbaar zijn. Maar ook dit werk wast het Rooms-katholicisme wit. Op pagina 65 staat: “Het traditionele Rooms-katholicisme ... houdt zich aan bijbelse inerrantie”. Maar feit is dat het katholicisme expliciet bijbelse inerrantie *ontkent!* De volgende zin erkent dat de “boodschappen [van protestantisme en katholicisme] aparte polen zijn”, maar gaat verder zonder de vitale verschillen te identificeren.

Pagina 111 verklaart: “De katholieke kerk weerstond de opkomende ketterijen met betrekking tot de Persoon van Christus, en ... protestanten zouden de katholieke Christologie blijven bevestigen”. Andermaal is dit vals! De katholieke Christologie is kettters. Zij ontkent Christus' exclusieve rol als Middelaar⁸ tussen God en de mensen, en maken Maria “co-mediatrix”; en ze ontkent de exclusiviteit van Zijn verlossingswerk, en maken Maria “co-redemtrix”; en ze ontkent de genoegzaamheid van Zijn verlossingswerk en verklaren dat de verlostten, bovenop Christus' lijden voor hen op het kruis, moeten lijden voor hun eigen zonden, hier en/of in het vagevuur, enz. Er is nog veel meer ketterij in de katholieke christologie, bv. doordat men Christus herhaaldelijk voorstelt als een baby of klein kind, onderworpen aan Zijn moeder, of voortdurend aan het kruis gehangen, maar door gebrek aan ruimte kunnen we hier niet verder over uitweiden. De “Christus” van het Rooms-katholicisme is net zo vals als haar “Maria” - zoveel een “andere Jezus” als die van het mormonisme of enig andere cult. Laten we dat toegeven!

Verscheidene malen wordt in *The Agony of Deceit* gesteld dat protestanten en katholieken dezelfde apostolische geloofsbelijdenissen omarmen. Dit is een deels ware maar ernstig misleidende verklaring. De implicatie ervan is dat de belijdenissen een allesomvattende verklaring geven van bijbels Christendom terwijl ze dat niet zijn. Bovendien is er een ontzaglijk verschil tussen de betekenis die katholieke en protestanten hechten aan wat de belijdenissen zeggen. Een voorbeeld: alhoewel bevestigend dat Christus “leed onder Pontius Pilatus” leert het katholicisme dat Zijn lijden niet genoegzaam was. Bovenop Christus' lijden moeten wij lijden voor onze zonden om gered te kunnen worden. We kunnen zelfs lijden voor de redding van anderen.

De Apostolische Constitutie van 1 jan. 1967, *Indulgentarium Doctrina*, Hoofdstuk 2:5 zegt dat katholieken hun eigen kruis moeten dragen in boetedoening voor hun eigen zonden en voor de zonden van anderen, en dat zij hun broeders zeker kunnen helpen om redding te verkrijgen van God: “... carrying their crosses in expiation for their own sins and those of others, certain that they could help their brothers to obtain salvation from God”.⁹

Dit is voor protestanten de reinste ketterij. Maar *The Agony of Deceit* impliceert dat katholieken hetzelfde bedoelen als protestanten door de belijdenissen - een niet te verontschuldigen en dodelijke fout in een boek van eminente christelijke geleerden, geschreven om fouten aan te wijzen in de kerk. Hun goedkeuring van het katholicisme is tragisch misleidend.

De afwijking bij het katholicisme met het bijbelse Christendom dringt door tot in de kern van het geloof, tot de redding zelf, en raakt de eeuwige bestemming van hen die erdoor bedrogen zijn. Het Rooms-katholicisme verwerpt redding door geloof en predikt een vals evangelie van werken die niet kunnen redden - de redding is niet in Christus gelegen maar in de kerk door onderwerping aan haar edicten en sacramenten. De *Catechism of Christian Doctrine*¹⁰, punt 252, zegt over de sacramenten: “We ought to have a great desire to receive the Sacraments, because they are the chief

⁸ 1 Timotheüs 2:5: “Er is ook één Middelaar *tussen* God en mensen, de mens Christus Jezus”.

⁹ *Indulgentarium Doctrina*: http://www.newadvent.org/library/docs_pa06id.htm

¹⁰ *A Catechism of Christian Doctrine* (of “Penny Catechism”): <http://www.proecclesia.com/penny%20catechism/>

means of our salvation” (We moeten erg verlangen naar de sacramenten omdat zij de voornaamste middelen zijn van onze redding”).

De eerste van de zeven sacramenten is de doop, die bij 98% van de katholieken als baby's wordt uitgevoerd. Ze is noodzakelijk voor redding. In het *Wetboek van Canoniek Recht*, Canon 849, wordt gezegd: “Baptism ... By it people are freed from sins, are born again as children of God” (door de doop worden mensen bevrijd van zonden en worden ze wedergeboren als kinderen van God). De *Catechism of Christian Doctrine*, punt 256, zegt: “Baptism is a Sacrament which cleanses us from original sin, makes us Christians, children of God, and members of the Church” (de doop reinigt ons van de erfzonde, maakt ons christenen...).

Een ander sacrament is de mis, waarvan de *Catechism* zegt bij punt 278: “The Holy Mass is one and the same Sacrifice with that of the Cross, inasmuch as Christ, ... continues to offer himself ... on the altar, through the ministry of his priests” (de heilige mis is een en hetzelfde offer als dat van het kruis, aangezien Christus Zich blijft offeren op het altaar). Het *Wetboek*, Canon 904 stelt: “that in the mystery of the eucharistic Sacrifice the work of redemption is continually being carried out”: dat in het mysterie van het eucharistisch offer het werk van verlossing voortdurend volbracht wordt. Hiermee loochent men dus Christus' triomfantelijke “Het is volbracht!”¹¹

Zij die geloven in de leugens van Rome, en haar evangelie van werken volgen, zijn verloren. Door dit feit niet te erkennen werden vele evangelische leiders en cult-experten zelf bedrogen door Rome, en daarmee moeten ze geconfronteerd en ingelicht worden. Hoe tragisch is het aan te nemen dat katholieken christenen zijn die louter wat perifere geloofspunten en praktijken hebben die eigenaardig lijken voor protestanten maar die hen niet ervan weerhouden gered te zijn. Een vals evangelie is een vals evangelie, en het verdoemt hen die het geloven, of dat nu gepredikt wordt door mormonen of katholieken. Een cult is een cult. Rooms-katholieken moeten, net zoals de leden van andere culten, behandeld worden met mededogen, zij moeten gewaarschuwd worden met betrekking tot hun cultische leugens, en hen moet het ware evangelie aangereikt worden, want enkel dat kan hen redden.

Als u bezorgd bent over de groeiende samenwerking van evangelische bedieningen met katholieke organisaties, schrijf hen dan aan en vraag wat hun standpunt is in deze kritieke zaak. U zou volgende vragen kunnen stellen:

1. Wat is de positie van uw organisatie tegenover katholieke doctrines?
2. Wat is uw positie met betrekking tot organisatorische participatie met katholieken in materies van wereldevangelisatie?
3. Bent u vandaag officieel of onofficieel betrokken bij enige katholieke leken- of klerikale groepen of organisaties? Indien zo, op welke basis ... en met welk doel?

Lees ook:

<http://www.verhoevenmarc.be/#Rooms> (Algemene rubriek RKK)

<http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm> (Beschikbaar Studiemateriaal RKK)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf> (Over de nieuwe RKK-Catechismus)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RKK-mensIsGod.pdf> (Catechismus: de mens is God!)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rome-trente.pdf> (Over het Concilie van Trente)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf> (Katholicisme versus de Bijbel)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹¹ Johannes 19:30.