

Kaarsen bij de aanbidding?

M.V., 12-2-2009. Update 18-2-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Enkele bedenkingen

- In het Nieuwe Testament is er geen verwijzing naar enig gebruik in de gemeente van kandelaars of lampjes in verband met de aanbidding.
- Het Woord zegt: “Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen” (2 Korinthiërs 5:7). Hier is geen ruimte voor beelden, iconen of kaarsen.
- Symboliek met kaarsen vind je enkel in de Rooms-katholieke, Oosters-orthodoxe (Russisch, Servisch, Grieks, Antiochisch, Ethiopisch, enz.), Lutherse kerken, de Kerk van Engeland, en ook in het boeddhisme, hindoeïsme, paganisme, wicca, enz... Kortom, is een gebruik van enerzijds fusiereligiën (christendom+jodendom+heidendom) en anderzijds van het heidendom zèlf.
- Waarom zouden wij iets van deze heidense ritën overnemen?! Als de Heilige Geest in ons woont, Die in ons het Woord Gods openbaart, wat zouden wij dan tekort hebben? Of is het dat wij God willen dienen in het vlees, middels zien, voelen ... met onze zintuigen? Leven wij niet in “de bediening van de Geest”? (2 Korinthiërs 3:8). Wandelen wij niet door louter geloof (vgl. Romeinen 1:17; 3:21; Hebrëeën 10:38), zonder het aanschouwen van uiterlijkheden? (2 Korinthiërs 5:7).
- Waarom zouden wij iets overnemen van de grote naamchristelijke dwaalkerken, die geïnspireerd werden door het heidendom i.p.v. door “de Geest van de Waarheid” (Johannes 14:17)? Deze kaarsenwijdërs en -branders dienen veeleer de demonen (vgl. 1 Korinthiërs 10:20) - niet de God van de Bijbel.
- Welk groot gevaar bestaat er niet dat, met het toestaan van een of andere ‘symboliserende’ kaars, de deur komt open te staan voor andere kaarsen-symboliek en een verder afglijden van de Waarheid?

Een voorbeeld is de zgn. “Christuskaars” die vandaag erg in trek is, o.a. ook bij het oecumenische **Taizé**.¹ Hierna een veelzeggend citaat op de site van een retraitecentrum.²

“Het is belangrijk dat je een eigen plek creëert voor het houden van een viering. Een kamertje of een hoekje van de kamer kan daarvoor geschikt zijn. Leg een kussentje op de grond of zet een gebedsbankje neer zodat je kunt knielen. Gebruik verder een kaars, de Bijbel, een kruisje en zo je wilt een icoon (bijvoorbeeld de Christusicoon).

1. De Christuskaars brandt. Ontsteek de kaars. Wees stil ...”



Christuskaars



De heidenen achterna ... Kaarsen voor Lucifer?

¹ Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Taize.pdf>

² http://www.retraitecentrum.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=62

Zie meer hier:

- Evangelicals keren zich tot Katholieke 'Spiritualiteit' (27 pagina's):
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkkSpiritualiteit.pdf>
 - Rubriek "Contemplatief, Centrerend, Luisterend Gebed":
<http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>
-

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm