

# Ironside: "Als ik maar zeker kon zijn dat ik in de juiste kerk was"

Bron: <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=31029>, 24-11-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en plaatje door M.V.

**LTRP Opmerking:** het volgende komt uit Harry Ironside's boek *Full Assurance*.

Een opmerking voor mij: "Als ik er alleen maar zeker van kon zijn dat ik in de juiste kerk was, zou ik me veilig voelen; maar er zijn zoveel verschillende kerken dat ik helemaal in de war en overstuur raak".

Mijn reactie: de kerk is niet de ark van veiligheid. De kerk is het geheel van allen die in de Heer Jezus geloven en die daarom door de Heilige Geest in één lichaam zijn gedoopt. Dit is niet louter een organisatie, hoe oud en eerbiedig ook. Als u er zeker van was dat u in de juiste kerk (een aardse organisatie) was en daar op zou vertrouwen voor redding, zou u voor altijd verloren zijn! Uw vertrouwen moet zijn in het Hoofd van de kerk, de opgestane Christus. Hij is de enige Heiland. Alle kerkelijke pretenties zijn ijdel, en rusten in enig soort kerklidmaatschap is een loos bedrog. Alleen Christus is de ark die u veilig door alle stormen van oordeel zal dragen. Het maakt niet uit tot welke denominatie u zich wendt, u zult nooit redding vinden door uzelf ermee te verenigen, maar wanneer u tot Jezus komt, bent u dan bereid om gemeenschap met Zijn volk te genieten.

