

Joyce Meyer

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/joyce_meyer.php, 9-9-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Joyce Meyer (1943) is een pinkster-, welvaartsprediker met een multi-miljoenen dollar bediening die naar haarzelf is vernoemd. In februari 2005 was ze te zien in *Time* magazine als een van de 25 meest invloedrijke evangelicals. Ze heeft meer dan 50 boeken gepubliceerd met een distributie van 20 miljoen exemplaren. Volgens een vierdelig rapport in de *St. Louis Post-Dispatch*, november 2003, bezit haar bediening een hoofdkwartier van \$ 20 miljoen, uitgerust met \$ 5,7 miljoen aan meubels en een privéjet van \$ 10 miljoen. Op dat moment ontvingen zij en haar man een persoonlijk jaarsalaris van meer dan \$ 1,35 miljoen. Ze bezitten een huis van \$ 2 miljoen en meerdere dure auto's (zoals een Mercedes van \$ 100.000). [M.V.: vandaag is haar rijkdom sterk toegenomen].



Als vrouw is Meyers' prediking verboden door Gods Woord.

“Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. ¹³ Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. ¹⁴ En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen” (1 Timotheüs 2:12-14).

Joyce Meyer leert de Word-Faith ketterij dat Christus heeft geleden voor onze zonden in de hel¹ en zegt dat je dit moet geloven om gered te worden.

“[Jezus] nam de zonde van de mens mee naar het kruis. Hij bleef niet dood. Hij lag drie dagen in het graf. In die tijd ging Hij de hel in, waar jij en ik het verdienen om (legaal) binnen te gaan vanwege onze zonde. ... Jezus betaalde voor onze zonden aan het kruis en ging in onze plaats naar de hel. ... Zijn geest ging naar de hel, want daar verdienen we het om naartoe te gaan. ... Jezus ging voor u naar de hel” (*The Most Important Decision You Will Ever Make*, pp. 41, 42, 43, 1996 editie).

¹ Zie over deze ketterij: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nedergedaald-ter-helle.pdf> !



“[Om gered te worden moet je het volgende geloven:] 1. Geloven... wat de Bijbel zegt. 2. Dat toen Jezus aan het kruis hing, Hij niet dood bleef, maar naar de hel ging. 3. Dat Jezus in onze plaats naar de hel ging, want daar verdienen we het om naartoe te gaan. 4. Dat God alles zou doen wat nodig was om Zijn volk te bevrijden. 5. Dat er geen hoop is dat iemand naar de hemel gaat tenzij hij deze waarheid gelooft, namelijk wat Jezus deed om verzoening voor zonden te doen. 6. Dat een persoon in zijn hart moet geloven dat Jezus zijn plaats aan het kruis innam, dat Hij geestelijk stierf, werd gescheiden van de Vader, gekweld door demonen in de hel” (*The Most Important Decision You Will Ever Make*, editie 1991).

“Zijn geest ging naar de hel², want daar verdienen we het om naartoe te gaan. ... Er is geen hoop dat

iemand naar de hemel gaat tenzij hij deze waarheid gelooft” (*The Most Important Decision You Will Ever Make*, p. 37, 1993 editie).

Dit is een vals evangelie. Paulus vat het evangelie dat hij door openbaring van God had ontvangen als volgt samen, en daar is niets in over Jezus die in onze plaats naar de hel ging: “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korintiërs 15:3-4). Christus betaalde niet voor de zonde van de mens in de hel. Hij betaalde de volle prijs aan het kruis door Zijn bloed en dood. “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: HET IS VOLBRACHT! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:30). Het is onmogelijk dat Christus dan naar de hel had kunnen gaan voor de zonde van de mens, omdat de volledige prijs al was betaald. “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeëen 10:14).

Meyer leert de ketterij dat Jezus de eerste wedergeborene was.

“Hij werd opgewekt uit de dood, de eerste wedergeboren mens” (*The Most Important Decision You Will Ever Make*, p. 35, 1991 editie).

De Bijbel zegt nooit dat Jezus opnieuw geboren is. Alle andere mensen moeten opnieuw geboren worden, zoals Jezus tegen Nicodemus zei (Johannes 3:1-21), maar de zondeloze Zoon van God heeft dit niet nodig. Het is godslastering om te zeggen dat Jezus een wedergeboren mens is. Hij is de eerstgeborene uit de dood, maar dit verwijst naar de eerste in opstandingsglorie en eerste in voorrang. “En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn” (Kolossenzen 1:18).

Meyer beweert dat ze geen zondaar is.

“Ik ga jullie iets vertellen mensen, ik ben niet gestopt met zondigen totdat ik het eindelijk door mijn dik hoofd kreeg dat ik geen zondaar meer was. En de religieuze wereld denkt dat dit ketterij is en ze willen je ervoor zien hangen. Maar de Bijbel zegt dat ik rechtvaardig ben en dat ik niet rechtvaardig en tegelijkertijd een zondaar kan zijn. Alles wat ik ooit geleerd heb te zeggen was: ‘Ik ben een arme, ellendige zondaar’. Ik ben niet arm, ik voel me niet ellendig en ik ben geen zondaar. Dat is een leugen uit de put van de hel. Dat is wat ik was en indien ik dat nog steeds ben, stierf Jezus tevergeefs” (“What Happened from the Cross to the Throne”, audiopreek).

De Bijbel zegt dat de zonden van de gelovige vergeven zijn, maar de “oude mens” is nog steeds aanwezig in dit leven. Johannes zei: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. ¹⁰ Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons” (1 Johannes 1:9-

² Men verwacht Hel met Hades: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>, en zie ook voetnoot 1.

10). Paulus waarschuwde voor “de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt” (Hebreeën 12:1). Hij leerde de gelovige: “dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten” (Efeziërs 4:22), wat een belachelijk bevel zou zijn als de oude natuur en zijn zonde niet langer aanwezig en actief zou zijn.

Meyer beweert dat ze preekt met de hulp van engelen.

“Ik geloof dat er hier vanochtend verschillende engelen zijn die met mij prediken. Ik geloof dat vlak voordat ik een gezalfde verklaring tot u breng, dat een van hen voorover buigt en in mijn oor zegt wat ik tegen u moet zeggen” (Meyer, “Witchcraft and Related Spirits”, deel 1, audiotape).

De Bijbel leert nergens dat engelen helpen bij de prediking. Integendeel, de Bijbel zegt dat engelen leren van de dingen die aan gelovigen worden geopenbaard (1 Petrus 1:12).

Meyer predikt een welvaartsevangelie en de “seed-faith” ketterij, bewegend dat God wonderen zal doen voor hen die offeren (“zaad zaaien”) voor haar bediening.

“Je staat op de rand van een wonder. Ga naar de telefoon en geef \$ 1.000, \$ 5.000, \$ 10.000 en \$ 1.000.000; ga naar de telefoon. God heeft een wonder dat op je antwoord wacht. ... Ik geloof dat er 10 mensen zijn die deze \$10.000 moeten evenaren. Je gelooft voor het grootste wonder van je leven en zaait dan het belangrijkste zaad van je leven. ... Dit is inspiratie, oh! Ik heb u gehoord, Heilige Geest! God leert je nu hoe je Zijn stem moet horen. Ga naar je telefoon!” (Meyer, Trinity Broadcasting Network, 31 maart 2004).

“God zei: ‘Je kunt zaaien voor wat je ziel begeert’. Zaa \$ 2.000, zegt de mens van God” (Meyer, TBN, 6 april, 2003).

Dit soort dingen is in directe tegenspraak met de leer die we in de Schrift zien. Dergelijke taal werd nooit gebruikt door Petrus of Paulus of Jakobus of Johannes. Zij zouden er niet van gedroomd willen hebben om op zulke wijze goedkope koopwaar van Gods volk te maken.

Meyer predikt de Word-Faith ketterij dat ze dingen kan creëren door haar woorden (positive confession).

“Woorden zijn als containers voor kracht. Je mond kan gevuld worden met creatieve kracht die je uitspreekt over je eigen leven, het leven van mensen van wie je houdt, je stad en de wereld. Je kunt tegen de vijand spreken en zijn actie in je leven stoppen door het Woord van God te spreken!” (@JoyceMeyer, Twitter, 22 juli 2021).

Zoiets zien we niet in de Brieven van het Nieuwe Testament. Er is zero onderricht aan de kerken van de apostelen en profeten over het spreken met creatieve kracht.

Joyce Meyer predikt nog vele andere ketterijen, zoals Jezus hield op de Zoon van God te zijn aan het kruis, gelovigen zijn “kleine goden”, er is voortdurende openbaring, tongenspraak als zinloos gebrabbel, genezing is in de verzoening begrepen, genezing van emoties, victim mentality³, de kracht van positieve beeldvorming en herstelde herinnering (Recovered Memory Therapy, RMT)⁴.

Twee van de voormalige medewerkers van Joyce Meyer Ministries verwierpen haar valse onderwijs en hebben hun getuigenissen op YouTube gegeven - www.youtube.com/watch?v=imluDBBvTaQ

Lees ook:

- o Joyce Meyer en haar duivelse dwaalleer: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#joyce>
- o Joyce Meyer: <http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nl/joyce-meyer/>
- o Video's over Joyce Meyer: <http://www.false-teachers.com/meyervideos.html>
- o Rubriek “Valse leraars”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Victim_mentality

⁴ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/psychologie-Tana-Dineen.pdf>