

Jakob Lorber was een valse profeet

<https://www.derhahnenschrei.de/index.php/8-aktuelles/144-was-jakob-lorber-ein-falscher-prophet>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling (uit het Duits), plaatje en voetnoten door M.V.

Wie was Jakob Lorber?

Jakob Lorber (1800 - 1864) was een mysticus uit Stiermarken [gebied in Oostenrijk/Slovenië] die, naar eigen zeggen door goddelijke inspiratie, een groot aantal boeken schreef over Jezus en zijn leer: *De Nieuwe Openbaringen*. (Wiki).



Een antwoord van Simon Poppe (webmaster “Der Hahnenschrei”) aan Georg:

Bremen, 29 juni 2019

Beste Georg,

Naar aanleiding van je laatste bericht, waarin je tot mijn schrik onder andere schrijft dat “*de Bijbel niet genoegzaam is*”, heb ik nu van de gelegenheid gebruik gemaakt om de persoon van Jakob Lorber, over wie je een zeer hoge mening hebt en wie waarschijnlijk je manier van denken aanzienlijk heeft beïnvloed, te ontleden. Het is begrijpelijk dat ik het bijna 600 pagina’s tellende boek van Lorber dat je me als steekproef leende voor onderzoek enkel willekeurig heb gelezen. Als je op het internet meer informatie over hem zoekt, vind je verrassend genoeg bijna alleen teksten van zijn aanhangers, maar nauwelijks kritische opmerkingen. Maar sommige hiervan zijn ook wel informatief. Dus ik kwam een site tegen met de naam <http://www.j-lorber.de/>, waar de leer van Jakob Lorber in detail wordt uitgelegd. En om eerlijk te zijn, ik blijf me verbazen.

Als volgeling van Jakob Lorber zou je eigenlijk moeten weten dat hij de evangeliën Mattheüs, Marcus en Lukas als vervalst beschouwt en het evangelie van Johannes als onvolledig. In plaats daarvan zag hij zichzelf als het medium waardoor een geestelijk wezen, dat deed alsof hij ‘Jezus’ was, hem een nieuw evangelie dicteerde dat uit 11 delen bestond, met allerlei vreemde beweringen, bijvoorbeeld dat ons zonnestelsel een kleine cel was in Lucifers linkervoet, enz. In wezen verschilt Lorber op geen enkele manier van de valse profeet Mohammed, die ook de Bijbel als vervalst beschouwde en zich daarom door een engel van God geroepen zag om een nieuwe verlossingsleer te ontwikkelen.

De Bijbel alleen is echter het onvervalste woord van God, waardoor wij “groeien tot zaligheid” (1 Petrus 2:2). Als je dit woord van God nu als onvoldoende of zelfs als vervalst beschouwt, dan ben je niet langer een echt kind van God, maar enkel de volgeling van een valse profeet die een valse ‘Jezus’ tot jou predikte. Lorber was een **spiritist** die communiceerde met de geesten van de overledenen, hoewel Gods woord ons duidelijk verbiedt dit te doen (Leviticus 19:31; 20:6, 27; Deuteronomium 18:11; Jesaja 8:19). Zijn vermeende berichten van Jezus waren eigenlijk geïnspireerd door de tijdsgeest, bijvoorbeeld door het idee dat het straffen van zondaars in de hel verwerpelijk is, en zijn ‘Jezus’ te laten beweren dat dit nooit de wil van de Vader was, maar een vermeende vervalsing van de Roomse Kerk.

Het was de demonen meteen duidelijk dat je na 27 jaar drugsgebruik gemakkelijk verleid zou worden tot zo’n vals evangelie, dus had de oude slang Satan het gemakkelijk om je in deze duivelse leer te lokken. “Is het echt zo dat God gezegd heeft ...?” (Genesis 3:1). Als men de helft van zijn leven heeft gedaan wat de eigen lusten en verlangens behaagden, dan is er, zelfs als men al een bekeerde

christen is, nog steeds het gevaar om terug te keren naar de oude gewoonten en de besmettingen van de wereld (2 Petrus 2:20-22)¹. “Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. ... daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven” (2 Thessalonicenzen 2:10-12). Uiterlijk op dit punt zal je waarschijnlijk stoppen met lezen, omdat je mij vertelde, toen ik je bezocht: “Wanneer ik met negatieve gedachten geconfronteerd wordt, dan schuif ik ze gewoon terzijde en laat ik enkel nog positieve gedachten toe in mijn hart”.

Het woord van God is niet altijd alleen maar zoete, dromerige en ziel-bedwelmende suiker, maar het is soms moeilijk als het gaat om het redden van onze zielen van het verderf (Hebreeën 4:12). God gebruikte jouw verstikkende aanvallen van de vogelgriep van 2005 om je te redden van de ondergang in de hel. Maar in plaats van dankbaar naar Zijn wil te zoeken in de Heilige Schrift, heb je een valse profeet een blanco cheque uitgeschreven voor geloofwaardigheid, hoewel Lorber het lef heeft om te doen alsof hij de vermeende spreekbuis van de Heer Jezus is. Ook Lorber liep 200 jaar geleden in dezelfde val toen hij in plaats van de Bijbel te lezen, liever aandacht schonk aan de spirituele leringen van de spiritist Swedenborg² en daardoor verleid werd om een verleider te worden.

God had ook een plan met Lorber, namelijk dat hij als leraar een zegen voor kinderen zou zijn. Maar nadat hij bij de eerste aanvraag een afwijzing kreeg, werd hij door deze vernedering zo gekwetst door zijn ijdelheid dat hij in 1840 besloot een carrière als vernieuwer van het christelijke geloof na te streven. “Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot ...” (Judas 1:16). Satan was ook ontevreden met het ambt dat God hem had toevertrouwd en gaf er de voorkeur aan “als God te zijn” door aanmatigend op zoek te gaan naar aanhang om “zichzelf gelijk te maken aan de Allerhoogste” (Jesaja 14:14). En hoezeer wordt het ego gestreeld als je jezelf kunt zien als de enige uitverkorene, om zagezegd vanwege de Zoon van God hoogstpersoonlijk geheel nieuwe boodschappen te verkondigen, die direct van “Jezus” komen, maar die in volle tegenspraak zijn met de Schrift.

Bij nader inzien is het gemakkelijk in te zien dat Jakob Lorber een valse profeet is:

1) Waarom zou de Heer Jezus zagezegd Zijn Kerk, die volgens de Schrift de “zuil en fundament van de waarheid” (1 Timotheüs 3:15) is, zagezegd eeuwenlang in onwetendheid en dwaling hebben gelaten, om daarna pas naar verluidt volledige nieuwe en heilzame kennis overgebracht te krijgen via een Oostenrijkse spiritist en helderziende, kennis die in de eeuwen daarvoor verborgen was gebleven voor alle grote godsmannen, hoewel ze de Heer in de grootste nood met toewijding en loyaliteit hadden gediend? Beweren niet alle andere moderne sekten dit ook? Een broeder schreef ooit:

“Voor de ware sektariër begint de kerkgeschiedenis eigenlijk pas met het ontstaan van zijn eigen sekte; voor die tijd was er voornamelijk duisternis. Dan komt ineens de enorme breuk met het verleden: de grote stichter staat op zonder te verwijzen naar het verleden - hij is, om zo te zeggen, een onmiddellijk geschenk uit de hemel - en plotseling is het volle licht daar, hetzij door volledig nieuwe openbaringen, hetzij door een radicale terugkeer naar het oorspronkelijke christendom. Zelfs na het verschijnen van de oprichter is er eigenlijk geen verhaal. Er is tenslotte geen ‘ontwikkeling van de waarheid’, die is al volledig gegeven met de oprichting van de sekte”.

Hoewel de Heer Jezus beloofde dat Zijn geroepen Kerk gered zou worden van verderf en vernietiging (de “poorten van de hel”, Mattheüs 16:18), beweert de “Jezus” van Lorber dat Hij hier naar verluidt niet in geslaagd is omdat de kerk van de Heer eeuwenlang werd misleid door een zogenaamd vals evangelie met een valse leer van de hel, zodat alleen Lorber zogenaamd het geschikte medium is om de gemeenschap weer op het goede spoor te krijgen. Het is alleen vreemd dat deze zogenaamde en zo beslissende boodschap vandaag de dag door 99,9% van alle christenen niet eens werd gehoord, omdat Lorber volkomen onbekend bleef.

¹ “Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwickeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. **21** Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij *die* hebben leren kennen, zich *weer* afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. **22** Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord *zegt*: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder” – 2 Petrus 2:20-22.

² https://nl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg

2) Als je bedenkt dat deze ‘Jezus’ zogenaamd ‘geheime kennis’ via Lorber aan zijn gemeenschap wilde overbrengen, kort voor Zijn terugkeer, dan is het verrassend hoe verwarrend en tegelijkertijd onbeduidend deze teksten zijn. Om dit te illustreren, geef ik je een leesvoorbeeld uit een pagina van Lorbers Evangelie van Johannes [ik laat het liever in de Duits staan]:

“Du weißt, daß von hier wegen des starken Felsens, der mit seiner hohen und starken Wand ins Meer hineinragt, zu Lande nach Sibarah³, wo deine Vormaut sich befindet, die du immer in Pacht gibst, kein Weg möglich ist; Man muss also rechten Weges von Sibarah bis hierher auf den bestimmten Landungsplatz Menschen, Vieh und alle anderen Effekten zu Wasser bringen lassen, oder man fährt bei ruhigem Meere, was selten der Fall ist, geraden Zuges nach Pirah, allwo wieder deine Maut ist die nun auf 10 Jahre verpachtet ist. Um aber allen deinen Mauten auszuweichen, haben die reichen Pharisäer durch Roboter (Fronarbeiter) einen Schleichweg durchs Gebirge machen lassen, und zwar schon auf samaritanischen Landesgebiet, und auf diesem Wege machen sie heute den ersten Versuch. Ungefähr bis 2000 Schritte von hier taleinwärts gegen Kana hin werden sie übers Tal brechen an der Stelle, wo über den Bach eine von uns erbaute Brücke führt, die Straße, die noch lange auf deinem Grunde sich fortzieht, über den Bach geht und an des Tales linker Seite sich nach Kana hinaufzieht...” usw. (S. 512).

Hoe saaaaai en langdradig! Als Lorber dit fantasieverhaal eerlijk als een fantasieverhaal had gepubliceerd, dan zou bijna niemand zijn boeken hebben gekocht en dan was zijn naam allang vergeten. Maar omdat hij er het etiket van goddelijke openbaring op plaatste, verkopen zijn boeken nog steeds.

3) Als Lorbers historische romans van goddelijke oorsprong waren, zouden ze mensen helpen tot berouw en bekering te komen en voor hun zonden van God vergeving te vragen. In plaats daarvan zijn Lorbers 11 delen op meer dan 5000 pagina's meestal ondoeltreffende roddels, vergelijkbaar met het Boek van Mormon of de Koran, waar zelden een morele impuls wordt gevonden en vervolgens alleen wordt verwaterd door een lange en ronduit homeopathisch verdunde scherpte. Aan de andere kant heeft het ware Woord van God zoveel voedingswaarde en zout in slechts één vers, dat men de hele ochtend over een zin kan nadenken en erdoor gesticht wordt. Dit is waarom God door Jeremia zegt:

“Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. ²² Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. ... ^{28b} Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren? spreekt de HEERE. ²⁹ Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert? (Jeremia 23:21-29).

4) U kunt zien dat het “grote evangelie” dat u mij gaf niet door Jezus werd gedictieerd wegens de talrijke fouten die bewijzen dat het nooit zo had kunnen gebeuren: Op pagina 482 laat Jakob Lorber zijn “Jezus” zeggen:

“Want of je nu maïskorrels of de edelste parels naar een zeug gooit, ze zal nog steeds met de parels doen wat ze doet met de maïskorrels”.

In de tijd van Jezus was er helemaal geen maïs in Israël, omdat het oorspronkelijk uit Mexico kwam en dit land pas in de 16e eeuw werd gesticht door Christoffel Columbus. Daarna werd het geplant in Europa. Van een ander voorbeeld op pagina 104 wordt gezegd dat een vrouw tegen “Jezus” zei:

“O Jehovah, wat ben je goed! Maar wanneer zou het je wil zijn dat we ons in het openbaar voor de ogen van de wereld verenigen?’ [15] Ik zeg: ‘Ik [i.e. Jezus] heb me al bij je gevoegd ...’”.

In feite werd de goddelijke naam “Jehovah” niet gebruikt in de tijd van Jezus, en afgezien daarvan zou geen enkele jood het hebben aangedurfd deze uit te spreken, laat staan Jezus gelijk te stellen aan Jehovah, want dat zou voor hen absolute godslastering zijn geweest. Maar zelfs de discipelen

³ Naar verluidt (volgens Lorber) een dorpje. “Sibarah aan het meer kende destijds rotsklippen... 2000 jaar geleden was het de landingsplek voor Kapernaüm en Nazareth. Er moet nog een weg bestaan van Kapernaüm naar Sibarah, maar deze eindigt abrupt bij een hangende rand”.

spraken de Heer Jezus nooit aan met “Jehovah” of “Jahweh”, maar zeiden altijd “Rabbi”, “Meester” of “Heer”. Beide voorbeelden maken het zelfs de meest eenvoudige lezer duidelijk dat Lorbers “Jezus” nep bleek te zijn omdat hij sprak in de geest van de 19^{de} eeuw, hoewel hij pretendeert een feitelijk rapport uit de 1^{ste} eeuw te vertolken.

Vandaag leven we in de eindtijd, kort voor de terugkeer van onze Heer Jezus, en toen de discipelen de Heer vroegen hoe het zou zijn in de laatste dagen voordat Hij kwam, zei Hij niet dat Hij tegen het einde profeten zou sturen met nieuwe openbaringen, maar Hij zei dat er uiteindelijk veel valse profeten zullen zijn die velen zullen misleiden. Jakob Lorber behoort net als Mohammed, Swedenborg, Joseph Smith en Ellen White tot deze valse profeten, die elk van hun volgelingen naar het verderf zullen slepen omdat ze een valse Jezus hebben geloofd. Daarom zou ik je op dit punt willen aansporen, beste Georg, om je te bekeren, want volgens de bijbelse bevindingen ben je nu van het geloof afgevallen (1 Timotheüs 4:1). Ik raad je sterk aan om al je Lorber-boeken te verbranden en vanaf vandaag alleen nog in de Heilige Schrift te lezen, want alleen dat is het Woord van God. Volgens de woorden van de Bijbel is iedereen die een ander evangelie predikt “vervloekt”, en Jakob Lorber deed dat. De Schrift verbiedt ons uitdrukkelijk iets aan het Woord van God toe te voegen (Spreuken 30:6, Openb. 22:18), en zeker niet de naam van God te misbruiken door bijvoorbeeld te zeggen: “Zo zegt Jezus: ...”, want het 3^{de} gebod zegt: “U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt” - Deuteronomium 5:11.

Alleen omdat iemand herhaaldelijk de twee geboden van liefde beklemtoonde en de vermeende Jezus-woorden met hoofdletters schreef (“Zeg Ik ... Mijn ... Mij ... Ik” enz.), moeten we niet zo naïef zijn om te geloven dat hij echt een spreekbuis van Jezus was. In Zijn Woord, de Bijbel, heeft de Heer Jezus ons al alles gegeven wat we moeten weten voor onze redding, maar als we, net als Eva, uit pure nieuwsgierigheid luisteren naar de woorden van de slang, die de verboden vrucht van de boom der kennis begeerlijk maken, dan verdienen we terecht de toorn en straf van God. Daarom, beste Georg, spuug deze literaire drug die je geest heeft vertroebeld uit en lees alleen de Heilige Schrift! Dan kan God uw ogen en hart weer openen om Zijn wil te onderscheiden en te begrijpen!

Van nu af aan wil ik bidden dat de Heer je zal verlossen uit de strik van de duivel (2 Timotheüs 2:26). Moge de Heer u genadig zijn om u deze ernstige zonde van het luisteren naar vreemde geesten te vergeven (Deuteronomium 13:2-4) en om u nogmaals berouw en bekering te geven! Je vriend.

Eerder verscheen over Jakob Lorber:

- Wees gewaarschuwd voor mysticus Jakob Lorber”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jacob-lorber.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm