

De Hongersnood van Israël

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/26-15.php, 11-4-2025

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Amos 8:11-12 - “Zie, er komen dagen, spreekt de Heere JHWH, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van JHWH te horen. ¹² Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van JHWH te zoeken, maar zij zullen het niet vinden”.

Deze verbazingwekkende profetie beschrijft Israëls relatie met Gods Woord tijdens haar omzwervingen onder de natiën. Het is een perfecte beschrijving van het **Talmoedische Jodendom**, dat Gods Woord heeft begraven onder lagen van **ijdele traditie**.

De **Talmoed**¹ bestaat uit twee delen:

Ten eerste is er de **Misjna**, het rabbijnse commentaar op de Thora (Pentateuch). Het is gevuld met debat en argumentatie. Niets is concreet en vaststaand. De rabbijnen discussiëren over zaken zoals of vlees en kaas op dezelfde tafel kunnen staan en hoeveel water een ritueel bad valideert.

Ten tweede is er de **Gemara** die bestaat uit rabbijnse commentaren en debatten over de Misjna. De Gemara is dus een commentaar op een commentaar. De Talmoed is in feite een enorme inkapseling van de farizeïsche leer die door de Heer Jezus Christus werd veroordeeld (Mattheüs 13:14-15; 23:1-33; Markus 7:5-13; Johannes 12:37-40).

De Talmoed staat vol met **onzin**, zoals engelen als getuigen op Adams bruiloft en de slang die Maria begeert.

De hongersnood om Gods woorden te horen werd verder verdiept met de verspreiding van **Kabbalah**. Dit wordt verondersteld een derde of “verborgen” Thora te zijn die aan Mozes werd geopenbaard, samen met de Thora (Pentateuch) en de Misjna. Het is gebaseerd op een allegorische interpretatie van de Schrift die geheime en “innerlijke” betekenissen vindt in de woorden en zelfs letters van de Schrift. Het leent veel van het **heidens occultisme**, zoals astrologie en **numerologie**.

Kabbalah bestaat uit een verbijsterende verscheidenheid van doctrines en praktijken. Het is **esoterisch** (geheime leer) en **mystiek** (met de nadruk op intuïtie en gevoel boven rede).

Het chassidische jodendom is doordrongen van de Kabbalah. De geografische focus van Kabbalah is de berg Meron in het noorden van Israël, waar Hillel de Oudere, Shammai, Shimon Bar Yochai en andere invloedrijke rabbijnen begraven liggen. De berg Meron is een belangrijk Joods bedevaartsoord waar beoefenaars op zoek gaan naar spirituele kracht en ‘geluk’. Op de sterfdag van Shimon, *Lag BaOmer* genaamd, de dag waarop hij de diepste geheimen van Kabbalah zou hebben onthuld, bezoeken naar schatting 250.000 mensen de berg Meron op zoek naar zegen en mystieke verlichting.

Lees ook:

“De Synagoge”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Synagoge.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Synagoge.pdf>