

Een Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (september 2010)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.

De Bijbel is erg duidelijk over het feit dat de aanhangers van alle geloven in de komende verdrinking dezelfde wereldmessias zullen navolgen en aanbidden. In Openbaring noemt Johannes hem het beest dat heerschappij zal voeren over de aarde (Openbaring 13)¹.

De wereld stuurt onwrikbaar af op een multigodsdienstige bedeling waarin alle volkeren onder het leiderschap van de Antichrist geestelijk verenigd zullen worden. Zij zullen een openlijke bewondering voor het beest koesteren omdat hij het verdeelde mensdom zal verenigen door alle godsdiensten en politieke verschillen tussen hen te overbruggen. Het zal de culminatie zijn van een geest van wereldeenheid die al geruime tijd werkzaam is om mensen hun overtuigingen te veranderen en de aanvaarding van een nieuwe wereldorde van globalisatie of internationalisme op alle levensterreinen mogelijk te maken.

Dit eerste decennium van de 21^{ste} eeuw is gekenmerkt door een alsmaar sterker wordende stroom van multigodsdienstig denken wat door een groot aantal leiders van alle geloven bevorderd wordt. Ik noem u enkele van de belangrijkste voorbeelden van deze intergeloofsocumene, want zij bereiden allemaal de weg voor de komende wereldmessias:

In **christelijke kringen** is er een groot aantal postmoderne theologen die samen de grondslag leggen voor de opkomende kerk van de 21^{ste} eeuw. Deze kerk staat in het Engels bekend als de *emerging church*. In deze moderne, zogenaamd verlichte kerk worden niet alleen oecumenische bruggen gebouwd tussen de verschillende christelijke kerken, maar ook tussen het Christendom en de niet-christelijke geloven. Zij gaan openlijk uit van het standpunt dat het Christendom niet zo uniek is als we gedacht hebben, omdat wij volgens hen de universele God van alle geloven aanbidden. Deze gemeenschappelijke Schepper-God staat in andere geloven slechts onder andere namen bekend.

Verder wordt aangenomen dat, aangezien wij allemaal dezelfde God aanbidden die Zichzelf door alle geloven aan het mensdom geopenbaard heeft, wij nu samen wachten op de openbaring van de gemeenschappelijke messias van alle geloven. Het is de wereldmessias waarover wij in Openbaring 13 gelezen hebben die inderdaad universeel aanvaard en ook aanbeden zal worden. Onder zijn leiding zullen alle geloven uiteindelijk elkaars handen vatten!

De Heer Jezus staat echter deze eenheid in de weg, omdat Hij boven alle afgoden verheven is. Daarom ontnemen oecumenisten Jezus Christus zijn verheven positie als God en Zoon van God, en ook zijn maagdelijke geboorte die het bewijs is dat Hij niet door een zondig mens verwekt is. Van de Heer Jezus wordt slechts een gewone, menselijke profeet gemaakt die op hetzelfde niveau geplaatst wordt als de messiassen van andere geloven, b.v. Krishna, Boeddha en andere. Dezen worden nu als gelijkwaardige gezanten van God gezien die op verschillende tijdstippen van de geschiedenis allemaal wegbereiders waren voor de eindtijdse wereldmessias die een Utopia op aarde zal inluiden.

Er zijn vandaag veel christelijke kerken die al zover van het bijbelse geloof zijn afgevallen dat zij een *Jezus Christus* zullen aanvaarden die niet maagdelijk is geboren en ook niet echt de Zoon van God is. De Antichrist zal hun taal spreken en aan hun verwachtingen voldoen. Hij zal uit de aarde opkomen en een aards koninkrijk aanbieden aan iedereen. Deze *andere Jezus* die in de liberale, opkomende kerk verkondigd wordt, is heel duidelijk de valse Christus van de eindtijd, namelijk de

¹ Prof. Malan meent dat het *eerste* beest in Op. 13 de Antichrist is. Anderen geloven (zoals ik) dat het *tweede* beest de Antichrist is (de Valse Profeet). Lees "Wie is de Antichrist in Openbaring 13?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf>.

Antichrist. Hij zal aanvankelijk als een vredevorst zijn verschijning maken en alle naties en geloven misleiden om te laten denken dat hij een speciale gezant is van God die gekomen is om vrede op aarde te brengen. Weinig mensen zullen zijn bedrog kunnen onderscheiden.

Verscheidene **orthodoxe joodse** leiders zijn in hetzelfde web van multigodsdienstig denken gevangen. Op 13 oktober 2004, na bijna 2 millennia, is er weer een Sanhedrin in het moderne Israël samengesteld. Dit lichaam bezit echter beperkte macht en wordt slechts door orthodoxe joden erkend. Het nieuwe Sanhedrin bestaat uit 71 vooraanstaande rabbi's en andere joodse geleerden. Deze raad bespreekt onder andere de mogelijkheid om de tempel te herbouwen. Het opspraak wekkende nieuws vanuit het Sanhedrin in Jeruzalem is dat de derde tempel een huis van gebed zal zijn voor alle monotheïstische geloven, waarvan Judaïsme, Christendom en Islam de belangrijkste zijn. De woorden van Jahweh in Jesaja 56:7 worden aangehaald als rechtvaardiging van dit oecumenische standpunt: "...want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken". Deze woorden worden foutief op een multigodsdienstige manier vertolkt om ook erkenning te geven aan de grote buitenbijbelse geloven zoals de Islam.

Er is een joodse website die het idee van "Gods heilige berg" voor alle geloven actief bevordert, namelijk www.godsholymountain.org. Volgens de planning van deze joden zal de tempeldienst verenigd worden met godsdienstige activiteiten in nabijgelegen moskeeën en rooms-katholieke gebedsplaatsen. De uitvoerende directeur van het Tempelinstituut, Jehuda Glick, zegt dat er op de komst van de Messias gewacht wordt, want enkel Hij kan aan Israël toestemming verlenen om de tempel te bouwen. Het Sanhedrin erkent de huidige democratische regering van Israël niet, en zij hebben zich ten doel gesteld om voor het land een koning te kiezen. Dit plaatst de orthodoxe leiders op een gevaarlijk pad, omdat de valse messias zichzelf als een afstammeling van koning David zal voordoen en op Israëls koninklijke troon aanspraak zal maken. Dit bevestigt een profetie van de Heer Jezus waarin Hij 2000 jaar geleden al aangegeven heeft dat Israël een grote oordeelsfout zal begaan door de verkeerde messias te aanvaarden. Hij heeft gezegd: "**Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aanmenen**" (Johannes 5:43).

Israël stuurt erg duidelijk af op een verbond met een valse messias. Zij zullen echter denken dat het de echte Messias is, omdat hij zal strijden voor de redding van Israël en hen het recht zal geven de tempel te herbouwen. Het Sanhedrin houdt het tempelproject voor als een sleutel tot wereldvrede, en daarom heeft de Raad vroeg in 2007 brieven geschreven aan alle regeringen waarin zij aanduiden dat de wereld zich op een ramspoedige koers bevindt. Zij stellen voor dat de tempel naar aanleiding van Jesaja 2:2-4 in Jeruzalem zou herbouwd worden zodat Gods tegenwoordigheid weer ervaren kan worden om vrede op aarde te verzekeren. Volgens deze profetie zal de wet van de Heer vanuit Jeruzalem de hele wereld uitgaan, de naties zullen dit erkennen en eerbiedigen, en dat zal ertoe leiden dat zij van hun zwaarden ploegscharen zullen smeden en van hun speren snoeimessen. Zij zullen de oorlogvoering niet meer leren.

De grote fout die moderne joodse godsdienstleiders maken is de derde tempel als een aanbiddingsplaats voor alle geloven te zien, en dus ook hun beloofde Messias met de andere godsdiensten te delen. Het is tegen deze "andere messias" dat de Heer Jezus heeft gewaarschuwd.

Deze zelfde beoordelingsfout wordt door leiders van de andere grote godsdiensten gemaakt. **Moslims** verwachten ook de wederkomst van Jezus om een vrederijk op aarde te vestigen. In de Koran wordt dikwijls naar Jezus verwezen, maar nooit naar zijn godheid of de heilswaarde van zijn kruisdood. Hij wordt slechts als de zoon van Maria beschreven, en er wordt beweerd dat Mohammed de Trooster is die Jezus heeft beloofd voor het tijdperk na zijn eigen bediening op aarde. Er wordt verwacht dat de Jezus van de moslims naar de aarde zal terugkeren en apocalyptische oorlogen zal voeren samen met de Imam Mahdi om zijn vijanden te onderwerpen en de wereld te islamiseren. Een scenario van deze aard is goed mogelijk tijdens het bewind van de Antichrist, want hij zal in de eerste helft van de verdrukking erin slagen om niet enkel de misleide christenen, misleide zionisten en de islam als zustergodsdiensten te vestigen, maar ook alle andere geloven. Zij zullen allen elkaar de handen vatten.

De **hindoes** geloven ook in de verschijning van een wereldmessias die bekend staat als Krishna en ook Jezus Christus. Hoewel de hindoes niet monotheïstisch zijn, hebben zij drie goden die boven de

andere staan - dat is Brahma, Vishnu en Siva. Brahma wordt als de scheppergod beschouwd. Vishnu wordt als verlosser aanbeden en is tweede in rang na Brahma. Ten derde is er Shiva, die met reproductie en vruchtbaarheid verbonden wordt.

Een van de bijzondere meesters, of avatars, in het hindoeïsme is Krishna, die de achtste incarnatie van de god Vishnu was. De verwachting wordt gekoesterd dat er een nieuwe incarnatie zal zijn van de Avatar die in verschillende tijdperken als Vishnu, Krishna en Jezus bekend waren. Hij zal ook als de Kalki Avatar of Witte Paard Avatar bekend staan omdat hij op een wit paard zal rijden. Kalki Avatar zal de finale overwinning behalen over de boosheid op aarde zodat alle negatieve ervaringen zullen ophouden. Onder zijn bewind zal er vrede en eenheid zijn op aarde.

Er is op het internet ook een artikel geplaatst: *Jezus als een reïncarnatie van Krishna* (www.near-death.com/). Hierin wordt beweerd dat er een grote overeenstemming bestaat tussen Jezus en Krishna, en dit wordt als een bewijs aangevoerd waarom Jezus als een incarnatie van Krishna moet beschouwd worden. De eindtijdse Krishna die Jezus nabootst en beweert dat hij een nieuwe incarnatie is van Jezus, is het scenario voor hindoes waar de Antichrist op zal inspelen. Jezus heeft over de tijd kort voor zijn wederkomst ook gezegd: "Let erop dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden" (Mt. 24:4-5).

Boeddhisten geloven in Boeddha welke naam *de verlichte* betekent. De eerste Boeddha, Gautama leefde zowat 500 jaar voor Christus. Er wordt beweerd dat hij een soortgelijk leven geleid heeft als dat van Jezus en dat hij ook in een strijd met een duivelsfiguur verwickeld was. Boeddhisten kijken uit naar een tijdperk van vrede, harmonie en voorspoed wanneer de vijfde Boeddha, dat is de Maitreya Boeddha, zal verschijnen om over de hele wereld te heersen. Vier Boeddha's zijn reeds verschenen, en wanneer de vijfde komt, zal er naar verwachting een koninkrijk van gerechtigheid en vrede worden gesticht onder zijn heerschappij.

Het huidige menselijke geslacht zal volgens boeddhisten gestaag verslechteren terwijl onrecht, wreedheid en vleselijke begeerten toenemen en de gerechtigheid afneemt. Dit verval zal 2500 jaar, vanaf de tijd van de eerste Boeddha, voortduren totdat de vijfde Boeddha komt. Daarna zal er overal volmaakte gerechtigheid heersen. In de toekomstige "gouden eeuw" zal er geen moord, diefstal, overspel, dronkenschap of armoede zijn. Een toestand van een hemel op aarde zal er dan heersen.

In de boeddhistische eschatologie wordt aan Maitreya Boeddha ook andere titels toegeschreven, waarvan "de Christus" een van de belangrijkste is. De leider van een van de boeddhistische organisaties in Engeland, Benjamin Creme, heeft een boek geschreven met de titel: *Het herverschijnen van de Christus en de Meesters van Wijsheid*. Hierin zegt hij dat spoedig een wereldmessias op het toneel zal verschijnen in wie de messiaanse verwachtingen van alle grote godsdiensten vervuld zullen worden. Voor boeddhisten zal hij de Maitreya Boeddha zijn, voor de hindoes Krishna, voor de joden de Messias, voor christenen Jezus Christus en voor moslims de Imam Mahdi of Jezus.

De misleiding van een wereldmessias die zichzelf onder andere ook Jezus zal noemen, is inderdaad bezig zich over de hele wereld te verspreiden. Dit impliceert ook de **shintoïsten** in Japan. In een boek, *Messias; het verlangen van alle naties*, zegt E.A. Gordon dat het idee in Japan en China postvat dat er een nauw verband bestaat tussen Boeddhisme, Shintoïsme en het Christendom. De schrijver komt tot de conclusie dat deze geloven fundamenteel hetzelfde zijn, maar zich slechts op verschillende manieren manifesteren. Ze verkondigen allemaal geestelijke ontwaking, zelfdiscipline, eenvoud van leven, liefde en de ontwikkeling van goede eigenschappen. In een van de shintotempels staat zelfs een beeld van Jezus Christus, en in een ander een beeld van de god Susa-no-o die met Jahweh in de Bijbel verbonden wordt. Zij staan dus open voor het idee van een universele Christus van alle geloven die de wereld in een vreedrijk zal leiden.

Intussen doen vooraanstaande maar afvallige christentheologen overal in de wereld hun best om Jezus van zijn godheid te ontdoen en van Hem een gewone profeet te maken die op hetzelfde niveau functioneert als de meesters van wijsheid van andere geloven. Om dit te kunnen doen ontkennen zij alle verwijzingen naar bovennatuurlijke aspecten van Jezus' geboorte, openbaar optreden, opstanding en hemelvaart. Zij ontkennen absoluut zijn maagdelijke geboorte en zeggen dat het niet wetenschappelijk verantwoord is in zo'n mythe te geloven. Zij zien Hem dus niet als het volmaakte Lam van God die door de Heilige Geest verwekt werd. Zij zijn ook sterk gekant tegen het geloof in zijn

lichamelijke opstanding uit de dood. Wat zijn wonderwerken betreft beweren sommigen van hen dat Hij een sjamaan was, zoals er vele sjamanen waren in Israël en de volken rondom hen. Een sjamaan is een waarzegger en traditionele genezer, oftewel een toverdokter die goddelijke kennis aan anderen meedeelt, en ook in staat is om genezingen en allerlei occulte kunsten te doen.

Uit de aard van de zaak geloven afvallige theologen ook niet meer in de uniciteit, foutloosheid en goddelijke inspiratie van de Bijbel. Zij schrikken er niet voor terug om de Schrift te vergeestelijken en te verdraaien zoals het hun past. Toen er aan een van hen gevraagd werd wat hij van Johannes 14:6 dacht, waar Jezus zegt dat Hij de weg, het leven en de waarheid is en dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem, was de reactie: “Dit vers is of verkeerd vertaald, of Jezus was verkeerd toen Hij deze stelling maakte, want er zijn beslist vele andere goden in de wereld door wie een mens tot God kan naderen”. Voor hen is Jezus een van de vele meesters van wijsheid, en zij menen dat Hij een geïntegreerde rol heeft om samen met andere bekende meesters te spelen, zoals Mohammed, Boeddha en Krishna.

Jezus is volgens deze theologen niet de unieke God-mens die ver boven alle goden van de heidense naties verheven is. Voor hen is Hij aanvullend opgetreden voor al de andere geloven, en samen vormen deze geloven een groter geheel van Gods openbaringen aan de mensheid. De Bijbel spreekt wél van zo'n valse Christus die door alle geloven zal aanbeden worden. Hij wordt als het Anti-christ-beest beschreven en hij zal namens alle geloven op aarde komen om de mensheid te verenigen en in harmonie te laten samenleven. Wanneer hij zijn satanische vorm van eenheid gevestigd heeft en de hele wereld hem hiervoor zal bewonderen, zal hij tot de volgende stap overgaan om iedereen te dwingen om hem en zijn vader Lucifer te aanbidden (Openbaring 13)¹.

Wat een nietige oefening zal dit niet zijn! De verenigde mensheid zal nog zeggen: “Het is vrede en er is geen gevaar, dan zal een plotseling verderf hun overkomen, zoals de barenswéeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Thess. 5:3). In het midden van de verdrukking zal de Antichrist zichzelf in de herbouwde tempel in Jeruzalem tot God verklaren, met woede op zijn tegenstanders toeslaan en een militaire dictatuur instellen. Elke weigering om hem en zijn beeld te aanbidden en ook zijn getal [666] te ontvangen, zal volgens Openbaring 13:15 met de dood bestraft worden.

Het schrikbewind van het beest en de draak zal van korte duur zijn, want wanneer de ware Christus komt, zullen zij verdeld worden. Johannes zegt: “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Op. 19:19-20). De duivel zal direct daarna voor duizend jaren gebonden en opgesloten worden (Op. 20:1-3).

Dit is het tragische einde van allen die een andere Jezus onder de leiding van een vreemde god aanbeden hebben. Zijn er nog trouwe predikers die opstaan om de misleide massa's te waarschuwen tegen de antichristelijke geest die zal uitmonden in de komst van de Antichrist? Of zijn zij bezig met slapen, zoals de dwaze maagden (Matt. 25)? Zijn er nog mannen en vrouwen met een brandende ijver voor de Heer? Kunnen zij samen met Paulus zeggen: “Ik heb niet nagelaten u heel de raad van God te verkondigen” (Hand. 20:27)?

Ongelukkiglijk zijn er maar weinig leraars die dit met een rein geweten kunnen zeggen, omdat zij niet meer streng bij de Bijbel blijven. In zijn laatste brief die Paulus kort voor zijn dood aan Timotheüs geschreven heeft, zegt hij: “predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2 Tim. 4:2-4).

Wij leven nu in de tijd dat het gehoor van de massa's gestreeld wordt door christelijke fabels of mythes, m.a.w. verbloemde leugens. Een van de ergste fabels is die van de historische Jezus die naar bewering niet God is maar een sterfelijk mens en die ook niet uit de doden is opgestaan. Zij

voelen zich vrij om gebed te vervangen door zogenaamde christelijke meditatie en ook andere leerstellingen terzijde te schuiven zoals het henzelf past. Zij nemen de waarschuwingen van de Heer niet ernstig dat er in de eindtijd een grote verdrukking zal komen zoals nog nooit op aarde is geweest, maar zij verkiezen liever het koninkrijksscenario van een wereldwijde opwekking waaraan alle mensen en alle geloven deel moeten hebben.

Evangelische leraars zijn er echter toe gebonden om alle leringen van de Bijbel te verkondigen, vooral de leringen over rechtvaardigmaking, heiligmaking en de wederkomst van Christus. Wat de eschatologie of leer van de eindtijd betreft moeten zij ook de zalige hoop van de opname verkondigen, omdat ware christenen niet voor de toorn van God bestemd zijn zoals die tijdens de Grote verdrukking zal uitgegoten worden. Christenen die deze verwachting hebben, bereiden zich voor om de ware Jezus als de hemelse Bruidegom in de lucht te ontmoeten. Zij wachten dus niet op de valse christus die kort na de opname geopenbaard zal worden om de hele wereld te verenigen en te misleiden om hem als God te aanbidden.

Zij die de hemelse roeping van de Kerk niet begrijpen, beijveren zich voor de vestiging van een aards koninkrijk, nog voor de wederkomst van de Heer Jezus. Zij werken thans mee om een nieuwe wereldorde van politieke, godsdienstige en economische eenheid op te richten. In hun koortsachtige pogingen om de hele wereld in een betere plaats te transformeren, verwachten zij grote opwekkingen die de hele wereld van gedaante zullen veranderen. Zij maken het zo gemakkelijk als mogelijk is voor de mensen om deel te nemen aan deze beweging, en daarom ook is het geen ware opwekking.

Gaan zij hun dromen over een koninkrijk realiseren? Ongelukkiglijk op een misleide wijze, wanneer de Antichrist na de opname als de vredevorst en ruiter op het witte paard op het toneel verschijnt. Hij zal inderdaad de wereld en alle gelovigen verenigen en allen ertoe bewegen hem te aanbidden. De voorbereidingen voor deze komende bedeling worden in de Bijbel niet een grote opwekking genoemd maar de grote afval van de laatste dagen. Paulus zegt: "Laat niemand u op enigerlei manier misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de weteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoe" (2 Thess. 2:3-4).

Laat ons echter in deze tijd van toetsing aan de ware Christus trouw blijven, zodat wij waardig geacht worden al die dingen die komen te ontvluchten en te bestaan voor de Zoon des mensen (Luk. 21:36). Terwijl zij die vuil zijn, nog vuiler zullen worden, moeten de heiligen ernaar streven om nog heiliger te worden (Op. 22:11). Petrus zegt: "Omdat deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en u daarheen spoedt ... Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem gevonden te worden in vrede (2 Pet. 3:11-14).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)