

# Van Intellectualisme tot Christus

## *Het getuigenis van John Berridge (1716-1793)*

<http://wayoflife.org/fbns/intellectualism-to-christ.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling ([HSV](#))  
Vertaling en voetnoten door M.V.

John Berridge<sup>1</sup> was een “Fellow” (lid van het universiteitsbestuur) van Clare College, Cambridge. Het volgende komt uit zijn *Works* (London: Simpkin, Marshall, 1938), pp. 358-359:

Toen ik voor het eerst aan de universiteit kwam, wijdde ik mij ijverig aan mijn studies, denkend dat menselijke geleerdheid een noodzakelijke kwalificatie was voor een theoloog, en dat niemand hoorde te prediken tenzij hij een graad aan de universiteit had behaald.

Derhalve bestudeerde ik de klassieken, mathematica, filosofie, logica, metafysica, en ik las de werken van onze meest eminente theologen; en dit deed ik twintig jaar lang; en al die tijd week ik meer en meer af van de waarheid die in Jezus is; tevergeefs hopen licht en lering te kunnen ontvangen uit menselijke wijsheid, maar die alleen verkregen kan worden uit het Woord van God en gebed.

Gedurende die tijd werd ik door sommige mensen als een methodist<sup>2</sup> beschouwd, enkel omdat ik wat ernstiger was en mij meer moeite gaf in mijn bediening dan sommige anderen van mijn broeders; maar, in waarheid, was ik helemaal geen methodist, want ik was met hen niet bekend, en kon hun fundamentele doctrines niet verdragen over rechtvaardiging door geloof, en vond het erg aanmatigend van hen zo te prediken.

Maar toen het God behaagde mijn ogen te openen, zo'n half jaar geleden, toonde en leerde Hij mij andere dingen. Nu zag ik dat niets mij zozeer van de waarheid afhield als het verlangen naar menselijke wijsheid. Ik nam nu waar dat het moeilijk was voor een wijze of geleerde om gered te worden, net zoals voor een machtige of aanzienlijke - 1 Korintiërs 1:26. Nu zag ik in dat God de dwaaze dingen van deze wereld uitkoos, om de wijzen te beschamen, om twee duidelijke redenen; ten eerste: opdat geen vlees zou roemen voor Zijn aangezicht - 1 Kor. 1:29; en ten tweede: dat het geloof niet kan bestaan, noch voortgebracht worden, door de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God - 1 Kor. 2:5.

Nu onderscheidde ik, dat niemand het Woord van God kan begrijpen dan door de Geest van God - 1 Kor. 2:12. Nu zag ik, dat elke gelovige gezalfd was met de Heilige Geest, en daarbij tot de kennis geleid werd van alle nodige waarheden - 1 Johannes 2:20; en, uiteraard, dat elke ware gelovige gekwalificeerd is om het evangelie te prediken, gesteld dat hij de gave tot spreken bezit. Nu zag ik, dat de leer van de methodisten over rechtvaardiging door geloof de echte leer van het evangelie is; en ik was niet langer verwonderd over het succes dat die predikers ontmoetten, of zij nu predikanten waren of leken. Zij predikten Gods leer, en Christus bezat die; en zovelen werden dagelijks aan het geloof toegevoegd.

---

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> John Berridge (1716 - 1793) was een Engels evangelisch revivalist en hymnist. (Wiki).

<sup>2</sup> Het methodisme is een stroming in het protestantisme en vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw. Het is de resultante van een toenmalige opwekkingsbeweging met piëtistische trekken die zijn start had in het jaar 1738 in de Kerk van Engeland, de Anglicaanse Kerk. (Wiki).