

# Het “ik kan het niet weten” geloof

Door Ken Ham, 19-3-2024,

[https://twitter.com/aigkenham/status/1770057078964408759?ref\\_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/aigkenham/status/1770057078964408759?ref_src=twsrc%5Etfw)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



In de loop der jaren ben ik verschillende keren aanbidders tegengekomen van wat ik de “Ik kan het niet weten”<sup>1</sup> religie zou noemen. Toen ik Shrewsbury, Engeland, de geboorteplaats van Charles Darwin, bezocht, liep ik langs een Unitarische kerk met een plaquette aan de muur waarop stond dat Darwin deze kerk bezocht toen hij een kind was. Op dat moment was ik ontstemd over de valse leer die Charles Darwin als kind zou hebben ontvangen.

Toen las ik op de deur van de kerk een bordje:

**“Niemand heeft de enige waarheid”.**

Dat is een interessante uitspraak. Ik had zin om naar binnen te gaan en te vragen of dit zelf een “ware” uitspraak was en te zien wat voor reactie ik zou hebben gekregen! Deze verklaring is er een die zegt dat mensen niet zeker kunnen weten of ze de waarheid hebben – de “Ik kan het niet weten” religie! Uiteraard, als mensen beweren dat ze “het niet kunnen weten”, hoe kunnen ze er dan zeker van zijn dat ze weten dat ze het niet kunnen weten?

Zelfs als we het over “waarheid” hebben, moeten mensen lenen van een bijbels wereldbeeld om dat te doen. Hoe kan men zonder een absolute autoriteit de ultieme “waarheid” bepalen? En als ze het over “waarheid” hebben, gebruiken ze de wetten van de logica, die alleen bestaan omdat God ze heeft geschapen!

Ik kwam ooit een aanhanger van de “I Can’t Know” religie tegen tijdens het kijken naar een film in een bioscoop. Vanwege op handen zijnde media-interviews (het Creation Museum was te zien in de film), moest ik kijken naar wat een vulgaire en godslasterlijke film bleek te zijn met de God-spottende komiek Bill Maher<sup>2</sup>: Religulous.

<sup>1</sup> Engels: “I Can’t Know” religion.

<sup>2</sup> William (Bill) Maher jr. (New York, 20 januari 1956) is een Amerikaans komiek, acteur, presentator, televisieproducent, filmproducent en auteur. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Bill\\_Maher](https://nl.wikipedia.org/wiki/Bill_Maher)

Hoewel Maher in deze film de spot drijft met moslims en joden, was zijn gif vooral gericht tegen het christendom. Zijn favoriete zin in de film over de zin van het leven – en ook wat er gebeurt nadat iemand sterft – is dat men het gewoon “niet kan weten”.

Maher realiseert zich blijkbaar niet dat hij een zogenaamde “logische drogreden” begaat. Wanneer hij zegt dat je “het niet kunt weten”, staat hij erop dat hij zelf weet dat een persoon “niet kan weten”. Ik herinner me dat toen Bill Maher me interviewde (dat is een ander interessant verhaal over hoe hij ons misleidde om dit interview te krijgen) dat hij boos op me werd toen ik hem antwoorden op zijn vragen bleef geven. Zijn producer snauwde me zelfs af en zei zoets als: “Heb jij overal antwoorden op!” Ze hielden er niet van dat een christen het geloof logisch verdedigde en antwoorden gaf op vragen die Gods Woord en het christelijk geloof aanvielen. Hij was eigenlijk op zoek naar een filmfragment voor zijn film om het christendom te denigreren. Bill Maher blijft tegen me zeggen dat ik niet kan zeggen dat ik het weet!

Dit is dezelfde misvatting als deze unitarische kerk die zegt: “niemand heeft de enige waarheid”. Of zoals de persoon die me ooit vertelde dat er geen absolute waarden zijn – wat, zoals ik hem aangaf, een absolute uitspraak was!



Nu denkt Bill Maher dat hij niet-religieus is, maar hij heeft echt een religie: het “I Can’t Know” geloof! Dat is zijn geloofssysteem. Maher denkt dat hij kan bepalen welke waarheid hij wil geloven. Het is uiteindelijk een vertrouwen dat hij stelt in de mens en zijn redenering – in plaats van op God te vertrouwen. Hij denkt dat hij zijn eigen god kan zijn.

Bij Answers in Genesis verkondigen wij een “Ik **kan** het weten” geloof: het christendom!

Zoals Gods Woord in 1 Johannes 5:13 zegt:

“Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”.

En ook in 1 Johannes 5:20:

“Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven”.

De “I Can’t Know” religie vernietigt levens en laat mensen achter zonder doel en betekenis, en het scheidt hen uiteindelijk voor altijd van hun Schepper. Het is onlogisch en negeert de feiten van zowel de wetenschap als de Schrift. Het is een toevluchtsoord voor rebellen dat het vaakst wordt vermomd als intellectualisme. Het is een blind geloof.

Bedenk nu dat er altijd een geloofsaspect is, omdat we eindige geschapen mensen zijn. Maar het christendom is geen blind geloof. Het is een objectief geloof – een geloof, gebaseerd op Gods Woord, dat betekenis geeft aan alles wat we waarnemen en ervaren. Het is het enige ware geloof. En het is een geloof dat observationele wetenschap keer op keer op veel verschillende manieren bevestigt.

“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6)

Het “Ik **kan** het weten” geloof verandert levens. Mensen kunnen Christus nu kennen en zullen voor eeuwig met hun Schepper doorbrengen. Dat is waar Answers in Genesis over gaat: levens veranderen voor nu en de eeuwigheid. Zou het niet geweldig zijn om op een dag een getuigenis van Bill Maher te zien, waaruit blijkt dat hij is veranderd van het “Ik kan het niet weten” geloof naar het “Ik kan het weten” geloof? Laten we bidden dat Bill en atheïsten zoals hij de Heer Jezus zullen leren kennen als hun persoonlijke Verlosser.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>