

De zonde van homoseksuele praktijk

En hoe dit overwonnen kan worden

Prof. Johan Malan, Middelburg, Zuid-Afrika (2008)

Vertaling en voetnoten door M.V.

Het volgende is een korte opsomming van gedeelten uit *The Handbook for Spiritual Warfare* van dr. Ed Murphy (Thomas Nelson Publishers Inc., Nashville, 1992). Aanvullende gegevens werden uit andere bronnen toegevoegd. (Schriftaanhalingen komen uit die 1933-vertaling van de Afrikaanse Bijbel (AB), zoals in 1953 herzien. Aanhalingen uit de Nieuwe Afrikaanse Vertaling 1983 worden als NAV aangeduid).

De Bijbel veroordeelt ten sterkste alle vormen van homoseksuele activiteiten. De eerste verwijzing ernaar vinden we met betrekking tot Sodom en Gomorra in Genesis 19. Het woord *sodomiet* is afgeleid van de boze gewoonten van de bewoners van deze steden. Dit woord wordt dikwijls in de *King James Version* van het Oude Testament gebruikt: “There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a **sodomite**¹ of the sons of Israel” (Deut. 23:17; vgl. 1 Kon. 14:24²; 15:12²; 22:46 [22:47² in AB en SV]; 2 Kon. 23:7²). In de AB wordt “sodomiet” in de genoemde teksten als “skandseuns” vertaald, en in de NAV als “manlike prostitute”.

Homoseksualiteit wordt uitdrukkelijk door God verboden in de oudtestamentische wetten die het seksuele gedrag van Zijn volk regelen: “Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel” (Lev. 18:22 SV). “Met ‘n manspersoon mag jy geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel” (Lev. 18:22 AB). “Jy mag nie ‘n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is ‘n afstootlike sonde” (NAB).

De verwerping van deze praktijk blijkt ook uit volgende tekst: “Gij zult geen hoerenloon noch **hondenprijs** in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel” (Deut. 23:18 SV). Het Hebreeuwse woord voor sodomiet of mannelijke prostitué is *keleb*, wat letterlijk *hond* betekent. De NAV vertaalt de tekst zo: “Wanneer jy ‘n gelofte afgelê het, mag jy nie die loon van ‘n prostituut, of dit nou dié van ‘n man of ‘n vrou is, na die huis van die Here jou God toe bring nie. Hy het ‘n afkeer van hierdie twee dinge”.

In Leviticus 18:22-30 wordt homoseksualiteit vijf keer een gruwel genoemd. Het was zo afstotelijk in de ogen van de Heer dat daarop de doodstraf door steniging stond: “Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!” (SV). De NAV zegt: “Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ‘n afskuwelike sonde. Hulle moet doorgemaak word. Hulle verdien die dood”.

In het Nieuwe Testament, in Romeinen 1:18-32, wordt deze seksuele zonde als een van de schrikwekkende gevolgen gezien van de menselijke rebellie tegen de heerschappij van God. In de verzen 26-28 zegt de apostel: “Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen plegen schaamteloze handelingen met mannen en ontvangen het verdiende loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet betamen” (HSV)

Homoseksualiteit is net zo algemeen in nieuwtestamentische tijden als in oudtestamentische tijden voorgekomen; vandaar Paulus’ verwijzing hiernaar in Rom. 1:26-28 en 1 Tim. 1:9-10. Homoseksualiteit is een probleem dat onder beide geslachten voorkomt. *Homo* betekent *hetzelfde* of *gelijk*. Dit verwijst niet uitsluitend naar mannen. “Lesbianisme” is gewoon een woord dat vrouwelijke homoseksualiteit aangeeft.

¹ SV: schandjongen.

² SV: schandjongens.

Proff. Walvoord & Zuck (*The Bible Knowledge Commentary*, blz. 516), zeggen: “Homoseksualiteit en mannelijke prostitutie waren vooral kenmerkend in de Griekse en Romeinse samenlevingen. Plato heeft de lof bezongen van homoseksuele liefde in *Het Symposium*. Nero, die keizer was in de tijd dat Paulus zijn brief schreef aan de Korinthiërs, heeft op het punt gestaan om met de jongen Sporus in het huwelijk te treden. Dit incident was slechts buitengewoon in zijn uiterlijke vorm, aanzien 14 van de 15 eerste Romeinse keizers homo- of biseksueel waren”. Biseksualiteit duidt op een iemands seksuele verhouding met zowel mannen als vrouwen.

Homoseksuele activiteit is niet het gevolg van de biologische make-up van bepaalde mannen of vrouwen, vermits er geen homo-genen bestaan die overgeërfd kunnen worden. Het is allereerst aangeleerd gedrag³. Alles wat aangeleerd is kan, indien nodig met enige hulp, weer afgeleerd worden. Homoseksuelen kunnen dus hun zondig seksueel gedrag afleren net zoals immorele heteroseksuelen hun gedrag kunnen afleren. En homoseksueel gedrag kan net zoals andere zonden volkomen vergeven worden.

Personen met ernstige homoseksuele binding hebben groepsondersteuning nodig om hen te helpen daarvan bevrijd te raken. Weinig homoseksuelen zullen dit zelf kunnen doen. Homoseksuele binding is een van de ergste vormen van seksuele binding die de mens bekend zijn.

Paulus zegt het volgende over verlossing van deze en andere zonden: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen gemeenschap hebben, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11 En sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen, en geheiligd, en gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God” (1 Kor. 6:9-11).

Dr. Ed Murphy zegt: “Hoewel ik niet de grote bindende kracht van homoseksuele begeerte onderschat, wil ik nadrukkelijk verklaren dat Gods verlossende kracht beschikbaar is voor allen die praktiserende homoseksuelen zijn, alsook voor degenen die door homoseksuele begeerten geteisterd worden. Dezelfde God die in Paulus’ tijd van homoseksuelen nieuwe mensen gemaakt heeft, is nog steeds bezig om mensen tot wedergeboorte te brengen en nieuw te maken (2 Kor. 5:17)”.

Overwinning over de zonde

Een jonge vrouw in Hollywood werd naar de Heer geleid toen zij reeds vijf jaar lang een praktiserende lesbienne was. Zij vertelt het volgende verhaal over haar bekering en de geleidelijke genezing van haar seksualiteit:

“Een groep christenen hebben nabij Hollywood over Christus getuigd. Terwijl zij het evangelie met mij deelden, kwam er bij mij het verlangen om de Heer te kennen zoals zij Hem kenden. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik de liefde die God voor mij heeft begrepen. Ik was erg opgewonden: God heeft zelfs mij lief! Ik heb Hem daar als mijn Verlosser aangenomen en ben naar huis gegaan met vrede in mijn hart. Ik heb een grote blijdschap ervaren over de werkelijkheid van Zijn liefde voor mij. Zoals in het geval van de vrouw die overspel pleegde (Joh. 8:1-11) heeft de Heer mij niet veroordeeld maar vergeven.

De mensen die mij naar Christus leidden, hebben niet van mijn lesbische vriendin geweten. Zij hebben niets over homoseksualiteit gezegd. Op weg naar huis toe sprak de Heer echter in mijn hart. Ik wist dat deze verhouding voor Hem onaanvaardbaar was en dat ik daarmee zou moeten breken als ik in Zijn koninkrijk wou leven. Dat was een van de moeilijkste dingen die ik ooit in mijn leven gedaan heb, maar ik was vastberaden, en heb volgens Gods wil gehandeld. Mijn vriendin heeft dit niet begrepen en haar hart was gebroken. Ik had ook veel hartzeer, maar heb haar verlaten.

³ De belangrijkste oorzaken van homoseksuele praktijk meen ik zo te kunnen formuleren: overgave aan de zondenatuur; aangeleerd; omgevingsinvloeden; psychische verstoring; demonische invloed/binding, of een combinatie van deze dingen. Meer weet ik er niet van, maar wat ik echter wel weet is dat God homoseksuele praktijk duidelijk afkeurt, dat homoseksuele praktijk tegennatuurlijk en schandelijk is, en dat homoseksuele praktijk kan afgeleerd worden, net zoals mensen heteroseksuele immorele praktijken kunnen afleren; zeker met Gods hulp. (M.V.)

Ik heb me bij de groep christenen aangesloten die mij het evangelie verkondigd hadden. Zij waren jonge volwassenen. Ik heb hen later over mijn homoseksuele problemen verteld. Zij zijn als familie voor mij geworden en zijn als een ondersteuningsgroep voor mij opgetreden. Ik zou het geestelijk niet overleefd hebben als ik hun volle ondersteuning niet had gekregen. Zij hebben het Woord van de Heer aan mij geleerd, en ook hoe te bidden en van mijn Verlosser te getuigen. Ik ben bijna drie jaar door een emotionele storm gegaan, en wist niet hoe sterk die homoseksuele emoties in mijn gedachten, mijn lichaam en in heel mijn wezen waren. Soms heb ik gedacht dat ik het niet zou halen, maar door de Heer Zijn genade heb ik het gekund.

Ik heb mij weerhouden van alle seksuele verhoudingen. Wanneer de begeerten sterk in mij opkwamen, heb ik voor kracht de Heer aangeroepen en Hij was getrouw. Ik heb het ook aan mijn christelijke ondersteuningsgroep verteld wanneer de verzoeken bijna ondraaglijk werden. De Heer is gestaag maar zeker mijn seksuele oriëntatie beginnen veranderen. Hij moest mij geheel en al veranderen, vooral ook emotioneel. Onze seksualiteit is zo verweven met onze emoties, ons zelfbeeld, verstand en onze wil, dat dit transformatieproces mijn hele persoonlijkheid heeft veranderd.

Ik heb beseft dat mijn seksuele oriëntatie niet primair biologisch was. Het was het gevolg van omgevingsinvloeden, emoties en ook verkeerde besluiten die ik over een lange tijdsperiode heb genomen. Door Gods genade heb ik beseft dat ik kon veranderen om seksueel op mannen te reageren, en niet op vrouwen. Deze verandering is door drie overlappende fases gegaan:

- Ik ben begonnen met vrouwen anders te zien - zij zijn mijn zusters en niet mijn minnaressen. Ik heb geleidelijk mijn seksuele drang naar andere vrouwen verloren.
- Daarna begon ik, voor de eerste keer, op een positieve manier aandacht te krijgen voor mannen. Sommige van mijn broeders waren zo mooi als mannen en als mijn nauwe vrienden, dat ik de negatieve oriëntatie verloor die ik voorheen kende.
- Als laatste begon ik mij seksueel tot mannen aangetrokken te voelen. Dit was een wonderwerk. De gedachte aan een seksuele verhouding met een man was vroeger voor mij net zo walgelijk als wat een homoseksuele verhouding voor heteroseksuele mensen is.

Ik ben nochtans niet begonnen met over de mogelijkheid te fantaseren over het hebben van seks met elke aantrekkelijke man, want dit zou eveneens zonde geweest zijn. Ik heb slechts het feit aanvaard dat een huwelijk met een goede christelijke man voor mij aanvaardbaar zou zijn. Ik heb zo een mogelijkheid in het vooruitzicht gesteld, zoals elke normale vrouw dit zou doen. Toen deze verandering begon post te vatten, heb ik beseft dat ik waarlijk een nieuwe schepping in Christus was. De zonde had mij ontaard en mij een leven laten leiden dat tot oneer van God was. Hij gaf mijn vrouwelijkheid terug, en hiervoor dank ik Hem met mijn hele hart.

(PS: Deze jonge vrouw is later getrouwd en is moeder van een paar kinderen geworden)

Homoseksualiteit in de kerk

De strijd tegen homoseksualiteit vormt een van de belangrijkste dimensies van geestelijke oorlogvoering waarin de kerk vandaag betrokken is. De zgn. "Gay Rights Movement" is als een georganiseerde socio-politieke beweging naar voren getreden om openlijke homoseksualiteit in de samenleving én in de kerk aanvaard te krijgen.

Als gelovigen moeten we fair zijn voor homoseksuelen. We moeten erkennen dat de homobeweging niet allen van hen vertegenwoordigt. Het is mogelijk dat veel meer homoseksuelen weigeren te participeren in deze corrupte beweging dan enkel zij die er deel van uitmaken. De meeste homoseksuelen of anderen die te kampen hebben met homoseksuele lusten zijn niet geïnteresseerd in het vertonen van hun seksualiteit voor de media en de massa's. Zij willen niet halfnaakt en vulgair door de straten paraderen. Het zijn dus mensen die onze liefde en vriendelijkheid verdienen, ons medeleven en ook ons christelijk getuigenis. Allen zijn zij zondaars wier beschadigde seksualiteit in het focuspunt van hun leven is komen te staan.

De huidige homoseksuele beweging wendt grote pogingen aan om onze kerken en zelfs de geleerden van de woordbedienaars binnen te dringen. Zij richten zich ook op conservatieve evangelische

kerken. Dit is een van de ernstigste problemen die de moderne kerk teisteren. (Einde van opsommende uittreksels uit dr. Murphy's boek).

De aanvaarding van een homoseksuele levenswijze wordt openlijk door verscheidene "christelijke" websites bevorderd. Een voorbeeld hiervan is www.mcccchurch.org die de beschouwing weerspiegelt van de Metropolitan Community Churches. Door de volgende stelling in een artikel, *The Bible and Homosexuality*, openbaart dr. Mona West een grote onkunde over historische feiten: "Het woord 'homoseksualiteit' is een modern woord dat niet in bijbelse tijden bestond. Bijbelse schrijvers hadden geen begrip van seksuele oriëntatie of seksuele ontwikkeling zoals wij dat vandaag verstaan". Het feit is echter dat "homoseksualiteit" slechts een modern woord is voor het eeuwenoude verschijnsel van sodomie.

In het artikel, *Homosexuality; Not a Sin, Not a Sickness*, zegt Rv. Elder Don Eastman onder andere:

"Het mooiste woord in het Evangelie van Jezus Christus is 'elkeen'. Al de beloften van God zijn voor alle mensen bedoeld. Dit sluit homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in. Hoe tragisch is het niet dat de christelijke kerk homoseksuele mensen uitgesloten en vervolgd heeft! Wij zijn allemaal geschapen met een sterke behoefte aan persoonlijke verhoudingen. De kwaliteit van ons leven hangt af van de liefde die wij met anderen delen, ongeacht of zij onze familie, vrienden, metgezellen of collega's zijn. Toch ervaren lesbiennes en homoseksuele mannen vijandige houdingen in de samenleving en wordt hen dikwijls verboden om gezonde verhoudingen aan te knopen.

De houding van de christelijke kerk stond vele eeuwen lang negatief tegenover menselijke seksualiteit ... Zij hebben homoseksuele daden als zonde bestempeld ... Het goede nieuws is dat ... de opkomst van een sterke lesbische en gay gemeenschap, alsook de bevindingen van wetenschappelijke studies over homoseksualiteit, die christelijke kerk gedwongen hebben om meer onderzoek naar deze zaken in te stellen. Een toenemend aantal theologen en Bijbelkenners erkennen nu het feit dat de Bijbel liefdevolle, verantwoordelijke, homoseksuele verhoudingen niet veroordeelt. Om deze reden horen gay mannen en lesbiennes - gewoon zoals zij zijn - in christelijke kerken aanvaard te worden en homoseksuele verhoudingen behoren bevestigd en gevierd te worden!"

Dit standpunt is het gevolg van humanistisch denken. Humanisme is een onbijbelse, mensgeoriënteerde ideologie die de christelijke theologie extensief heeft aangevallen om haar duidelijke leerstellingen af te zwakken en aan te passen aan de behoeften en ideeën van de moderne samenleving. Het gezag van de Schrift wordt ondermijnd door het herinterpreteren van "controversiële" leerstellingen, op zo'n manier dat ze compleet aan de kant worden gestoten of verworpen door degenen die ze niet willen gehoorzamen.

Wij zijn allen rekenschap verschuldigd aan God voor hoe wij Zijn Woord behandelen, en hoe wij zijn Zoon eren, Hij die mens is geworden om ons te onderrichten in de wegen van gerechtigheid en aan het kruis verzoening te doen voor onze zonden - inbegrepen de hoogstverachtelijke zonde van homoseksualiteit.

Lees verder:

- ☞ [Emerging-leider Tony Jones: 'Homo-, bi- en transseksualiteit mag'](#) (manna-vandaag.nl)
- ☞ [Todd Friel on the Emerging Church and Homosexuality](#)
- ☞ [A matter of time before ROB BELL says publicly practicing homosexuality is OK for christians](#)
- ☞ De tolerante mannen van Sodom: [Palm Springs](#), & [Eaton County](#), & [Michigan](#), & [San Francisco](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm