

Homoseksualiteit

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))

We bespreken dit onderwerp niet naar wat *MENSEN* er (tegenwoordig) over denken. Het gaat er niet om hoe *IK* erover denk, noch hoe *U* erover denkt, maar hoe *GOD* erover denkt, de God “in Wiens hand uw adem is” (Daniël 5:23).

Hoe God erover denkt, wat namelijk de WAARHEID is, lezen we in Zijn Woord:

Joh 17:17 ... Uw woord is de waarheid.

Rom 15:4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven ...

2 Tim 3:16-17 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing ...

2Pet 1:21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben [ze] gesproken

1Joh 2:5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden.

Homoseksuele praktijk is een GRUWEL wat vanouds de doodstraf verdient:

Lev 18:22 Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

Lev 20:13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen voorzeker gedood worden; hun bloed is op hen!

Homoseksuele praktijk is tegennatuurlijk, ontierend en schandelijk:

Rom. 1:24-28 Daarom **heeft God hen ook overgegeven** in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te ontieren ... 26 Daarom **heeft God hen overgegeven** tot oneerbare driften; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het [gebruik] tegen nature; 27 En evenzo ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelf ontvangende. 28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo **heeft God hen overgegeven** in een verkeerd denken, om te doen dingen, die niet betamen.

Zowel de seksuele contacten onder vrouwen (lesbo's) als die onder mannen (homo's) worden hier op de korrel genomen.

We lezen in dit gedeelte drie keer “God heeft hen overgegeven”. Als een mens God verwerpt of Hem naar zijn eigen denkbeeld kneedt, dan zal God hem overgeven om zijn eigen weg te gaan.

In plaats van onmiddellijk aan hen het doodsoordeel te voltrekken, geeft God hen over aan de begeerten van hun harten. Zij die God niet willen dienen worden overgegeven aan moreel verval.

Niet weerhouden door God vervallen zij in steeds diepere immoraliteit. Niet weerhouden door God kunnen zij gegrepen worden door venerische ziekten, en tegenwoordig vooral AIDS, vermits deze ziekten overgedragen worden door immorele, vrije seksuele contacten!

Praktiserende homoseksuelen gaan verloren:

1Kor 6:9-10 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders (*pornoi*), noch afgodendienaars (*eidólolatrai*), noch overspelers (*moichoi*), noch ontuchtigen (*malakoi*), noch die bij mannen liggen (*arsenokoitai*), noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

1Kor 6:9-10 (KJV) Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators (*pornoi*), nor idolaters (*eidólolatrai*), nor adulterers (*moichoi*), nor effeminate (*malakoi*), nor abusers of themselves with mankind (*arsenokoitai*). Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.

De King James bijbel vertaalt *arsenokoitai* als “abusers of themselves with mankind”: dit betreft zowel lesbo’s, homo’s als bisexuelen¹, dus homoseksuelen in brede zin.

Ook travestieten ontspringen de dans niet. De King James vertaalt *malakoi* met “effeminate”: ontuchtige verwijden.

Wat vrijzinnige theologen of andere schippers in onze huidige maatschappij ook verklaren, het Woord Gods is glashelder: praktiserende lesbo’s en homo’s, en ook alle ontuchtige hetero’s of bisexuelen gaan verloren!

Condomen e.d. kunnen bepaalde directe straffen, zoals venerische ziekten en AIDS, wel tegenhouden, maar uiteindelijk zullen al deze schandelijke beoefenaars de eeuwige straf ondergaan.

Homoseksuele praktijk gaat in tegen de gezonde leer:

1Tim 1:10 De hoereerders, hun, die bij mannen liggen (*koitais*), de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is.

Homoseksualiteit werd in Sodom bestraft, als een voorbeeld voor ons:

Gen 18:20 Voorts zeide de HEERE: Daar het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en omdat haar zonde zeer zwaar is ...

Gen 19:5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die deze nacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. (HSV).

Luk 17:29-30 Maar op de dag, op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en verdief ze allen. Evenzo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

2Pet 2:4-10 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft ... En de oude wereld niet heeft gespaard ... En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet voor hen, die goddeloos zouden leven; En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, [daaruit] verlost heeft ... Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden; Maar allereerst degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen ...

Jud vs 7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden er rondom, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn ...

Conclusie en slotwoord:

¹ Deze hele groep noemt men tegenwoordig *holebi's*: homo's, lesbo's en bisexuelen.

De Schrift, het Woord Gods, is duidelijk: praktiserende homoseksualiteit is een gruwel en is opstand tegen God.

Wil men dan de straf ontlopen dan helpt niet zoiets als ‘aidspreventie’, niet het condoom en geen ander uiterlijk lapmiddel.

Wat wél helpt is innerlijke omkering, namelijk berouw en bekering:

1° afkeer en ommekeer van deze zedeloosheid, en

2° verzoening met (en hulp van!) uw Heer, de Schepper en eigenaar van uw leven.

1Kor 6:10-11 Dwaalt niet; noch hoereerders, ... noch die bij mannen liggen, ... zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest van onze God.

Marc Verhoeven

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm