

Een boek over alomtegenwoordige homoseksualiteit in het Vaticaan

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/20-24.php

Vertaling en plaatje door M.V.



Het volgende is een fragment uit “Bombshell book alleges”, CBSNews, 15 februari 2019:

“Een homoseksuele Franse schrijver heeft het deksel opgelicht van wat hij noemt een van ‘s werelds grootste homogemeenschappen, het Vaticaan, waarbij hij inschat dat de meeste van haar prelaten homoseksueel neigen te zijn, en veel van de huidige crisis in de katholieke kerk toe te schrijven is aan een interne strijd.

In het explosieve boek *In the Closet of the Vatican (In de kast van het Vaticaan)*, beschrijft auteur Frederic Martel een homoseksuele subcultuur in het Vaticaan en roept de hypocrisie uit van katholieke bisschoppen en kardinalen die in het openbaar homoseksualiteit afkeuren, maar privé dubbele levens leiden.

Los van het onderwerp is het boek verbluffend voor de toegang die Martel had tot het innerlijke heiligdom van de Heilige Stoel.

Martel schrijft dat hij vier jaar lang onderzoek deed in 30 landen, waaronder weken achtereen binnen de muren van het Vaticaan.

Hij zegt dat de deuren werden geopend door een belangrijke poortwachter van het Vaticaan en een vriend van paus Franciscus, die het onderwerp was van de beroemde opmerking van de paus over homoseksuele priesters: “Wie ben ik om te oordelen?” ...

Martel zegt dat hij bijna 1500 persoonlijke interviews heeft afgenomen met 41 kardinalen, 52 bisschoppen of monseigneurs, en 45 Vaticaanse en buitenlandse ambassadeurs, van wie velen uitvoerig worden geciteerd vanuit de interviews waarvan hij zegt dat ze werden opgenomen.

Martel zei dat hij werd bijgestaan door 80 onderzoekers, vertalers, tussenpersonen en lokale journalisten, evenals een team van 15 advocaten.

Het 555 pagina’s tellende boek wordt gelijktijdig in acht talen gepubliceerd in 20 landen, waarvan vele de titel ‘Sodom’ dragen”.