

Hoe weten we dat er een God is?

<https://answersingenesis.org/is-god-real/thank-god-youre-wrong/>, juli 2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Hoe weten we dat er een God is?

De Bijbel beschrijft God als eeuwig (Psalm 90:2; 1 Timotheüs 1:17), almachtig (Jeremia 32:17; Kolossenzen 1:17), Hij heeft een onmetelijk inzicht (Psalm 147:5; Jesaja 40:28), en is volmaakt heilig zoals niemand anders (Exodus 15:11; 1 Samuël 2:2), de enige God (Psalm 86:8-10), Hij kan niet liegen (Titus 1:2), Hij is de Schepper van het hele universum (Genesis 1:1; Johannes 1:3), en Redder (Titus 2:13) -- om maar enkele kenmerken te noemen. Hoe weten wij dat zo'n God bestaat?

“Bewijs me dat er een God is”

De veroordelende roep van de scepticus is dikwijls: “Bewijs me dat er een God is”. Gewoonlijk verwachten agnostici of atheïsten fysisch of wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God, en wanneer de bijbelgelovige niet kan wijzen naar een levend wezen en zeggen: “Daar is God”, denkt de scepticus dat hij heeft gewonnen.¹

Wat mensen zich dikwijls niet realiseren is dat zelfs indien God op aarde zou verschijnen (wat Hij al gedaan heeft, in de persoon van Jezus Christus) wij niet kunnen bewijzen, door enige menselijke standaard, dat Hij eeuwig is (zowel in verleden als toekomst), vermits wij niet van eeuwigheid bestaan en de eeuwige toekomst niet kennen. Ons begrip is beperkt, en dus kunnen wij niet bewijzen dat God alles weet. En ons beperkte perspectief maakt ons onbekwaam Gods standaard van moraliteit als absolute waarheid te bewijzen. Niet enkel dat, maar door onze eigen feilbare standaarden zijn “onze telescopen kortzichtig”, en we kunnen niet determineren of Hij de enige God is, binnen (of buiten) het universum. Daarom, zelfs als we konden observeren en wetenschappelijk toetsen aan onze eigen standaarden van operationele wetenschap², dan zouden we niet in staat zijn al Zijn goddelijke, eeuwige kenmerken te bewijzen, wegens onze eigen beperkte sterfelijkheid.

Dus, enig antwoord op de vraag: “Hoe weten we dat er een God is?” dat niet start met Gods eigen verklaringen³ met betrekking tot Hemzelf, is zelf-weerlegend, inconsistent en beperkt door menselijke zwakheid omdat een eindige, beperkte mens nooit het bestaan van een eeuwige, almachtige, alwetende God ultiem kan bewijzen. Slechts een eeuwig, almachtig, alwetend wezen, zou het bestaan van de God, zoals beschreven in de Bijbel, kunnen bewijzen.

Bewijzen van geloof bevestigen

Een criticus zal onmiddellijk protesteren en zeggen: “Maar u zegt dat enkel God het bestaan van God kan bewijzen!” Het is waar dat enkel God ons kan vertellen dat Hij altijd heeft bestaan in het verleden, en dat Hij alles weet. Zelfs indien we God tot op zekere hoogte fysisch zouden kunnen zien (Exodus 24:11), dan moeten we op een bepaald punt *geloven* dat Hij exact is Wie Hij beweert te zijn in Zijn Woord, inbegrepen Zijn ongelimiteerde macht en oneindige kennis. Maar dit betekent niet dat ons geloof blind is en in zekere zin niet bevestigd kan worden. Het betekent ook niet dat geloof in de Bijbel operationele wetenschap tegenspreekt. God heeft bevestigende bewijzen gegeven zodat ons geloof⁴ geen blind geloof⁵ is maar rationeel geloof. Als we vertrekken van de Bijbel,

¹ <https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/you-people-are-morons/>

² <https://answersingenesis.org/what-is-science/what-is-science/>

³ <https://answersingenesis.org/presuppositions/what-is-presuppositional-apologetics/>

⁴ <https://answersingenesis.org/evidence-against-evolution/probability/does-it-really-take-more-faith-to-believe-evolutionary-ideas/>

⁵ <https://answersingenesis.org/answers/biblical-authority-devotional/is-biblical-faith-blind/>

dan kunnen we bewijzen zien die krachtig bevestigen wat God reeds heeft gezegd. Wij geloven niet dat God bestaat en waar is, enkel omdat Hij dat zegt.

Het is droevig dat sceptici zelden de tijd nemen om bevestiging te vinden in de gedetailleerde vervulde profetieën⁶ van de Bijbel. Gezien onze onbekwaamheid om de eeuwige God te bewijzen door onze eigen menselijke standaard, is het negeren van de profetieën een ernstige fout, inderdaad. Bijvoorbeeld, God Zelf identificeert accurate voorzegging van de toekomst, wat Hem onderscheid van alle valse concepten van God (Jesaja 41:21-23; 44:6-8; 45:1-6 en 46:8-11).

Ook zegt Handelingen 1:3 dat verschijningen van Jezus na Zijn opstanding - op een keer voor 500 mannen tegelijk (1 Korinthiërs 15:6) - “veel onmiskenbare bewijzen” zijn dat Jezus precies was wat Hij beweerde te zijn: de Zoon van God. Mattheüs, Markus, Johannes, Paulus en Petrus schreven allemaal dat zij Jezus Die opgestaan was uit de doden, gezien hadden. Veel mensen geloven het geschreven getuigenis over de gebeurtenissen die te maken hadden met de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog (1775–1783), zonder enige foto of video, maar zij falen erin het geschreven getuigenis te geloven van 40 auteurs wier werk collectief “de Bijbel” genoemd wordt.

De Schrift maakt duidelijk dat Gods eeuwige kracht en goddelijke natuur duidelijk gezien worden in de schepping van de wereld rondom ons (Romeinen 1:20; Psalm 19:2; 97:6; Job 12:7-10). God zegt dat het ontwerp en de complexiteit van de natuur⁷ het vanzelfsprekend maken dat Hij bestaat. Maar harde harten weigeren vaak enig bewijs te accepteren dat de Bijbel waar is, want dat maakt hem aansprakelijk voor een Schepper-God.

Alhoewel we niet in staat zijn om wetenschappelijk te bewijzen dat de eeuwige, almachtige God bestaat, kunnen we zien hoe de Bijbel consistent is met operationele wetenschap. Met het verslag van de Vloed, zouden we miljarden dode dingen kunnen verwachten, begraven in gesteentelagen, neergelegd door water, overal op de aarde, en dat is precies wat we vinden! We zien ook dat het universum logisch en ordelijk is, en onze Schepper, zoals beschreven in de Bijbel, is de God van orde en logica. Ultiem zijn liefde, rede, kennis, logica en moraliteit allemaal onmogelijk te verklaren⁸ in een zuiver materialistisch universum dat bestaat door toeval.

Altijd weer opnieuw kunnen de verklaringen in de Bijbel bevestigd worden als zijnde waar (in het bijzonder profetieën die enkel God kon kennen) en consistent met wetenschap, en ze tonen aan dat ze kunnen vertrouwd worden op alle vlakken, inbegrepen het bestaan van God. Bijbels geloof is rationeel, niet blind.

Zonder excuus

Daarom heeft niemand van ons een excuus voor het afwijzen van het bestaan van God. Maar we weten uit de Schrift dat iedereen, atheïsten inbegrepen, ultiem weten dat er een God is (Romeinen 1:19; 2:14-15), en zo zijn we letterlijk “niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20). Maar de uitspraak: “Bewijs me dat er een God is” blijft de heersende roep, ongeacht welk argument of bevestigende bewijzen van Gods Woord gegeven worden. Maar, op een keer daagde God op op deze aarde, in de persoon van Jezus Christus, maar de sceptici kruisigden Hem (1 Korinthiërs 2:8). Hij stond op uit de doden, maar zij trachtten dat toe te dekken (Mattheüs 28:12-15). Hij verrichtte verbluffende mirakels, maar ongelovigen trachtten het bewijs te vernietigen (Johannes 12:10-11). Hetzelfde gebeurt vandaag (Prediker 1:9-11).

Uiteindelijk, als de atheïst of agnosticus de waarheid afwijst in ongerechtigheid (Romeinen 1:18-21) alsof hij dove oren heeft, zal hij het duidelijke bewijs voor God ontkennen, en soms zelf “reddingsmiddelen” gaan uitvinden, zoals bv. het idee dat “aliens” ons DNA op aarde brachten. Gelijk welk argument of bewijs voor God gegeven wordt, de atheïst zal Gods ooggetuigeverslag over Hem en Zijn scheppingswerk, in het Woord van God, afwijzen (2 Petrus 3:5).

Tot slot

Wacht u nog steeds op iemand om voor u te bewijzen dat er een God is?

⁶ <https://answersingenesis.org/is-the-bible-true/4-fulfilled-prophecy/>

⁷ <https://answersingenesis.org/evidence-for-creation/design-in-nature/>

⁸ <https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/dear-atheists-from-bodie-hodge/>

Wij moedigen u aan om de verzen in dit artikel te lezen, waarin God Zich reeds onthuld heeft aan u, in geschrift, voordat u geboren werd, en beschouw ook de vele bevestigende getuigenissen. Door de waarheid van Gods Woord, kan enkel Jezus Christus de verblinde en onbekeerlijke scepticus redden die weigert de Bijbel te accepteren welke hem aansprakelijk maakt voor God als een zondaar die redding nodig heeft⁹. Wij danken God voor Zijn vrije gave van redding door Zijn Zoon en dringen er bij iedereen op aan zich te onderwerpen aan hun Schepper en Redder.

Lees hierover meer:

- Bestaat er echt een God? (Ken Ham): <http://www.scheppingofevolucie.nl/images/boeken/Bestaat%20God%20echt.pdf>
- Bestaat God echt? (Ken Ham): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bestaat-God.pdf>
- Het bestaan van God: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bestaanGod.pdf>
- Gods bestaan bewijzen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bewijs-God-bestaat.pdf>
- Wie schiep God? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-schiep-God.pdf>
- Als God het universum schiep, wie schiep dan God? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wieSchiepGod.pdf>
- Problemen voor atheïsten - deel 1: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/problemen-atheïsten.pdf>
- Problemen voor atheïsten - deel 2: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/problemen-atheïsten-dl2.pdf>

En veel meer hier: <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁹ <https://answersingenesis.org/about/good-news/>