

Benny Hinn betrapt bij het doorlichten van te 'genezen' kandidaten

Friday church notes, 24-8-2007, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Als doorlichting van Benny Hinn's¹ verkwistende levensstijl en bedrieglijke genezingspraktijken, bracht de Canadese televisiemaatschappij (CBC) *The Fifth Estate* een documentaire **met verborgen camera's** over hoe zijn staf de kandidaten selecteert die voorwaarts moeten komen om 'genezen' te worden ("Evangelist Hinn Lands under a Cloud", *The Star*, Toronto, 17 augustus 2007).

Zij die duidelijke fysieke kwalen hadden, werden niet toegelaten om tot bij Hinn te komen. Justin Peters, een baptistenpastor in Mississippi, die Hinn heeft bestudeerd, werd geciteerd als dat hij zei: "Het is altijd iemand met enige vorm van ziekte die niet direct gezien kan worden" die het podium haalt.

CBC heeft een aantal mensen nagetrokken die genezing claimden ... om enkel te ondervinden dat "zij ofwel nog steeds ziek waren, ofwel nooit in die ziekte-toestand bevonden waarvan zij zozeggenezen waren, ofwel overleden waren".



Gulfstream-jet zoals die van Benny Hinn

Het rapport documenteerde ook Hinn's verkwistende levensstijl, zijn dure wagens, zijn groot huis² aan de zee, grote privé-jet, enz. In 2003 verzocht het programma *Dateline* van NBC om een bevestiging van de 56 genezingen die op een van zijn crusades geclaimd werden. Hinn's medewerkers kwamen slechts met 5 gevallen, waarvan beweerd werd dat het "onweerlegbare en medisch bewezen mirakels" waren. Toen daarop *Dateline* deze vijf gevallen onderzocht, werd ondervonden dat slechts één betrokken persoon, een vrouw, medische rapporten kon tonen, en dat haar dokter vermoedde dat zij eigenlijk nooit leed aan de Lou Gehrig's³ ziekte waarvan ze beweerde genezen te zijn (*Charisma Online*, 20 februari 2003).

¹ "Benny Hinn was born in Tel Aviv, Israel, to a Greek father and an Armenian mother [citation needed]. He was raised within the Greek Orthodox Church, and attended Georges Vanier Secondary School in Toronto, Canada, where he was known as Teufik Hinn ... He is married to Suzanne Harthern and lives in Dana Point, California" (Wiki).

² "Hinn's house cost \$3.5 million to build, has 7 bedrooms, 8 baths, and includes 6,000 square feet, a view of the Pacific and room for five cars in its underground garage. Benny prefers BMW's"
<http://www.corporatenarc.com/bennyhinnfraud.php>

³ "Amyotrofe laterale sclerose of ALS is een tamelijk zeldzame (2 à 3 nieuwe patiënten op 100.000 per jaar) neurologische ziekte waarbij de zenuwcellen in de voorhoorn van het ruggenmerg te gronde gaan waardoor progressief krachtsverlies en verlamming ontstaat, die in relatief korte tijd tot de dood van de patiënt door verlamming van de ademhalingspijpen leidt. De aandoening wordt soms nog wel de ziekte van Charcot genoemd naar de eerste beschrijver, en in de VS *Lou Gehrig's disease*, naar een beroemd honkballer die eraan leed" (Wiki).

In januari 2005 was er een 52 jarige man die blijkbaar aan een hartaanval stierf toen hij Hinn's "healing" crusade bijwoonde in Bangalore, India ("When the miracle failed to save a life", *Deccan Herald*, 23 januari).

Tijdens een crusade van Hinn op Fiji, januari 2006, werd er een "kreupele man" op krukken, die was "genezen aan zijn benen", eerder gefotografeerd door een zendeling, Ryan Gray, wandelend in het stadion zonder behulp van krukken.

Valse "faith healers" zoals Hinn werpen een blaam op de zaak van Christus⁴. Nooit ging er iemand dood wanneer hij of zij genezing zocht bij de Heer Jezus Christus, en Hij genas *iedereen* die naar Hem toekwam! Vandaag geneest God dikwijls in antwoord op gebed, en wij danken er de Heer voor, maar er bestaan vandaag geen *apostolische* gaven van genezingen meer.

BESLUIT: Vrienden in Christus, word niet ontmoedigd door al die onprettige berichten. Het is Gods wil dat wij de tijden kennen (1 Kron. 12:32; Matt. 16:3) en dat wij "bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven" zijn (Matt. 10:16). Deze dingen doen ons eraan denken dat de tijd ver gevorderd is, en dat wij gereed moeten staan voor de komst van de Heer. Bent u zeker dat u wedergeboren bent? Leeft u dag aan dag voor Christus? "En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, waardig wandelen, niet in zwelgpacten, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in twist en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken" (Rom. 13:11-14).

Lees ook dit artikel: <http://www.oldtruth.com/blog.cfm/id.2.pid.564>

En: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/welvaartspredikers.pdf>

"Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn" - 1 Joh. 4:1

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ En evenzo allen die naar de voorstellingen gaan van zulke mega-bedriegers!