

Hillsong promoot schaamteloos eenheid met Rome

Friday Church News Notes, 12-5-2017, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Hillsong publiceert vandaag de meest invloedrijke christelijke muziek, en Hillsong staat ook in de voorste gelederen voor het bouwen van een “eengemaakte wereldkerk” middels oecumenische eenheid.

Recent zei de seniorpastor van Hillsong Phoenix via een videoboodschap:

“Ik ben dr. Terry Crist, de seniorpastor van City of Grace [Hillsong Phoenix], en de Voorzitter voor de [Arizona] Governor’s Council of Faith & Community Partnership. En ik wil dr. Gary Kinnaman, Joe Tuscany, [katholiek] bisschop [Thomas] Olmsted, en [katholiek] bisschop [Eduardo] Nevares feliciteren voor hun buitengewoon werk in het samenbrengen van katholieken en evangelicals. Er gebeurt iets krachtigs als wij ons scharen rond de persoon van Jezus. Onze kerk is een lid van een wereldomvattende familie van kerken die Hillsong genoemd worden. Onze primaire kerk is gelokaliseerd in Sydney, Australië ... En het is mooi om te zien hoe, in de afgelopen enkele jaren, katholieken over de hele wereld de songs van onze kerk hebben overgenomen en begonnen zijn ze universeel te zingen. Songs zoals ‘Shout to the Lord’, ‘Mighty to Save’ ... Zo vaak focussen wij op wat ons verdeelt, in plaats van op de Mens die ons verenigt. Jezus is de God-mens die ons allen naar Zich toe roept, en wanneer we daarop responderen, gebeurt er iets transcendent, iets dat ons verenigt, zoveel dieper dan alleen maar overeenstemming. En uit deze eenheid komt een gemeenschappelijke missie”
(https://videos.files.wordpress.com/gp1P36St/roman-catholic-hillsong_dvd.mp4).

Enkel een afvallige zou zeggen dat Jezus zich verheugt in een eenheid van een gemixt massa-christendom dat bestaat uit degenen die zich houden aan verschillende doctrines en zelfs verschillende evangeliën.

De Schrift waarschuwt krachtig tegen valse evangeliën, zij die een “andere Jezus” prediken, bedrieglijke arbeiders, en valse geesten (2 Korinthiërs 11:1-15).

Dit bevestigt andermaal de waarschuwing, dat het aanwenden van contemporaine christelijke muziek, gevaarlijke bruggen bouwt naar “de kerk uitbreiden” of “de eengemaakte wereldkerk”. Dit wordt sterk verboden door de Schrift (bv. Romeinen 16:17; 1 Korinthiërs 15:33; 2 Timotheüs 3:5).

Het is ook erg droevig dat zovele pastors/kerkleiders slecht geïnformeerd zijn in deze zaak, en nog erger, dat zij niet WILLEN degelijk geïnformeerd zijn. In plaats daarvan zijn zij druk bezig met hun compromis te rechtvaardigen, en met het zwartmaken en denigreren van de weinige overgebleven stemmen die nog waarschuwen.

Dit zijn geen wijze en goede herders van Gods kudden.

Lees ook:

- o Bijbelgetoetste kritiek op Hillsong: <http://www.rejoicenow.nl/page/hillsong>
- o Over muziek, CCM: <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm>