

Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks?

M.V. 28-8-2013

Los van het feit dat God Zich al heeft geopenbaard, door 1° schepping en 2° door Zijn Woord, vragen sommigen zich af waarom God het ons niet wat gemakkelijker maakt door Zich aan ons rechtstreeks te onthullen, middels bv. een stem uit de hemel, of een verschijning, een of andere manifestatie, teken of wonder, zodat wij met onze zintuigen kunnen ervaren dat Hij werkelijk bestaat, zodat we zeker kunnen zijn in plaats van te moeten geloven.

Eertijds was het anders

In het OT (en eerder) manifesteerde God zich aan het joodse uitverkoren volk ook met zintuiglijk te observeren manifestaties, wonderen en tekenen (1 Korinthiërs 1:22), en aanvankelijk ook zo in de beginperiode van de Gemeente, zolang de joden als natie nog niet verworpen waren (70 nC.), tijdens de “pinksteramnestie”¹. Daarna gaan we over naar de volle “bediening van de Geest”, met de Geest die reeds met Pinksteren was gekomen (stichting van en inwoning in de Gemeente). Dan zien we geen tekenen en wonderen meer, geen bovennatuurlijke manifestaties, zelfs geen profeten² en apostelen³ meer, maar alleen nog de (nu voltooide) Schrift, en geloof in de openbaringen van de Schrift over God en onze heilsbestemming. Dit wordt de “bediening van de Geest” genoemd, in contrast met de eerdere “bediening van de dood” (het wetsverbond), met de Joden als verbondsvolk en soms gepaard gaand met zintuiglijke manifestaties en wonderen.

De Bediening van de Geest kwam in de plaats

“Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?” (2 Korinthiërs 3:7-8).

In de bediening van de Geest passen geen tekenen en wonderen meer, maar geloof alleen.

Wat geloof-alleen is?

“Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29).

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeënen 11:1).

Geprezen wordt dat wij zouden geloven zonder te zien.

Het geloof waartoe God ons oproept

“Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin [= het Evangelie] geopenbaard **uit geloof tot geloof**; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het **geloof** leven” (Romeinen 1:17 & Hab. 2:4).

¹ De Pinksteramnestie is Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Hand. 3:19-21) indien zij zich bekeerden van het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israëls) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnestie en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C.

Begin Pinksteramnestie: Hand. 3:19v - Keerpunt: Hand. 13:46 - Eind: Hand. 28:28. Daarna geen tekenen en wonderen meer vermits de Joodse natie terzijde gesteld wordt wegens hun ongeloof (70 nC).

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>.

³ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>.

Betekenis: uit geloof worden wij bekeerd, tot een levenswandel in geloof.

“Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het **geloof in Jezus Christus**, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid” (Romeinen 3:21-22).

“Wij wandelen door **geloof**, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7).

“Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door **geloof** en geduld de beloften beërven” (Hebreeënen 6:12).

“Maar de rechtvaardige zal uit het **geloof** leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen” (Hebr. 10:38).

Maar waarom is er enkel plaats voor geloof-alleen?

God heeft het zo gewild dat wij zouden geloven, in de eerste plaats in de Heer Jezus Christus Die ons verlost heeft op het kruis, zonder dat we Hem met onze vleselijke zintuigen op een of andere manier zouden zien, of wonderlijke manifestaties van Hem zouden waarnemen, want God wil nagaan wat in onze HARTEN leeft - niet louter in ons verstand:

“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” (Romeinen 10:9-11).

Het is een zaak van ieders HART! God wil zien hoe wij met ons HART naar zo'n grote verlossing in de Heer Jezus Christus zien, en niet met onze vleselijke ogen of andere zintuigen.

God wil het hart beoordelen en zijn verborgen dingen aan het licht brengen:

“Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken”.

Waarom enkel het getuigenis van de schepping en die van het Woord?

De schepping spreekt van Gods bestaan:

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20)⁴.

Het Woord legt het hart bloot:

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeënen 4:12).

Zo hebben wij meer dan voldoende aanzet om tot geloof te komen en enkel uit geloof te wandelen als kinderen Gods. De inwonende Geest zal ons dan leiden: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God”.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ Zie verder http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rom1_18-20.pdf.