

Christus het Zaad van de Vrouw

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/christ_the_seed_of_the_woman.php, 16-1-2020

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling
Vertaling en voetnoten door M.V.



“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht¹ en haar Nageslacht¹; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15).

Dit is de eerste evangelieboodschap en de eerste Messiaanse profetie. “Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend”² (Handelingen 15:18). “Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven” (Psalm 40:8). “Hier was het begin van de evangeliedag. Niet eerder dan wanneer de wond was aangebracht, werd de remedie gegeven en onthuld” (Matthew Henry).

De komst van de Messias om de kop van de slang te verpletteren is helemaal uit genade en barmhartigheid. Het is helemaal onverdiend door de gevallen mens.

De man en de vrouw stonden daar die dag volkomen veroordeeld, zonder enige hoop te ontsnappen aan het vreselijke oordeel van God dat verkondigde: “op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Genesis 2:17).

Ze werden geconfronteerd met de eeuwige dood, en geen enkele hoeveelheid verdriet of goede daden of religieuze werken kon ongedaan maken wat was gedaan en de rechtvaardige straf van God wegnemen. Maar God hield van hen en Hij plande en voorzag redding voor hen door hun Plaatsvervanger te worden en uit de dood op te staan.

Dit is de eerste vermelding van het Zaad dat verwijst naar de Messias. Deze openbaring ontvouwt zich geleidelijk door de Schrift. Hij is het Zaad van Abraham (Genesis 22:18)¹, het Zaad van Izaäk (Genesis 21:12; 26:1-3¹; Romeinen 9:7³; Hebreëen 11:18³), het Zaad van Jakob (Genesis 28:13; 35:10-12)¹, het Zaad van Juda (Jesaja 65:9)¹, het Zaad van David (2 Samuël 7:12-13¹; Romeinen 1:3³). Paulus stelt duidelijk dat het beloofde zaad Christus is (Galaten 3:16)³. Zie ook Hebreëen 2:16: “Hij neemt het nageslacht³ van Abraham aan”.

Door te zeggen dat het zaad enkelvoud is, zegt Paulus (in Galaten 3:16)³ dat het zaad op sommige plaatsen in het enkelvoud wordt gebruikt om naar Christus te verwijzen. Op andere plaatsen wordt het in het meervoud gebruikt om te verwijzen naar alle afstammelingen van Abraham, zowel fysiek

¹ Letterlijk: “zaad”, Hebreëuws: “zera”. Vrij vertaald naar zijn ware betekenis: “nageslacht” (HSV).

² Al wat God in de tijd doet, dat heeft Hij van eeuwigheid besloten zo te doen (SV kantt.).

³ Letterlijk: “zaad”, Grieks: “sperma”. Vrij vertaald naar zijn ware betekenis: “nageslacht”(HSV).

in Izaak en Jakob (bijv. Genesis 3:15-16; 15:5; 17:7-8)¹ als spiritueel, wat betekent alle ware gelovigen (Romeinen 4:16)³.

Het Hebreeuwse woord voor zaad (*zera*) en het Griekse woord voor zaad (*sperma*) en het Nederlandse woord *zaad* (SV) of *nageslacht* (HSV) hebben zowel meervoudige als enkelvoudige betekenissen. *Zera* wordt gebruikt in het enkelvoud in Genesis 4:25 en vele andere plaatsen. “Zaad duidt soms op een menigte, maar hier duidt het op één Persoon, namelijk Christus. Wijzelf zouden dit waarschijnlijk nooit zien bij het lezen van de OT, maar de Geest van God verlicht ons” (*Bible Believer’s Commentary*). Er zijn er velen die een zoon van Abraham zijn, maar Christus is DE Zoon van Abraham (Mattheüs 1:1). Hij is HET Zaad of Nageslacht.

Christus zal het zaad (of nageslacht) van de vrouw zijn. Dit is een profetie over de incarnatie van God door de maagdelijke geboorte. Het verwijst naar iets bovennatuurlijks. Een vrouw heeft van nature geen zaad en kan van nature geen kind dragen zonder het zaad van de man. Het Hebreeuwse woord voor zaad, *zera*, is een mannelijk zelfstandig naamwoord. Normaal zijn kinderen het zaad van hun vaders, maar Jezus had geen aardse vader. Vergelijk Galaten 4:4, “geboren uit een vrouw”. Door de maagdelijke geboorte kwam Christus in de wereld als een zondeloze man, Immanuel, God met ons, om verzoening te doen voor de zonde. De zondige natuur wordt geërfd door de vader (Romeinen 5:12).

Christus zal door de slang in zijn hiel worden vermorzeld. Dit is een profetie over het lijden en de dood van Christus aan het kruis. Het wordt beschreven als een vermorzeling van de hiel omdat het niet iets permanents was, omdat Christus uit de dood opstond. Jesaja 53:5: “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld”.

Christus zal de kop van de slang vermorzelen. Dit is een profetie van Christus’ opstanding en eeuwige overwinning op de zonde. Een hoofdwond verwijst naar een dodelijke wond, die de volledige nederlaag van het programma van de duivel en zijn eeuwige oordeel betekent. Zie Hebrëen 2:14-17. Door zijn incarnatie en verzoening heeft Christus de macht van de duivel vernietigd door zondaars van de straf van de wet te verlossen. Uiteindelijk zal de duivel in de poel van vuur worden geworpen (Openbaring 20:10). “De Messias, het voortreffelijke zaad van de vrouw, zou de kop van de oude slang de duivel moeten verbrijzelen, dat wil zeggen hem en al zijn vorstendommen en machten vernietigen, al zijn plannen verbreken en in verwarring brengen, en al zijn werken vernietigen, zijn rijk geheel verpletteren, hem zijn autoriteit en soevereiniteit ontnemen, en in het bijzonder zijn macht over de dood, en zijn tirannie over de lichamen en zielen van mensen; alles wat werd gedaan door Christus, toen hij werd geïncarneerd en leed en stierf” (John Gill).

God profeteerde dat de mensheid in twee stromen zal worden verdeeld: Gods familie en Satans familie, gered en niet gered, en er zal vijandschap tussen hen zijn. Vergelijk Mattheüs 13:38⁴. We zien dit eeuwenlange conflict dat onmiddellijk begon in Genesis 4 toen Kaïn zijn broer Abel haatte omdat hij een gelovige en een profeet van God was. Vergelijk 1 Johannes 3:12⁵.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ “De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze” (Mattheüs 13:38).

⁵ “Niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig” (1 Johannes 3:12).