

De hemel, onze eeuwige thuis

Naar een zondagsschoolstudie

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/prophecy/prophe13.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977

Vertaling/bewerking door M.V. 28-10-2015

In dit artikel willen we leren over de plaats waar geredde mensen voor altijd zullen leven – de hemel. Waar wilt u de eeuwigheid doorbrengen?

Hoelang is voor eeuwig?

Het is voor ons kleine verstand heel moeilijk de eeuwigheid te begrijpen en hoe lang die is. Maar hier is een illustratie die zou kunnen helpen:

Veronderstel dat elke 1.000.000.000.000 jaar (elke biljoen jaren) een vogeltje zou vliegen van Jupiter naar planeet aarde, daar 1 korreltje zand zou opnemen, dan terug zou vliegen naar Jupiter en het daar zou neerstorten. Tracht u in te beelden hoelang het zou duren eer dit vogeltje alle woestijnen van de aarde op Jupiter zou neergestort hebben. En als dat kleine vogeltje zijn niet-zo-kleine taak zou vervuld hebben, dan zou de eeuwigheid niet één seconde ouder zijn dan wanneer hij voor het eerst begon!

Ja, de vraag “**Waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen?**” is een heel belangrijke vraag! En wij hebben niet alle eeuwigheid om deze vraag te beantwoorden. Wij moeten onze beslissing NU maken, tijdens de jaren die we op deze aarde doorbrengen. Zij die beslissen hun volle vertrouwen in Christus te stellen zullen de eeuwigheid in de HEMEL doorbrengen (Johannes 3:18, 36; Handelingen 16:31).

De drie hemelen

De Bijbel geeft aan dat er drie hemelen zijn. In 2 Korinthiërs 12:2 leren we dat (waarschijnlijk) Paulus “opgetrokken is geweest tot in de derde hemel”. Als er een DERDE hemel is, dan moet er ook een EERSTE en TWEEDE hemel bestaan:

1) **De eerste hemel** is deze die we zien overdag, waar de vogels vliegen en de wolken voorbij trekken! Dit is de atmosferische hemel of lucht. Jezus zei in Mattheüs 6:26: “Aanziet de vogelen des hemels” (HSV: “in de lucht”), en Psalm 8:9: “het gevogelte des hemels” (HSV: “in de lucht”).

Het is ook in de lucht dat de duivel (evenwel onzichtbaar) werkzaam is (samen met zijn demonen): “de overste van de macht der **lucht** (Grieks: *aeros*), van de **geest**, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2; vergelijk 6:12).



De eerste hemel: de lucht

2) **De tweede hemel** is deze die we 's nachts zien: de sterrenstelsels, de maan en de planeten. Dit is de stellaire hemel of het universum, met zijn miljarden sterren en melkwegstelsels! David verwees naar de tweede hemel in Psalm 8:4: “Als ik Uw **hemel** aanzie, het werk Uwer vingers, de **maan** en de **sterren**, die Gij bereid hebt”.



De tweede hemel: het universum

3) **de derde hemel** kan helemaal niet gezien worden met menselijke ogen. De derde hemel kan slechts gezien worden door de ogen van het *geloof*. God beschrijft ons deze hemel in Zijn Woord en wij *geloven* wat God zegt over deze plaats, niettegenstaande we de hemel nooit gezien hebben. De derde hemel is de plaats waar God, de Vader, Zijn aanwezigheid manifesteert (zie Mattheüs 6:9). Ook de Heer Jezus is vandaag in de derde hemel (Hebreeën 8:1; 9:24). Paulus bezocht ooit de derde hemel (2 Korinthiërs 12:2). Dit is de plaats waar de gelovigen naartoe gaan wanneer ze sterven. De derde hemel wordt ook genoemd: “de hemel der **hemelen**” (Nehemia 9:6). Dit wordt ook genoemd: “het paradijs” (2 Korinthiërs 12:4, en vergelijk vers 2). De derde hemel is de “**hoogste**” (Lukas 2:14) van alle hemelen.



De derde of hoogste hemel: de onzichtbare woonplaats van God

In deze studie behandelen we de derde hemel, en wanneer we het woord “hemel” gebruiken denken we altijd aan de derde hemel.

De hemel is een echte plaats

De hemel is geen denkbeeldig droomland dat niet echt bestaat. De hemel is een echte plaats. Jezus sprak over deze echte plaats in Johannes 14:2: “In het huis Mijns Vaders zijn vele WONINGEN; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u **plaats** te bereiden” (HSV: “een plaats”).

De hemel is de woonplaats van God

De hemel is meer dan gewoon een plaats. Het is een plaats waar God is: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt” (Mattheüs 6:9). Het is een plaats waar God Zichzelf bekend maakt op een bijzondere wijze.

In Johannes 14:3 en 17:24 beschrijft Jezus de hemel door de volgende woorden te gebruiken: “WAAR IK BEN”! De hemel is waar Jezus is! Jezus wil dat wij zijn waar Hij is! Vandaag zijn wij nog van Hem verwijderd (Hij is in de hemel en wij zijn op de aarde), maar op een dag zullen gelo-

vigen in het “paradijs” zijn, om samen bij de Heer “**in te wonen**” (2 Korinthiërs 5:8). Het goede nieuws dat Paul aan de Thessalonicenzen gaf was dit: “En zo zullen wij altijd **met de Heere** wezen” (1 Thessalonicenzen 4:17).

[Natuurlijk geloven wij dat Christus nu al bij de gelovigen is, en wij bij Hem, maar op een geestelijke manier (Hebreeën 13:5), en wij danken God dat Hij *altijd* met ons is (Mattheüs 28:20)].

De hemel is meer dan gewoon een PLAATS. Het sluit een PERSOON in. De hemel zou niet de hemel zijn zonder Christus. De hemel is waar de Heer Jezus is en wij zullen Hem op een dag zien en voor altijd bij Hem zijn!

Denk aan uw eigen thuis. Dat is meer dan gewoon een huis. De plaats waar u woont is meer dan een huis dat opgebouwd is uit stenen, glas, metalen en hout. Een huis is een thuis vanwege de MENSEN die erin leven (uw vrouw en kinderen of vader, moeder, broers en zussen, enz.). Zonder deze mensen zou het geen thuis zijn. Zonder Christus zou de hemel geen hemel zijn.

Jezus Christus is het middelpunt van belangstelling

Jezus Christus wil dat Zijn gelovigen bij Hem in de hemel zijn “opdat zij Mijn heerlijkheid mogen **aanschouwen**” (Johannes 17:24). Als wij in de hemel komen zal Christus het middelpunt van belangstelling zijn “want wij zullen Hem **zien** zoals Hij is” (1 Johannes 3:2).

De Amerikaanse Fanny Crosby¹ (1820-1915) was een vrouw die volledig blind was. Zij schreef de mooie woorden van heel veel christelijke lofzangen (zoals “Blessed Assurance” en “To God Be The Glory”). Fanny merkte ooit op erg dankbaar te zijn dat zij blind was. Zij die dat hoorden waren daarover erg verwonderd, maar dan legde ze uit dat zij dankbaar was blind te zijn omdat de eerste Persoon die zij ooit zou zien haar Verlosser zou zijn. Zij zag ernaar uit naar de hemel te gaan en Hem te zien die voor haar stierf!

Lees 1 Petrus 1:8:

“Die gij **niet gezien** hebt, en nochtans liefhebt, in Wie gij nu, hoewel Hem **niet ziende**, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde”.

Vandaag zien wij de Heer niet; wij wandelen immers “door **geloof**, niet door **aanschouwen**” (2 Korinthiërs 5:7; vergelijk Hebreeën 11:1). Onze Verlosser is in de hemel en wij zijn op de aarde. Maar niettegenstaande gelovigen hun Redder niet zien wordt er toch gezegd: “Die gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Wie gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u **verheugt** met een onuitsprekelijke en heerlijke **vreugde**” (1 Petrus 1:8). Als wij ons vandaag al verheugen, alhoewel we Christus niet zien, hoezeer zullen we ons dan verheugen wanneer wij Hem zien zoals Hij is!

Als wij Christus in de hemel zullen zien, zal Zijn verschijning een constante herinnering zijn aan Zijn grote liefde voor ons. Christus’ opstandingslichaam heeft nog steeds de littekens van zijn lijden en sterven voor ons aan het kruis (zie Johannes 20:27). Als wij in de hemel zijn en de littekens zien van Zijn doorboorde handen, zal dit ons herinneren aan Zijn grote liefde voor ons. Wij zullen Hem herinneren als het LAM VAN GOD dat voor ons geofferd werd en zoveel van ons hield dat Hij in onze plaats wilde sterven aan een kruis. In de laatste twee hoofdstukken van Openbaring (hoofdstukken 21 en 22) wordt het eeuwige huis van de gelovigen beschreven.

Dingen die afwezig zullen zijn in ons eeuwige huis

Denken aan de vele dingen die in ons nieuwe huis NIET zullen aanwezig zijn, kan ons helpen begrijpen hoe de eeuwigheid zal zijn voor de gelovige. Er zijn vele dingen waar wij op onze zondige aarde aan gewoon zijn die in de hemel niet zullen voorkomen. Hier zijn vier verzen die ons vertellen over de dingen die niet zullen gevonden worden in ons eeuwig huis: Openbaring 21:4, 8, 23, 27. Als u deze verzen zorgvuldig beschouwt dan zijn dit dingen die in de eeuwige toestand niet zullen gevonden worden:

¹ Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Fanny_Crosby.

Tranen, dood, rouw, geschreeuw, moeite, lafhartigen (HSV), ongelovigen, gruwelijken, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, leugenaars, zon, maan, iets dat verontreinigt, dat gruwelijkheid doet en leugen spreekt.

Deze lijst kunnen we nog uitbreiden met talloze items:

Gevangenissen, apotheken, sloten op deuren, kerkhoven, enz.

Wat gebeurt er als een gelovige sterft?

Als u een dikke wesp zou tegenkomen dan zal u daar misschien wel bang voor zijn. Maar stel dat iemand de angel van zo'n wesp kan verwijderen, dan hoeft u die niet meer te vrezen.

De dood is zoals een stekende wesp. De dood was ooit erg te vrezen want dat betekende afscheiding van God vanwege onze zonden. Maar de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden en stond op uit de doden. Daardoor heeft Christus de "ANGEL" van de dood verwijderd voor elke gelovige: "Dood, waar is uw prikkel [= angel/steek]? Graf, waar is uw overwinning?" (1 Korinthiërs 15:55; HSV). Voor de gelovige heeft de dood geen angel meer, en het graf heeft geen overwinning meer! De dood is voor gelovigen als die onschadelijke wesp waaruit de angel werd verwijderd - ze kan ons helemaal geen kwaad meer doen!

Wat dacht de apostel Paulus over de dood? Hij vond niet dat de dood een verschrikkelijk verlies was, maar hij vond dat de dood een wonderlijke winst was (Filippenzen 1:21):

"Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin".

Paulus vreesde de dood niet, hij verlangde ernaar (Filippenzen 1:23):

"Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste".

Denk eraan: Paulus was een gelovige die Christus liefhad. Paulus wist dat de dood gewoon betekent dat je vertrekt en je dan bij Christus bent (Filippenzen 1:23). Paulus wist dat "uit het lichaam uit te wonen" de betekenis had van "bij de Heer in te wonen" (2 Korinthiërs 5:8).

Daarom was Paulus aan het eind van zijn leven klaar om naar de hemel te gaan, om bij zijn Heer te zijn. Spoedig zou keizer Nero Paulus terechtstellen en zijn hoofd zou afgehouden worden. Maar dat maakte niets uit want Paulus was gereed en verlangde er zo naar om naar de hemel te gaan.

In Lukas 23:39-43 lezen we over de misdadiger die stierf op een kruis naast de Heer Jezus. Deze man wist dat hij een schuldige zondaar was (Lukas 23:41) maar keerde zich tot Jezus in eenvoudig geloof en zei: "Heere, gedenk mij, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn" (Lukas 23:42). En Jezus gaf deze man de wonderlijke belofte: "Voorwaar, zeg Ik u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" (Lukas 23:43). Een paar uur later stierf deze man (zie Johannes 19:32) maar op het moment dat hij stierf ging hij weg om **bij Jezus** te zijn! Voor de gelovige is de dood niet iets verschrikkelijks – het is iets wonderlijks!

Zullen wij op de aarde zijn?

Velen hebben het idee dat gelovigen de eeuwigheid in de hemel zullen doorbrengen en dat zij geen relatie meer zullen hebben met de aarde. De Bijbel beschrijft de eeuwige staat niet op zo'n manier. Openbaring 21-22 beschrijft de eeuwige staat:

"ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (Openbaring 21:1).

De aarde wordt ook genoemd in Openbaring 21:24:

"En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in haar".

In verband met deze "nieuwe aarde" zal er een schitterende stad zijn met de naam "het nieuwe Jeruzalem" (Openbaring 21:2) en "het heilige Jeruzalem" (Openbaring 21:10). Deze stad wordt in detail beschreven in deze twee hoofdstukken.

In Openbaring 21-22 kan het volgende gevonden worden over het nieuwe Jeruzalem:

Een straat van zuiver goud: Openbaring 21:21

Een zuivere rivier van het water des levens: Openbaring 22:1

Een boom die twaalf vruchten voortbrengt: Openbaring 22:2

Te zeggen dat de eeuwige staat niets te maken heeft met de aarde, is niet correct. Maar de nieuwe aarde zal erg verschillen van de aarde die we vandaag kennen.

De mythe over de hemel

Een mythe is een verzonnen verhaal en dus niet waar. Er bestaat een mythe over de hemel die vele mensen geloven. Stel dat u naar ongeredde mensen gaat en hen de vraag stelt: “Welk soort van mensen gaan naar de hemel?” Wat denkt u dan wat ze zullen antwoorden? Velen van hen zouden u een antwoord kunnen geven zoals dit: “**Goede mensen gaan naar de hemel en slechte mensen gaan naar de hel**”. Is dit werkelijk waar of is dit een mythe? Laten we hier zorgvuldig over nadenken:

1) Indien enkel goede mensen naar de hemel zouden gaan, zou er dan nog enige hoop bestaan voor zondaars? Zou er dan enige hoop zijn voor de misdadiger waarover we lezen in Lukas 23:40-43? Het antwoord hierop is vanzelfsprekend.

2) De Bijbel geeft hoop voor zondaars:

“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaars zalig te maken “ (1 Timotheüs 1:15).

3) Als enkel goede mensen naar de hemel gaan, hoevelen zullen dan naar de hemel gaan?:

“Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe” (Romeinen 3:12).

Antwoord: geen enkele!

4) Als enkel slechte mensen naar de hel gaan, hoevelen zullen dan naar de hel gaan?:

“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).

“Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt” (Prediker 7:20).

5) Wie gaat naar de hemel volgens Johannes 3:16-18?:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 **Die in Hem gelooft**, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”

En wie gaat volgens deze zelfde verzen naar de hel?

“18 ... **die niet gelooft**, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”.

God bevolkt de hemel met (bekeerde, tot geloof gekomen) zondaars! God redt zondaars door Zijn genade en maakt een plaats voor hen klaar in de hemel. De hemel zal op een dag bevolkt zijn met GEREDDE ZONDAARS!

Mensen gaan niet naar de hemel omdat zij goed zijn. Mensen gaan naar de hemel omdat zij een GOEDE EN VOLMAAKTE VERLOSSER hebben!

Hoe zou u antwoorden als God zou vragen?

Stel dat u sterft en God zou u vragen: “WAAROM ZAL IK U IN MIJN HEMEL TOELATEN?” Welk antwoord zou u dan geven?

Stel dat iemand God zou antwoorden: “Heer, U zou me in de hemel moeten toelaten want ik heb getracht een goed leven te leven en ik heb getracht om niemand te kwetsen”. Zou dat een goed antwoord zijn?

Veronderstel dat iemand tot God zou zeggen: “Heer, U zou me in de hemel moeten toelaten want ik ging elke zondag naar de kerk, en heb gebeden en mijn Bijbel gelezen”. Is dit een goed antwoord? Zeg eens wat uw antwoord op deze vraag zou zijn!

Wie zou u moeten danken voor uw toelating in de hemel? Zou u uzelf moeten danken voor geleverde prestaties of betrachtingen of zou u iemand anders moeten danken? Uw zou de Heer Jezus Christus moeten danken want HIJ, en Hij ALLEEN heeft u verlost aan het kruis van Golgotha!

Als God u zou geven wat u werkelijk VERDIENT (wegens de manier waarop u geleefd hebt en de dingen die u hebt gedaan of niet hebt gedaan), zou Hij u dan de HEMEL geven? Uiteraard niet. Zoals we geleerd hebben staat **ieder** mens strafschuldig voor God, wegens de zonden, en heeft hij nood aan een Ander die hem van alle schuld reinigt door Zijn vergoten bloed.

Er is maar ÉÉN WEG naar de hemel:

“Jezus zeide tot hem: **Ik ben de Weg**, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Johannes 14:6).

Er is maar ÉÉN DEUR naar de hemel:

“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden” (Johannes 10:9).

Een schitterende toekomst

Als u de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als uw Heer en Redder, dan is UW TOEKOMST SCHITTEREND. God is dan uw Vader, Christus uw Verlosser, de Heilige Geest uw Trooster en de Hemel is uw thuishaven! U hebt dan een gegarandeerde toekomst in de hemel. Uw garantie is dat Jezus Christus de prijs heeft betaald aan het kruis. Het is daarom dat Petrus zei dat er een plaats is “die in de hemelen **bewaard** wordt voor U” (1 Petrus 1:4).

De neergeschreven beloften, gevonden in het Woord van God, zijn daar het bewijs van (Johannes 5:24; 6:35-37; 10:28-30, enz.).