

De hemel IS echt, maar...

Matt Costella, <http://www.feasite.org/node/2249>, 16-9-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Met al de hype rond de recentste film (*90 Minutes in Heaven*) over een bijna-dood-ervaring (BDE), werden miljoenen mensen – inbegrepen christenen – gedupeerd om te geloven dat de gelijkenis van de hemel weerspiegeld wordt door de ervaringen van diegenen die beweren dat ze daar waren en nadien terugkeerden. *90 Minutes in Heaven*¹ is gewoon de laatste van een lange reeks boeken en films.

Alhoewel deze ervaringen echt kunnen geweest zijn (alhoewel sommige niet) kunnen christenen er zeker van zijn dat wat mensen beweren te zien en te ervaren geen werkelijke “hemelse” ontmoetingen zijn in de ware, bijbelse zin.

Waarom?

Ten eerste, omdat deze ervaringen voorkomen bij mensen van diverse religieuze opvattingen, met allerlei religieuze achtergronden, inbegrepen hindoes, boeddhisten, new agers en zelfs atheïsten. In feite onthult één studie dat “de categorie met het hoogste percentage BDE’ers en die naar verluidt een goddelijk wezen zagen, dezen in de new age categorie waren (80%)” (www.near-death.com, “Common Elements are Found in Near-Death Experiences”). Gods Woord maakt overvloedig duidelijk dat “uit het lichaam uit te wonen is bij de Heere in te wonen” (naar 2 Korinthiërs 5:8) en enkel door reddend geloof in de Persoon en het werk van Jezus Christus kan iemand een relatie met God hebben. Zij die sterven los van een relatie met Jezus Christus zullen absoluut zeker de hemel niet zien.

Ten tweede, als christenen, is onze theologie over de hemel onttrokken van wat God verklaart, niet van wat mannen, vrouwen of kinderen belijden te ervaren. Dit is de kern van de zaak. Alex Malarkey, de kleine jongen achter “Heaven Is for Real”² bekende fraude³ in januari 2015: “Ik stierf niet. Ik ging niet naar de hemel”, schreef Alex. Hij vervolgde: “Ik zei dat ik naar de hemel ging omdat ik dacht dat ik daardoor aandacht zou krijgen. Toen ik die beweringen deed, had ik nooit de Bijbel

¹ Recensie van het boek: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/90minutenHemel.pdf>

² Recensie van het boek: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/de-jongen-die-in-de-hemel-was.pdf>

³ Fraude bekend: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemelse-onwaarheden.pdf>

gelezen. Mensen hebben geprofiteerd van leugens, en blijven dat doen. Zij zouden de Bijbel moeten lezen, welke genoegzaam is. De Bijbel is de enige bron van waarheid. Alles wat door mensen geschreven is is niet onfeilbaar” (www.npr.org, “Boy Says He Didn’t Go To Heaven; Publisher Says It Will Pull Book, January 15, 2015).

Mularkey ziet het juist, en hij kan zeker geprezen worden voor het zeggen van de waarheid, alhoewel veel te laat. Gods Woord zegt in feite weinig over de hemel, maar wanneer hij dat wel doet is Jezus Christus altijd de focus van hen die Hem kennen in deze heerlijke verblijfplaats – en *enkel* dezen die Hem waarlijk kennen door geloof alleen in de persoon en het werk van Jezus Christus.

In een interview met *Christian Post*, drukte Scot McKnight, professor van het Nieuwe Testament aan het Northern Seminary in Lombard, IL, zijn bezorgdheid uit over het gevaar die BDE-verhalen betekenen voor de christelijke theologie en het gezag van de Schrift. “Het heeft ten eerste te maken met hoe we leren te geloven wat we zouden moeten geloven als christenen, en onze primaire bron van informatie – ons fundament van informatie – is de Bijbel, en wij toetsen alle ervaring op basis van wat we vinden in de Bijbel”, zei McKnight. Hij merkte op dat mensen ertoe neigen BDE-verhalen te geloven omdat ze boeiend en krachtig zijn, en zij veronderstellen dat dit een ware voorstelling is van de hemel. “Als we bestuderen wat de Bijbel zegt over de hemel, zullen we tot de conclusie komen dat wat de Bijbel zegt over de hemel, helemaal niet synchroon is met wat BDE’ers ons vertellen over de hemel”. Hij voegde eraan toe: “Ik geloof dat het vertrouwen van zulke verhalen de christelijke theologie kan beschadigen en ook een bijbels begrip van hoe de hemel is” (*Christian Post*, “Christian Professor Warns: Movies About Heaven, Near Death Experience ‘Can Harm Christian Theology’”, 16-9-2015).

McKnight heeft absoluut gelijk. Christenen zouden moeten begrijpen dat alhoewel deze ervaringen voor sommige mensen echt kunnen zijn, ze op geen enkele wijze een ware afbeelding geven van hoe de hemel eruit ziet omdat, volgens Gods Woord: “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt ...” (Hebreeën 9:27). Word niet misleid, door ervaringen van anderen, of door enige leer die niet geworteld is in de absolute waarheid van Gods Woord.

Lees ook:

- o Rubriek “Hemel gezien? / Jezus gezien?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>
- o De hemel, onze eeuwige thuis: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-nietZS.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm