

Hemel en Jezus gezien middels bijna-doodervaring?

Bronmateriaal: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Overzetting, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 14-9-2023 (inlas Kol. 2:18).

DE: doodervaring
BDE: bijna-doodervaring
ULE: uit het lichaam ervaring

Voorwoord:

Aanleiding: “Hemelse ervaring rijke piloot houdt christenen een spiegel voor”, <https://cvandaag.nl/97660-hemelse-ervaring-jim-woodford-houdt-christenen-spiegel-voor>, d.d. 13-9-2023, geschreven als recensie van Jim Woodford’s boek “Heaven”. Deze John Woodford heeft hemel, engelen en Jezus gezien en heeft van ‘Jezus’ de opdracht gekregen om zijn verhaal te doen. Hij kreeg te horen: “Het is jouw tijd nog niet, Jim”. De opdracht luidt: “Deel alles wat je hier gezien hebt met zoveel mogelijk mensen” – een nieuw soort ‘evangelie’ dat hij mag gaan uitdragen.



Er is een Schriftplaats die betrekking heeft op de vraag in bovenstaande titel. Deze zegt: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men **niet ziet**” (Hebreeën 11:1). Bovendien: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen” (Hebreeën 11:6). Bij geloven past geen zien.¹

De beloften van Jezus Christus zijn **genoegzaam**. Zoals Paulus schreef aan de Korinthiërs: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” (1 Korinthiërs 2:9).

Feit is dat geen enkel persoon, waarover de Bijbel verslag geeft als zijnde opgestaan en teruggekeerd uit de dood, ooit enig verslag heeft gegeven van wat deze zag of hoorde tussen de interim van dood en terugkeer:

- niet Lazarus (Johannes 11:44),
- niet Jairo’s dochter (Lukas 8:49-55),
- geen enkel iemand die opgewekt werd toen Jezus stierf (Mattheüs 27:52),
- niet de zoon van de weduwe van Zarfath (door Elia, 1 Koningen 17:17-23),
- niet de zoon van de Sunemitische (door Elisa, 2 Koningen 4:32-37),
- niet Dorcas (Handelingen 9:37-40),
- niet Eutychus (Handelingen 20:9-12).

In het licht van al die verhalen van BDE’s en DE’s – antiek, middeleeuws en modern – kan de vraag gesteld worden: hoe kan men het uiterste stilzwijgen van de Schrift verklaren over het hiernamaals anders dan wat de Heer Jezus ervan heeft onthuld en beloofd?

¹ Geloof is geen ervaren, en het steunt ook niet op tekenen, visioenen of dromen. In Rom 1:17 staat: “Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. En: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen” (Hebr. 10:38). En: “zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Joh. 20:29).

Jezus zei tot een sceptische discipel, Thomas, die uiteindelijk na Zijn wonden gezien te hebben deze wonden accepteerde als bewijs van Zijn opstanding: “Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die **niet gezien** zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29)

Als zodanig moeten christenen niet proberen elke leemte van kennis te vullen met betrekking tot het hiernamaals, door zich in te laten met occulte activiteiten en interesses (Leviticus 19:31) of door aandacht te schenken aan verhalen over BDE's of DE's van anderen, omdat zulke nieuwsgierigheid de christen zeer kan schaden. “Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7)! Dingen willen horen en zien. verraadt **een hart van ongeloof**. Door Zijn woorden en Zijn werken, heeft Jezus ons geïnformeerd over **alles** wat wij hoeven te weten over de hemel en hoe daar naartoe te gaan wanneer we sterven.

En Deuteronomium 29:29 zegt: “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de openbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen”.

Zijn Jezus' beloften **niet voldoende**? Is de Schrift **niet genoegzaam**? (2 Timotheüs 3:16-17). Als het antwoord negatief is, dan zou u moeten nagaan hoe het met uw hart gesteld is en of u wel in het geloof bent.

Wij verwerpen al deze beweringen over het bezoeken van de hemel, ongeacht of dat gebeurde tijdens een visioen of in het lichaam, om de simpele reden dat in alle gevallen de persoon **toevoegt** aan de dingen die opgetekend zijn in de Bijbel, en dat is in direct conflict met Gods gebod: Deuteronomium 4:2; 12:32; Spreuken 30:5-6; 2 Korinthiërs 11:3; Galaten 1:8-9; Openbaring 22:18-19.

Zij die deze 'hemelse' dingen beschrijven kunnen wellicht denken dat zij de hemel bezocht hebben, maar dat hebben zij niet gedaan.

De Bijbel biedt veel meer zekerheid dan enig visioen of de meest heerlijke mystieke ervaring. Het is mogelijk dat men zó bedrogen is dat men denkt in de hemel geweest te zijn, of Jezus gezien te hebben, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurde. Maar de Bijbel is zeker.

Wandel door geloof en niet door aanschouwen², want dat is pas bijbels geloof: “Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij **niet zien**, dan verwachten wij het met volharding” (Romeinen 8:24-25).

Het boek “De hemel is zo echt”, van Choo Thomas, pretendeert directe ‘openbaringen’ van Jezus te bevatten, maar de grootste misleiding is haar claim over de aard van haar boek. Vele malen benadrukt haar ‘Jezus’ dat zij dit boek moet schrijven. Dit boek is ‘zijn boek’. De gedicteerde ‘woorden van Jezus’ staan cursief gedrukt. Daarmee claimt dit boek authentieke nieuwe woorden van Jezus te bevatten. Dit gaat ver boven de definitie van geestesgaven uit, zoals dit beleden wordt in de pinksterbeweging én “boven hetgeen geschreven staat” (1 Korinthiërs 4:6). Hiermee claimt het boek in feite **gelijke status met de Bijbel**. Deze claims plaatsen dit boek in de rij van valse nieuwe ‘goddelijke openbaringen’, zoals de koran of als het boek van de mormonen. Gelovigen die “De hemel is zo echt” accepteren als zijnde van God, moeten beseffen dat ze daarmee de uniciteit en het absolute gezag van de Bijbel ontkennen.

Alhoewel deze ervaringen echt kunnen geweest zijn (alhoewel sommige niet) kunnen christenen er zeker van zijn dat wat deze mensen beweren te zien en te ervaren geen werkelijke “hemelse” ontmoetingen zijn in de ware, bijbelse zin. Waarom? Ten eerste, omdat deze ervaringen voorkomen bij mensen van diverse religieuze opvattingen, met allerlei religieuze achtergronden, inbegrepen hindoes, boeddhisten, new-agers en zelfs atheïsten. Enkel door reddend geloof in de Persoon en het werk van Jezus Christus kan iemand een relatie met God hebben. Zij die sterven los van een relatie met Jezus Christus zullen absoluut zeker de hemel niet zien (vgl. 2 Korinthiërs 5:8).

We moeten begrijpen dat alhoewel deze ervaringen voor sommige mensen echt kunnen zijn, ze op geen enkele wijze een ware afbeelding geven van hoe de hemel eruit ziet, omdat Gods Woord zegt: “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel

² Zie verder: 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; Hebrëen 10:38; 11:1.

volgt ...” (Hebreeën 9:27). Word niet misleid, door ervaringen van anderen, of door enige leer die niet geworteld is in de absolute waarheid van Gods Woord.

“Het is duidelijk hoe de antichristelijke geest op een schijnvrome manier probeert ons van de Bijbel weg te lokken, zodat wij het Woord van God niet meer helemaal voor vol aannemen. De boze wil het er bij ons inhameren: ‘God maakt ook weleens uitzonderingen! De uitspraken in het Nieuwe Testament zijn niet in steen gebeiteld!’ Dat is de grote verzoeking!” (Ronald Graf)³

Jezus wordt niet meer gezien

1. Hoofdprincipe: Jezus zou heengaan naar de Vader en de gelovigen zouden Hem niet meer zien: Johannes 16:10.
2. Als bewijs van Zijn opstanding is Hij aan een aantal mensen verschenen: 1 Korinthiërs 15:5-8.
3. Na Zijn hemelvaart werd Hij als laatste gezien door Paulus, de laatste apostel, tot bewijs van zijn apostelschap: 1 Korinthiërs 9:1; 15:8.

GOD HEEFT VOOR ZIJN KERK ALLES BESLOTEN ONDER HET GELOOF:

Johannes 20:29; 2 Korinthiërs 5:7; 1 Petrus 1:8;
Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; 10:17;
Galaten 3:11; Hebreeën 10:38; 11:1, 6.

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-gezien.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/besloten-onder-het-geloof.pdf>

Kolossenzen 2:18

Kol. 2:18 spreekt over “iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij **niet** gezien heeft, zonder reden gewichtig doet ...”

Sommigen maken zich gewichtig omdat zij de hemel, engelen of Jezus hebben ‘gezien’, maar Kol. 2:18 spreekt over sommigen die in feite NIET gezien hebben (valse ervaring). SV kantt. 71: “Of, indringende; namelijk met hunne spitsvondige en stoute voorgevingen, en sprekende van deze zaken, alsof zij uit den hemel kwamen; daar het anders niet waren dan menselijke vond[st]en en bedenkingen zonder grond. Twee opmerkingen hierbij:

1. Merkwaardig dat enkel de SV, HSV en KJV die woordje “niet” hebben. Moderne bijbels hebben “niet” weggelaten!
2. “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn” (1 Johannes 4:1). En zie ook Galaten 1:8.

Lees verder:

- o Rubriek “Hemel gezien, Jezus gezien?”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ <https://bijbelonderwijs.nl/huis-van-islam/dromen-en-visioenen-bij-moslams/>